



## 2. AMAÇLAR VE HEDEFLER

### 2.1 TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Türkiye'nin Millî Savunma Politikasını yönlendiren temel ilke, Mustafa Kemal ATATÜRK'ün “*Yurtta Sulh, Cihanda Sulh*” veciz sözüyle belirlenmiştir. Türkiye, ulusal birliğin ve uluslararası antlaşmalardan doğan haklarının korunması prensibini esas almakta, sorunlara ve ortaya çıkan tehditlere barışçıl yollardan çözüm bulunmasını, çözüm bulunamaması halinde, kriz yönetimi ve uluslararası iş birliği ile krizin çatışmaya dönüşmesinin önlenmesini, çatışmaların kısa sürede durdurularak kalıcı ve adil barışın tesis edilmesini esas alan bir politika izlemekte ve bu politikanın gereği olarak da, barışı destekleyen tüm faaliyetlere katkıda bulunmaktadır.

Yeni tehdit ve riskler tarafından şekillenen günümüzün kırılğan güvenlik ortamı, Avrupa-Atlantik Bölgesinde barış ve istikrarın korunmasını her zamankinden daha fazla ön plana çıkarmıştır. Bu kapsamda, soğuk savaş yıllarında Avrupa'da barış ve istikrarın korunmasına katkıda bulunmuş olan Türkiye, ortaklıklar tesisi yoluyla yeni güvenlik ortamında iş birliğinin geliştirilmesine ayrı bir önem vermektedir.

Türkiye, bir yandan NATO faaliyetlerine aktif katılım sağlayarak teşkilatın üstlendiği rolü desteklemekte, diğer

tarafından NATO'nun genişleme sürecine verdiği destekle ülkeler arası iş birliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır. NATO'nun hâlihazırda harekât icra ettiği bölgelerde tarihi, kültürel ve sosyal bağları bulunan Türkiye, teşkilatın bu bölgelere yönelik diyalog ve iş birliği çabalarına önemli katkı sağlamaktadır.

NATO'nun stratejik ortaklarından biri olarak kabul edilen Avrupa Birliği ile ilişkiler, aynı zamanda Avrupa Birliği aday ülkesi olan Türkiye açısından hassasiyet arz etmektedir. NATO-Avrupa Birliği ortaklığı, “*Güvenliğin Bölünmezliği*” ilkesi kapsamında mevcut risk ve tehditlere karşı ortak mücadelenin de bir gereğidir. Ancak ilişkilerin geliştirilmesinde, transatlantik bağın muhafazası ve NATO'nun Avrupa güvenliğinde esas aktör olması prensibinin göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Türkiye, bu anlayışla NATO-Avrupa Birliği ilişkilerinin usul ve esaslarını oluşturan Uzlaşmış Çerçeveye uyulmasına bağlı olarak bahse konu iş birliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmayı sürdürecektir.

Türkiye, günümüzün tehditlerine karşı caydırıcı bir askerî gücü muhafaza ederken, aynı zamanda bulunduğu coğrafyada barış ve istikrarın geliştirilmesine katkı sağlamak için çok yönlü gayretlerini sürdürmeye devam edecektir.