

**SANIK MEHMET BARANSU:** Tamam, Hakan beni bir gün aradı onu diyeceğim ve Hakan dedik ki seninle birisi tanışmak istiyor dedi ve ben onunla tanıştım. Bana ilginç belgeler verdi onu anlatacağım.

**BAŞKAN:** Hakan dediğin?

**SANIK MEHMET BARANSU:** Hakan dediğim bu Beşiktaş'lı şimdi sizde şunun için Hakan beni Beşiktaş'ı konuşmam için Beşiktaş Tv'ye davat ediyor. Konuşuyorum oradan arkadaş oluyoruz, sonra Hakan Tweeter'den Beşiktaş manyak çünkü manyak bir Beşiktaş'lı, Yıldırım DEMİRÖREN sen kulübü zarara uğrattın, bunları parasını ödeyeceksin diye mesajlar atıyor. Hakan'ı Yıldırım DEMİRÖREN'in yeğeni buluyor oda diyor ki ben bu işlere karışmam bir takım şeyler anlatıyor ve o haberler nasıl bana geldi. Onu nasıl FETÖ diye çarpıttılar onu anlatacağım. İsmi falanda var, ismini de vereceğim Türkiye'nin en iyi modacıdır Koç grubunu giydiren kişidir. Bunu da söyleyeceğim artık Ferruh KARAKAŞ'dır artık tek tek anlatıyorum artık. Bütün hepsini tanık olarak çağırın Mehmet BARANSU bir cümle demiyorum kelime yalan söylemişse öpüp başıma koyacağım olay bu.

**BAŞKAN:** Segbis arası veriyoruz, 15 dakika sonra devam edeceğiz.

**SANIK MEHMET BARANSU:** Tamam.

Kayda son verildi.

**BAŞKAN:** Evet duruşmaya devam ediyoruz, Mehmet BARANSU saat 18.00'e kadar sizi dinleyeceğiz, 18.00'e kadar toparlayın yarın devam edeceğiz zaten, 18.00'de bitiriyoruz.

**SANIK MEHMET BARANSU:** Mümkün oldukça hızlı hızlı gitmeye çalışıyorum, akşamda biraz okurum. Tekrarları atarım. Yarına biraz hazırlık yaparım. Sayın başkan biraz öncede dediğim gibi Beşiktaş'lı Hakan beni biri ile tanıştırdı, gittim kendisi ile görüştim. Nişantaşın'da görüştim caminin karşısında ara sokakta iki katlı küçük bir yer vardır benim de gittiğim bir yerdir orası çok güzel bir yerdir. Orada buluştuk kendisi ile kendisinin teklifi ile oraya gittim. Gelen kişi bir modacı idi, Fransa'da kalmış yıllarca orada bir butik açmış ve burada da şeyde de Nişantaşın'da da yeri var ve Koç ailesi ile çok yakından tanışan görüşen birisi ve onları giydiriyor. Birkaç kişiyi giydiriyor, sosyete de yakın bir isim onu gösteriyor

ismini unutmuştum ben şeyi hazırlarken savunma hazırlarken çıldıracağım allahım ismi nasıl aklıma gelmez. Bu cezaevinde kala kala cezaevi hastalığı imiş onu da burada öğrendim unutkanlık diye bir hastalık oluyormuş, bazı şeyleri unutuyorum aklıma gelmiyor bir gün gazeteyi karıştırırken Sözcü Gazetesi idi her halde aaa bir baktım onu fotoğrafını gördün kestim getiremiyoruz buraya hani gazete küpürlerini artık kesmiştim onları. İsmi Ferruh KARAKAŞ'dı. Bu isim Erdoğan DEMİRÖREN'in de yeğeni ee annesi Erdoğan DEMİRÖREN'in kız kardeşi futbol federasyon başkanı Yıldırım DEMİRÖREN'in de kuzeni bu isim eee Beşiktaş kulübü eski başkanı Yıldırım DEMİRÖREN ile ilgili haber yapınca şey bizim Hakan bu haberi internette görüyor ve Hakan ile irtibata geçiyor ve ona bir takım şeyler anlatıyor ve kendisi ile buluşuyorlar Hakan ile buluşuyorlar aile mirası, aile içi kavgaları anlatıyor dayısı Demirören'in baba Demirören'in bunların kendilerine ait olan hisseleri nasıl hukuksuzca aldıklarını anlatıyor bir takım belgeler gösteriyor Hakan'a, Hakan'da diyor ki ya ben sadece spor yazıyorum diyor bu olaylardan da anlamam. Hatta sporda değil sadece Beşiktaş'ı yazıyor öyle Beşiktaş manyağı Mehmet BARANSU benim iyi bir arkadaşım diyor birşeyden de korkmaz diyor istersen de seninle tanıştırayım diyor. Haber değeri olursa anlattıklarının yazar diyor ve bende buluşmaya gittim Hakan'ın telefonu ile bana görüşmemizde olayları anlattı. Ailenin iç miras kavgasını anlattı ailenin bütün el yazılı bir birleri ile yazdıkları var bunlar el yazıları. Ölen teyze var annesi var onların el yazılı mektupları var Erdoğan DEMİRÖREN'e rahmetli Erdoğan DEMİRÖREN'e basına konuşma nedeni de şu daha önceden bir kuzeni yine bir aile içi kavga oluyor kuzeni basınla konuşurum falan deyince bir yalı var yalısı ona veriyorlar yalıda oturuyor. Bunları da mirastan birazcık çıkartmışlar küçük hissedar yapmışlar buna kızmış ve yıllarca da bunun mücadelesini yapıyor. Bunları bana anlattı ve Mehmet beyle dedi bir kaç yerle görüştüm ve kimse ilgilenmedi. Ben dedim ki kimse sizinle ilgilenmez hiç kimse Erdoğan DEMİRÖREN ile ilgili haber yapmaz onu söyleyeyim dedim. Annesi de dayısına destek veriyormuş bu arada, halası var kanserden ölmüş halasının mektuplarını bana verdi. Halasının çocuklarına el yazılı mektubunu aldım ben. Birkaç tane vardı ve kanserden ölen halası çocuklarına vasiyet bırakmış ve hakkınızı alın ve tüm kirliliği anlatın. Tüm Türkiye'ye anlatın diye aynen böyle yazıyordu mektupta, yazıyordu ben yayınladım bunları gazete ve çocuklarına vasiyet bırakmış hakkımı helal etmem diyor ölen hala bunların belgeleri var. Asıl bambaşka bir belge var bu benim daha ilgimi çekti birde Turgut ÖZAL'a sunulan bir MİT raporu belgesi var yanılmıyorsam 2 sayfa, 2 sayfaydı öyle hatırlıyorum, bunların hepsi benim arşivimde duruyor hani polis girdi balyoz aramasında evimi aradı taradı ama duruyor onların hepsi var bütün belgeler zaten bende. Erdoğan DEMİRÖREN grubu ile ilgili bu MİT raporu sahte mahte, falan filan değil. 82 yılımıydı öyle bir döneme ait, 80 ihtilalinden hemen sonraki bir MİT'in yazdığı bir belge 2 cinayetten bahsediliyor o MİT belgesinde bunlarla Erdoğan DEMİRÖREN arasında bir ilişki olduğu iddiası var yine MİT belgesine göre ve bu cinayet sonrası iki tane isimden bahsediliyor bunların mal varlığının tamamı Erdoğan DEMİRÖREN geçiyor ve şu anda Demirören Holding'in Taksim'e çıkarken ki o ana binasının olduğu binada bunlardan biri. İnanılmaz bir belge, iddialar inanılmaz iki tane rum bir karı kocadan bahsediliyor ve bu belgenin arkasında bir el yazısı vardı önünde bir el yazısı not vardı ve bana dedi ki bu el yazılardan biri sayın Semra ÖZAL'a ait dedi bir diğeri de ölen ablama ait dedi. Zaten ölen ablanın mektuplarına bakınca el yazısı ile belgemiz arasındaki el yazısı aynı zaten karakteristik bir el yazısı var böyle çok belli oluyor ve dedi ki bana onun aktardığını söylüyorum iddiasını, bu MİT raporu sayın Turgut ÖZAL'ın başbakanken masasına konulmuş bir rapor ve Semra hanım da masasında bunu görüyor ve hemen el koyuyor bu mektuba ÖZAL görmeden ailenin iddialarını tekrarlıyorum yazdım bunları da DEMİRÖREN ailesi ile o zaman Semra hanımın arası çok iyi meşhur bilenler bilir ben gazeteci olduğum için biliyorum çokta okudum. Konken partileri vardı papatyalar diye anılırlardı Semra ÖZAL ve papatyaları işte o papatyaların bir şeyi de bu, bu aile annesi de o grubun içerisinde halası da o

grubun içerisinde bu belgeyi Semra hanım alıyor ve aileye veriyor, görüştüğüm kişinin annesine veriyor ve oda ağabey Erdoğan DEMİRÖREN'e götürüyor bu belgeyi, ağabeye durum anlatılıyor ÖZAL ile görüşüldüğü sonra bir takım MİT devreye falan giriyor ve bu olaylar kapatılıyor bir şekilde kapatılıyor. Mektuplarda detayları var ben onlara girmiyorum, hızlı hızlı gidiyorum bu çok önemli benim açımdan ve ağabey DEMİRÖREN'e mektuplarda deniliyor ki bu hisseler düşünce biz seni diyor aynen halanın biz seni kurtarmadık mı diyor yıllar önce bu ÖZAL raporunu alıp sana vermedik mi diyor, senin için neler yaptım diyor. Hava limanlarında köpek gibi soğuklarda az mı bekledim Semra ÖZAL'ı, Turgut ÖZAL'ı gibi gibi bir sürü şey anlatılıyor. Demirören grubunun bir 50 yıllık hikayesi anlatılıyor, bir sürü iddia var borsa, borsa bono yolsuzluğu var çok eskiden bunların ıslak imzalı belgeleri vardı kendilerinde ben gördüm bu belgeleri. Anladığım aile bu belgeleri bir şekilde her halde bir birine koz olarak kullanmış sonra bu Ferruh bey eee holding'den falan gönderilince bu bir şekilde dışarı çıkmış ve bana ilk görüşmemiz de bu MİT belgesini vermedi bazı belgeleri de vermedi, el yazılı notlardan da bir iki tanesini falan verdi. Bir de bu belgelerde MİT'in belgesinde diyor ki bir soruşturma açılmış o dönemde ve Genel Kurmay Askeri Savcılığına bir yazı göndermiş hani yazıların ilgi eki o en başta ona bakıyorum bir tane Genel Kurmay'a bir tane yazı gönderilmiş numarası falan var hepsi var ve iddia da şu hani o şeydeki holding'in merkezi olan binanın sahibi olan bir tane karı koca var iki Rum bunlar bir şekilde öldürülüyor, ölü gösteriliyor yada öldürülmüş ama bunlar şeyde yurt dışına çıktı olarak gösterilmiş belgede, yurt dışına çıkmışlar ve bir daha ülkeye dönmemişler gibi gösterilmiş, öyle kayıtlar var pasaport giriş çıkış kayıtları var ve bunların hepsinin sahte olduğunu daha sonradan ortaya çıkarttım ben. Adam ve karısı öldü diye gösterilince mallar bir şekilde Demirören'e geçmiş, nasıl geçmiş orası biraz bir muamma adamın Belçika'ya gitti, kadının Yunanistan'a gittiği söylenmiş o dönemde bir iki gazeteye de haber yaptırılmış bu insanlar yurt dışına gitti diye sonra ben bunların sahte olduğunu öğrendim, polis kayıtlarına battım bir soruşturma daha yapılmış polis kayıtlarında ailede var bunlar. Aile belgelerin tam ne olduğunu anlamıyor ilgi bilmem nelerden oradan numaraları bulup hemen ben hani buluyorum ve ee bu olay kapatılmış bir şekilde kapatılmış. Polislerde sonra bir yine bir raporun devamında diyor ki işte kadın yurt dışına çıkmış gibi görünüyor ama aslında çıkmamış diyor. Pasaport şeylerinin damgalarının sahte olduğu, ıslaklıktan işte kuruluktan yola çıkarak polislerin bir raporu da var o ellerinde ve kadınlar çıkmamışlar cinayete uğradığı söyleniyor. Sonra başka bir cinayet daha var orada tüp firmasında yapılan bir yolsuzluk haberi var bir tane firma var Demirören'lerle çalışıyor en büyük firmalardan biri bu tüp falan veriyor o dönemlerde Edirnekapı'da şehitlikte motosikletle giderken öldürülüyor. Bu adama borç çıkartılıyor bütün tüplerine el konuluyor. Bütün şirketine el konuluyor bunun çocuğu bu çocukla görüştüm, o dönem ki gazete haberlerini gittim buldum evet gazetelerde öyle bir motosikletle ölen birisi var ve biraz şüpheli olduğu yazılmış çizilmiş, ailede onu söylüyor. Çocuğu ile görüştüm oda bana bir takım belge verdi, bu işte bono mono dediğim, oda yeni ıslak imzalı verdi şimdi bono dediğimiz eskiden bonolar falan varmış, mavili ıslak imzalı 80 öncesine ait, 80 dönemine ait 70'lere ait bonolar ve bunlar bir şekilde aileden alınmış ve Demirören grubuna geçmiş benim görüştüğüm kişide yeğeni ya bir holdingin patronunu abartmıyorum iddialar var hatta iddianın ötesinde şeyler var net belgeler bunlar yani ve ben şaşırdım. Sonra bana belgelerin bir kısmını vermeyince önemlileri vermeyince Hakan üzerinden bana haber gönderdi hani beni direk aramaktan da çekiniyor niye bilmiyorum belki de Hakan söylemiştir tam bilmiyorum onu işte incelemesi bitti mi, haberi ne zaman girecek gibi bir takım şeyler soruyor. Genelde haber kaynaklarımızda öyle şeyler olur bende Hakan'a dedim ki, Hakan ya söyle ben bu şartlarda haber yapamam dedim. Neden dedi yüz yüze görüştüğüm zaman anlatırım ben kendisine dedim. Hakan vasıtası ile randevulaştık Cihangir'de bir kafede buluştuk kafeyi de söyleyeyim Cihangirde o bir köşe möşe merkezi bir yer vardır. O kafede buluştuk çok unutmadığım şeyler vardır. Çok güzel hareketler diye bir program var Kanal D'de oradaki ekipten bir iki isim

vardı. Ersin KORKURT vardı hemen yan masamızda bir selamlaştık çünkü Ersin'le de bir iki isim daha vardı orada isimlerini bilmiyorum ama o çok güzel hareketlerde oynadı o ekip orada idi. Şimdi bunu da FETÖ'ye bağladılar da o yüzden anlatıyorum. Kendisine dedim ki bakın dedim bu elinizdeki diğer belgeleri bana vermezseniz dedim ben bununla ilgili haber yapamam ya bir şey iddia ortaya atacağım ama elimde belge yok, yarın beni mahkemeye verdikleri zaman benim bunu ispatlamam gerekiyor, ispatlayamazsam yazamam dedim. Konuştuk ve daha sonra bir üçüncü kez daha buluştuk bana MİT belgesi dahil ailenin bütün şeyleri elinde ne var ne yoksa hepsini verdi. Hepsini aldım, sonra konuyu araştırmaya başladım, muhataplarla görüşmeye başladım bir baktım ki Demirören'in hani o konduğu yine onlar hepsi dahil karı koca ile ilgili Milli Gazete'den Mehmet Şevket Eygi bir yazı yazmış, yıllar önce bir yazı yazmış yıllar önce bir pyazı yazmış, işte yurt dışına çıktı denilen iki kişi ile ilgili devletin belgeleri de böyle zaten söylüyor ve şeyde diyor ki Mehmet Şevket Eygi yazısında diyor ki bunlar yurt dışına çıkmadılar, Halkalı'da yakıldılar diyor. Hatta bir kadın yakıldı diyor orada diğeri de başka bir yerde yakıldı diyor adreste veriyor aa bir baktım Mehmet Şevket Eygi'nin dediği dönemde arşive gittim yani şeyi bilmezlerse onu da söyleyeyim bazen anlatıyorum Atatürk Kütüphanesinde ve bir de şeyde Beyazıt Kütüphanesinde bütün gazete kupürleri vardır geçmişten bugüne kadar. Mesela bugün bile yapabilirler. Ben bu iddianamede şey söylemiş öyle Ali Cengiz oyunu yapmış ki Fuzuli Savcı ve polisler, cımbızla bir takım belgeler aramışlar a elimizde bu kadar vardı bu kadarını bulduk diye ya sen dalgamı geçiyorsun diye şimdi google'den bulurum, gün gün bulurum bütün şike haberlerini yapanları. Sen bir tane Zaman'dan alacaksın bir tane Taraf'dan alacaksın, bir tane oradan alacaksın alsana aa al sana kumpas bilmem ne diyeceksin. Diyeceksin ki Aydın DOĞAN'a verdi bir yerde başka bir yerde başka bir şey yapacaksın. Ya hiç bir şey yazı yazarsın sana gönderirler şu an zaten herkes gölgesinden korkuyor, hele FETÖ meto darbe marbe olmuş, sana bütün gazetelerini açar istersen bütün gazeteleri açar hepsini sen daha söylemeden getirirler, en kötü kütüphaneye gider bulursun. Ben kütüphaneye gittim evet bunları da gördüm, o haberleri de buldum. Yalnız Mehmet Şevket Eygi'nin yazısında çok detay yok, bu kadar yazmış bir kadın var öldürüldü, bu gayri müslimlerin mallarına çöküldü gibi Demirören'in ismi de geçmiyor aslında o yazı da direk bir şey değil Mehmet Şevket Eygi'yi aradım, kendisini de seferim çok sevdiğim bir isimdir de şunun içim severim, İslami cami da İslami camiayı eleştiren ender isimlerden birisidir yıllardır ta 28 Şubat sürecinde bile İslami camianın nasıl cürümüşlüğü anlatır Milli Gazetede yazılar yazardı, oradan da bir sempatim var zaten kendisine, kendisine yazıyı sordum, bildiği ekstra şeyler olup olmadığını sordum. Yazdığının çok ötesinde bir bilgisi yoktu, çok yazamadıkları, doğrulamadıkları bir takım bilgiler vardı onları benimle paylaştı, kısmen ben haber kaynağımdan bahsettim kendisine konuyu kısaca özetledim Mehmet Şevket Eygi beye, heyecanlandı bu yazıdan merakla bekleyeceğini söyledi ve ben araştırmalarına devam ettim. Sonra bir baktım ki bu yazılan anlatanların hepsi gerçek, belgelerin hepsi gerçek 80-90 arası yetkili bakanlarla görüştüm, siyasetçilerle de görüş bu iddiaları doğruladılar. Semra hanıma not bıraktım, Semra ÖZAL'a not bıraktım. Kendisini tanıyorum canlı yayın demiştim onu da söyleyeyim ben şeyin Semra hanımın eşinin adına mevlüt okuttukları canlı yayını yapan kişi benim Ahmet Özal'la birlikte hani babasına mevlüt okuttu kendisi gelmedi gerçi şeye ama Fatih Camii'de hani nasıl gününü de unutmuyorum, şöyle gününü unutmuyorum. Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 4-3 yendiği Panku'nun şeye geçtiği kaleye geçtiği maç günü idi. Ben bir yandan mevlüt veriyorum içeride kuran okunuyor, bir yandan da radyoyu kısık sesle açmış maçı dinliyordum oradan biliyorum çünkü. Gününü de unutmuyorum buradan hani yalan mı söylüyor, doğrumu söylüyor oradan bakarlar mevlütü de fatih camiinden bakarlar. Neyse devam edeyim sayın başkan sonra bir baktım Semra hanım apar topar yurt dışına çıkmış cevap vermiyor bana ben kendisine şeyi de faksladım, isterlerse fakslayabileceğimi söyledim ve faksladım da belgenin üstündeki yazı kısmının bir bölümünü faksladım belgenin tamamını görmesinler diye ya kimi

arıyorsam bir baktım panikliyorlar, kimin ismi geçiyorsa arıyorum panikliyorlar. Sonra ben Ferruh beyle Hakan'ı devre dışı bırakıp konuşmaya başladım, telefonla da konuştum telefon kaydımı istemiştin HTS kaydını bunlar çıkar diye. Ben direk artık Ferruh beyle direk telefonda konuşmaya başladım. Artık direk konuşuyordum, bir kaç kez kendisi ile yüz yüze konuştuk, sonra ölen teyzesinin şeyde çalışan halen holding'de çalışan çocukları ile görüştüm, kız kardeşi kuzenlerle görüştüm onlar bana bir takım şeyler anlattılar. Sonra ben haber olgunlaştı tam yazılabilecek bir noktaya geldi ve ben haberi Taraf'ın yazı işleri masasına getirdim. Bizde şudur muhabir yazıyı getirir gazete de uygun görürse girer köşe yazısı daha farklıdır. Ben anlatırken çift taraflı anlatacağım köşe yazımıza kimse müdahale edemez benim yazdığım köşe yazısına kimse müdahale edemez o benim kendi köşem ismim vardı ama habere istediği gibi müdahale edebilir, müdahaleyi bırak girmiyorum bile diye bilir. Gereksini sunar ama girmiyorum da diyebilir, başlığı değiştirir her şeyi değiştirir yani yapabilir bunlar mümkündür. İçerikte çok oynamadığı müddetçe editörler değiştirirler. Gazetecilik böyle bir şey çünkü, çünkü burada başlıklar maşlıklar demişler onları da anlatacağım, başlığı atar yazı işleri de atar herkes atar. Ben yazmadım ama onuda anlatayım gazeteciliği anlasınlar diye heyetiniz de anlasın diye ve gazetenin başında o dönem Oral ÇALIŞLAR var gazetenin başında ve hükümet komiseri ben ona hükümet komiseri diyorum. Çünkü kendisi gelmeden önce ben hayatımda böyle bir şey görmedim bir kere bir konferansa gitmişim ben öyle bir çiçek gördüm. Beni bir konferansa davet ettiler Polatlı'da 600 tanemi çiçek vardı sayamadım abartmıyorum yani bu kamyonla gider bu çiçekler falan dedim niye böyle yaptınız fuzuli masraf dedim bunu daha sağlıklı bir yere bağışlayabilirdiniz, konferansta da bunu söyledim. Gazeteye ooo Hüseyin ÇELİK'in den tutuk, tüm Ak Partili bakanlar, millet vekilleri Ak Partinin şeyi olduk biz yani dedim ki bu gazete Ak Partinin bir yayın organına dönüyor yani gelen şeyler o Oral bey daha gelmemiş o gelmeden çiçekleri geldi. Yani haberi evet yayınlandı anlaştı ama gazeteye uğramadan her halde bir 300-500 tane çiçek geldi ve ben haber kaynağımdan tutun ya size şu ana kadar anlattığının daha genişini, bütün belgeleri anlattım. Masada anlattım, kendilerine tüm şeye yazı işlerinde bir ekip vardır, yayın yönetmeni vardır, yazı işleri ekibi vardır, haber müdürü, yazı işleri, editörlü falan anlatırsınız bunları. 1 sayfayı yapan ekiptir birde gazeteye hangi haberler nereden girecek diye karar veren ekip bana dedi ki haber güzelmiş falan dedi ama bir baktım yan çiziyor. Oral, Oral bey yan çiziyor. Haberi, haberi girmeye niyeti yok onu da açıktan belli ediyor, dedi ki Genel Kurmay Başkanlığı da soruşturma yürütüyormuş dedi yani belgeleri oda yazıyor 1.ordu komutanlığına ait bir yazı var oradan Genel Kurmay Başkanlığına gitmiş, 80 dönemi düşünün bu benim anlattığım olayda şikeden sonra 2012 yılı olabilir şimdi tarihi unuttum, avukatıma söylemişim bulacaktı o belgeleri bulmuş yani aslında heyetinize sunacaktım ben bu her anlattığımı size belgesini sunacağım çıktı vermişim 30-40 tane bulunsun diye google'den diye yada haberlerime bakılarak, haberimi girmek istemiyor yok efendim onu arayalım da bu böyle de ya Mehmet BARANSU bilmem şu da falan filan diye, yazı işleri diyor ki bomba bir haber Oral bey diyor iki kişi yan çiziyor. Birisi şey Oral bey, birisi de işte benim PKK temsilcisi dediğim Kurtuluş TAYZ. Yani kanki olmuşlardı ikisi kanki olmuşlardı o ikisi kanki idi anlamadım zaten şimdi çözüyorum, yavaş yavaş çözüyorum buradan geriye baktığım zaman çözüyorum ve ben o zaman şunu dedim şeye hani Oral beyle ilgili girmiyor çünkü yarın işsiz kalırsa bize kahraman olarak geldi, taraf bir proje idi diye bir açıklama yapmış duruyor bende onlar tutuyorum, yazacağım beyefendi Taraf proje ise senin ne işin vardı yayın yönetmeni olarak sen 2012'de geldin. Taraf proje ise Taraf bütün haberlerini 2010'da bitirmişti o senin dediğin haberleri, proje ise sen niye geldin. Kimse sormuyor bir gazeteci olarak çıkıyor Ntv'de diyor ki Taraf proje idi. Karşıdaki insan Taraf proje ise sen niye yayın yönetmeni olarak gittin o projeye diye bir şey bahsetmiyor. Ntv'de çıktı şunu söyledi Mehmet BARANSU bir gün bavul dolusu şey pardon çuval dolusu aynen cümlesi bu tarihini de aldım yazdım, bunların hepsi Ntv geriye dönük bulacağım o yayınları falan alacağım ve kitap

benim ona saygım olmaz onu söyleyeyim. Sayın başkan devam edeyim, Oral'ı ikna edemedim ben. (anlaşılmadı) bana dedi ki o dönem şu an Ak parti milletvekili. İçim acıyor yani onların neler dediklerini bilmiyorum bu şeyle ilgili şimdi buldukları konular benim içim acıyor. (anlaşılmadı) düştüğü durum acınası bir durumdur. Ülkenin gelmiş acınası bir durum başka bir şey söylemiyorum. Dedi ki Malkar, ya bu Ermenilerin de mallarına el koymuşlardı bu çok önemli bir haber girelim. Resmi belgeler var ilk kez yayınlanacak dedi. Tuncer KÖSEÖĞLU var yazı işleri müdürü. Ya haber müdürü ya yazı işleri müdürü bir sonraki kıdem atladı ne zamandı bilmiyorum, karıştırmayayım diye. Şu anda Güneş gazetesinde yazı işleri müdürü beyefendi orada. haber girmedi sayın başkan, ben de tuttum resmi yazıyla ne yaptım 1980 yılındaki soruşturmanın numarasını verdim Genelkurmay'a yazı yazdım. Dedim ki böyle böyle bilgi edinme kapsamında bununla ilgili soruşturmanın akıbetini öğrenmek istiyorum dedim. beklemeye başladım aylar geçti haber alamıyorum. Genelkurmay Başkanlığı Basın Daire Başkanlığı Tümgeneral Gazi bey vardır darbecilerin odaya tıktıkları adam. Gazi beyin soy ismini şimdi unuttum. Onu aradım, dedim ki Gazi bey ne oldu dedim. Yazı elimizde Mehmet bey dedi biz ilgili birimlere yazı gönderdik cevap gelecek dedi Milli Savunma Bakanlığına cevap yazdık dedi. Gelince biz sizinle paylaşacağız dedi. Sanırım 1 ay geçti, gazetede birtakım tartışmalar oldu ve Oral ÇALIŞLAR gazeteden ayrıldı yani patron gönderdi Ak partinin bülteni olmaya başladı, şimdiki havuz olmaya başladı neredeyse. Çalışanlar gitti, sonra Oral'dan ya 1 ya 2 ay sonra şimdi unutabilirim ama haberin tarihi bellidir. Yaklaşık olarak ben söylüyorum sekreter dedi ki Mehmet bey size bir zarf geldi dedi. Sarı büyük bir zarf, orta boy bir zarf. Bir baktım Genelkurmay Başkanlığından resmi gelen bir yazı bana, adıma gelen bir yazı. Ondan sonra yazıyı hemen açtım içinde 2 sayfalık yazı vardı sorularına cevap vermişler, yazıyı okudukça şok oldum sayın başkan her satırı şoktu. Hiç unutmuyorum her satırı şoktu. Genelkurmay Başkanlığı cinayet iddialarından tutun tüm iddiaların kendilerine geldiğini Mit ve 1.Ordu komutanlığından geldiğini elimizdeki belgeleri doğruluyordu Mit'ten gelen yazıyı doğruluyordu soruşturmanın yapıldığını ve halen soruşturmanın açık derdest olduğunu söyledi Genelkurmay Başkanı bana. Nasıl yani dedim yani 80 yıllık bir soruşturma açık olabilir mi? Genelkurmay cevabi yazısı halen daha 83-84 yılında gönderilmiş ve halen daha dosya açıkmiş. Bize dosyanın soruşturma numarasını da vermişti Genelkurmay, dosya halen açık dediler. Soruşturma bizden İstanbul'a gitmiş ve şu an hala açık görünüyor dediler. Kapanmış kapandığı yönünde bir bilgi gelmemiş Genelkurmay'a. Hemen Genelkurmay başkanlığını aradım kapanmış kapanmadığı yönünde bilginin ne anlama geldiğini sordum. aynen bana dediler ki kapanmış olsa Mehmet bey neticesi mutlaka bize bildirilirdi, yazı gönderilir, biz onunla ilgili kapatma işlem yapalım şu an açık görünüyor dediler. Genelkurmay başkanlığı yazıda bir de Mit'ten kendilerine gelen 2. yazıdan bahsediyordu bir de 2. yazı varmış benim o elimdeki yazıdan başka. Bir de 1. ordu komutanlığından gelen 3. yazıdan bahsediyordu Genelkurmay başkanlığından. Bunlar benim elimde yoktu sayın başkan onlarda yoktu. Bahsettiği bu 3 yazıdan biri işte Demirören'in

yeğeninden almıştım, diğer bahsettiği hiçbir belge yoktu. Onları aradım işte farklı 3 yazıdan daha bahsediyor bulamadım. Netice itibariyle Sultanahmet Adliyesi çağlayan'daydı o zaman. Çağlayan henüz taşınmamıştı, Sultanahmet'teydi o zaman. Avukatım aracılığıyla dosya numarasını verdik ve bilgi öğrenme kapsamında öğrenmek istedik kapı duvar oldu bize bir anda. Dosyaya kimseye ne kapandı ne kapanmadı diyor. Hiçbir cevap vermediler bize. Sonra ilginç bir şekilde bizim araştırmamız ve gazetede haber olacak şekilde işte bilgi edinme kapsamında müracaat etmemiz üzerine adliyeyi su bastı. Sonra bize ilginç bir yazı geldi. Evraktaki bazı şeyler hasar görmüş okunamaz, kullanamaz diye bize resmi yazı geldi. o da var onun hepsini haberde yazdım. Bilgi veremeyeceklerini falan söylediler bu bizi kuşkulandırdı çok kuşkulandırıcı bir durumdu. Bağlantısı var mı yok mu ama biraz bize bağlantısı varmış gibi geldi. Ama hani elimde şu an bir delil yok. Dersem ki şey yalan söylemiş olurum. Bizi kuşkulandırdı. Gazetenin yeni yönetimi vardı ben o haberi gazetenin yeni yönetimiyle paylaştım Neşe hanımla paylaştım, Neşe hanımdı o zaman. Ve oranın tavrını anlattım Neşe hanıma. İşte orayla ilgili onun da görüşleri vardı. Netice itibariyle hızlı hızlı söylüyorum ve haberi yapma kararı aldık. Tam o gün haberi yapacağız, biz de haberi yapıp bir gün sonra çıkacağız, o kadar yoğunuz ki mesela telefon gelir eşimle çocuklarımla bile konuşmam. Kızım tamam bir dakika geleceğim ya da ben seni sonra arayayım böyle çok yoğunuzdur yetişme telaşı var, 6.30'u kaçırdığımız zaman 200 milyar cezası var, matbaaya yetişemiyoruz biz onu karşılayacak bir gazeteye değiliz zaten sayın başkan. Barış diye arkadaşın bana gönderdiği bunu anlatıyorum burası çok önemli. Barış diye arkadaşın bana gönderdiği o avukat vardı ya Ataşehir ile ilgili başkan yardımcısı avukat. İkisi geldi, taraf'ın üst katında güzel bir kafemiz vardı Boğaz görüyor oraya çıkarttım. Onlarla işte kahve içtim. Onlarla konuştuk işte bak başkan suç duyurusunda bulunmuştu başkan bizim hakkımızda onlar ifade vermişler ben de yarın öbürsü gün ifade veririm dedim. onlar bana kendi ifadelerinde söylediklerini çıktısını bana verdiler ve ayrıldık. Çok yoğunum dedim, çok yoğunsun Mehmet abi dedi Erdal. Benden 1 yaş büyük ama abi diyor niye bilmiyorum, fetöyle ilgisi yoktur biraz sonra anlatacağım. O yüzden hani burada ben çünkü başka davalarda da abi diyor fetö mü? Yapmayın yani diyeceğim. Şimdi ben normalde haberimi kimseyle paylaşmam hiçbir gazeteci de paylaşmaz. Çıkana kadar paylaşmaz. Bir tane haberimi bugüne kadar paylaştım böyle bir gazeteciyle işte bu Anayasa Mahkemesi Osman PAKSÜT'ün haberi. Çok sinirlendim o gazeteciye sonra iyi olduğunu öğrendim çünkü o da bir gazeteciyle paylaşıyor Enis abiyle. Enis abi Osman PAKSÜT'ü arıyor ben Kara Kuvvetleri Komutanlığına gitmedim diyor Enis BERBEROĞLU'na. Bizim haber yapacağımızı biliyor biz bir gün sonra çıkınca Osman PAKSÜT basın toplantısı yaptı açıkladı, evet gittim dedi. Enis abi de yazı yazdı. Bir gün önce biz sana sorduk gitmedim diye niye yalan söylüyorsun dedi Osman PAKSÜT'e. Anayasa Mahkemesi Başkan vekili yalan mı söyler dedi Türkiye'de hukuk çok garabet ben Anayasa Mahkemesine itirazda bulunuyorum benim heyette 5 kişi var 2 tanesi hakkında haber yaptığım kişi. Ve başkan Osman PAKSÜT birisi de askeri üye. Ya bu yüksek mahkeme namusu vardır ya dersin ki bu adam benimle ilgili haber yapmış kitabında yazı yazmış ben çıkayım yani husumet var aramızda tarafsızlığımıza gölge düşürür çekilirsin bu da yok. Aleyhime çıktı zaten o kararda onu da geçtim hukuk beklemiyorum zaten. devam edeyim sayın başkan hızlı hızlı, neyse bunları gönderdim. Ve biz el yazılı notları Mit raporlarını falan gazete'de yayınladık. Sabah Türkiye'de yer yerinden oynuyor, aynen de o işte Balyozu nasıl yaptığımız dönem nasılsa ya sen bu ülkenin Milliyet, Vatan gazetesinin sahibine cinayetle suçluyorsun. Ben suçlamıyorum da belgesini basmışız, Mit raporunu aynen yayınladık. Türkiye'de yer yerinden oynuyor tüm gözler başkan Erdoğan DEMİRÖREN'de ve yapacağı açıklamada. Saatler geçti, tek bir açıklama yok sayın başkan. Milliyet gazetesinden, Vatan gazetesinden açıklama yok. Demirören gazeteleri tek açıklama yapmadılar. Holding açıklama

yapmadı tam bir sessizlik ve kabullenme hali. Demirören grubu suskun. Ben bir arkadaş Demirören grubunda çalışıyor NTV grubundan da tanıyorum. Erdoğan DEMİRÖREN'in haberi okuyunca tansiyonunun çıktığını bana ilettili, kimseyle görüşmediğini bana ilettili. Daha sonra yani sonraki sohbetlerimde şey yapıyorum. Sonra bana belgeleri veren kişiyle konuştum dedi ki Annemde beni arıyor benim belgeleri size benim verdiğimi düşünüyorlar herkes falan, söyledi. Tamam dedi sorun yok, ve biliyorlar Mehmet bey dedi ben kabul etmedim de ama biliyorlar benden çıkmış olduğunu tahmin ediyorlar dedi. İşte ben onlara ben gazeteci bulmuş nasıl bulmuş bilmiyorum falan filan ailenin mahremini buldum yani (anlaşılmalı) her şeyini buldum. Aldım çünkü işte halanın yazdığı. Hızlı hızlı geçiyorum sonra o bana belgeleri veren kişinin annesi aradı hanımefendinin ismini unuttum da şimdi annesi aradı. Erdoğan DEMİRÖREN'in kız kardeşi cebimden aradı ya da gazetenin telefonundan mı aradı şimdi hatırlamıyorum. Mehmet bey bizimle ne için uğraşıyorsun dedi ben de hani yazdıklarım yalan mı hanımefendi diye sordum. yalan doğru sizi ilgilendirmez işte oğlumun size belgeleri verdiğini söylüyorum ve rica ediyorum bizimle uğraşmayın dedi, neyse. Oğlunu aradım anneniz beni aradı diye annesini söylediklerini söyledim. O da dedi ki annemin derdi Koç'un toplantılarına gitmek konken falan bilmem ne halen oradadır o yüzden bu işlere girmeyi çok istemiyor. Baba abi Erdoğan ile kavga ederse para da alamayacağını düşünüyor. O yüzden girdi onları anlattı falan telefonları kapattı. Haber çıkmış tüm Türkiye haberi konuşuyor aynı gün beni Ataşehir belediye başkanının avukatı aradı o size dediğim, Barış'ın bana gönderdiği işte Fenerbahçe Ataşehir o yolsuzluğu (anlaşılmalı) avukat beni aradı, o belgeleri getiren kişi aradı. Gazeteye gelmişti Mehmet abi selam dedi. Ya ben 1 ya da 2 gün önce geldiklerini düşünüyorum gazeteye ama şimdi tarihleri unutup olabiliyim. HTS kaydına bakıp da şey demesinler bana ya 1 gün önce demişti 2 gün önce geldi, şey falan ya ben 1 gün önce diye hatırlıyorum üzerinden zaman geçmiş. Erdal aradı Mehmet abi selam dedi, selam Erdal dedim. Abi dedi bu Artemis olayı yani bu anlattığım olayların şeydeki ismi Artemis, Artemis diye bir firma var o aslında. Abi Artemis olayını yazmışsın dedi. He dedim, Demir olayını yazdım dedim evet dedim yer yerinden oynadı dedi. Abi geçen gün yoğunum dediğin haber bu muydu dedi, evet buydu Erdal dedim. abi niye bana söylemedin dedi, Erdal ben kimseyle haberimi paylaşmıyorum seninle niye paylaşayım dedim. haber çıkmadan kimseyle paylaşılmaz, bir yazı işleriyle paylaşılır başka kimseyle paylaşılmaz. Karın bile bilmez yani, benim karım bile ne yaptığım haberi bilmez. Kimle görüştüğümü bilmez, gazetecilik kuralı. Abi dedi Erdoğan DEMİRÖREN dosyasının tamamı bende dedi. Nasıl yani dedim. abi yayınladığın belge dahil daha fazlası var bende 3-4 klasör belge bende var dedim. Erdal sen şaka mısın dedim, abi hepsi bende dedim. Sende ne işi var dosyanın dedim. Abi Kürt İdris yok mu dedi ben onun avukatıydım dedi. Bu belgeler onun yanında çalıştım, bu belgeler önce Kürt İdris'e dayıya geldi dedi. Demirören'in alacaklısı bu belgeleri getirdi dedi. O Mit'in giden belgeler bilmem ne onları anlatıyor ailenin mektupları dışındaki belgeler. Evet işte paramızı tahsil edemiyoruz, bunları Demirören'den tahsil et dedi. O da aileden aldı onun bir iddiası var burada söylemeyeceğim Kürt İdris ile ilgili onu hani gazetede haber yapmadığım için söylemiyorum yoksa korktuğumdan falan değil, onu söyleyeyim. Onun bir iddiası vardı o belgeleri başka türlü kullanıldığıyla ilgili ve şöyle dedi. İşte oğlu ölmüş birisinin oğlundan almış hızlı hızlı şey yapıyorum.

**BAŞKAN:** Şantaj amaçlı mı onu mu demek istiyorsun?

**SANIK MEHMET BARANSU:** Başka türlü onu ben söylemeyeyim şu an şey yapmak istemiyorum, yazmadığım bir şeyi söylemem. Yazmışsam söylerim de dedi ki rahmetli Kürt İdris tamamını almış dedi bana verdi ben de onun yanında avukat olarak çalışıyordum. Bu belgeleri hep sakladık dedi, dayı ölünce dedi bunlar bende kaldı. Erdal belgeler nerede dedim, buna gazetecilik şansı denir. Şimdi ben bunu anlatsam hikaye, bunu

fetö diye anlatıyorlar. O Oral denen adam ve Kurtuluş denen adam birisi TRT’de devletin kanalında birisi NTV bunları fetö diye anlattılar. Ben çıkınca onların yüzüne ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Hukuk önünde ayrı bir hesap verecekler bu ayrı bir şey. Bu gazetecilik şansdır, benim gazetecilik şansım çok oldu sayın başkan. Bakın temiz iş yaparsanız Allah size gazetecilik şansı verir. Şimdi bunu anlatayım anlatmayayım mı bilmiyorum avukatım biliyor. Ben GDO’da 17 gün savunma yaptım, son gün Allah bana bir şeyler söylattirdi hiç farkında değilim bakın Allah söylattirdi orada da dedim. dedim ki heyete bakın bana kumpas kurdular, dedi. Biri ölecek kendini asacak dedim, biri mal varlığını kaybedecek biri kalp krizinden ölecek biri de dedim ki felç geçirecek. Ne olduğunu bilmiyorum şu an Allah kalbime bunu işletti dedim. GDO duruşmasından son duruşma. Bitti avukatım biliyor. Bize kumpas kuran iş adamının eniştesi sahte pirinçleri getiren fetöden tutuklandı, fetö diye açmışlar davayı içeri girdi kendini astı. Şimdi o hakimle birisi ben kalbime biriyle ilgili bir şey geldi beni SEGBİS’e bağlamaya çalıştı ben konuşmadım ona. Ben bağlanmak istemiyorum dedim. niye aradığımı çok iyi biliyor. Ben kalbimden ona bir şey geçti korkuyor şu anda. Ben dedim ki bakın dedim bunu söylersem bunu uçuk kaçık gelebilir size Allah söylattirdi dedim. iflas olanda iflas oldu sayın başkan. Ona dedim ki sen iflas olacaksın ona net söyledim çünkü benim helalliğimden kazandığım 25 bin lirama el koydu o. Ve ben cezaevindeyken evimi satılığa çıkartmaya çalıştı o adam. Ben dedim ki avukatıma hemen dedim hesabımdan al öde, ben gidince para ödenmiş bir halde bu adamla yüzleşmeye gideceğim o müştekiydi müşteki avukatı neyse.

**BAŞKAN:** 15 dakikan kaldı toparla.

**SANIK MEHMET BARANSU:** Bu gazetecilik şansdır bana da öyle geldi. bazen böyle gelir siz şimdi anlamlandıramazsınız. Dedim ki Erdal bunları almam gerekiyor hızlı bir şekilde. Nerede bunlar dedi, abi dosya yazlıkta dedi. Yazlık çınarcıkta dedi. Şimdi bunları tek tek anlatıyorum hepsinin kayıtlarına baksınlar çünkü, dedim ki Erdal ne olur yalvarıyorum nasıl hızlı bir şekilde ulaştırabilirsen bana ulaştır dedi. Bugün ulaştırabilir misin dedim abi şimdi çıkarım dedi. Karşıda oturuyormuş yani Anadolu yakasında o Maltepe taraflarında bir yerde oturuyor herhalde 2 saatte yazlıkta olurum dedi. Öğleden sonraya gelirim dedi. Erdal’la kaç gibi konuştuk bilmiyorum 11 gibi olabilir. şimdi dedim ki Erdal benim telefonlarım dinleniyor bu da önemli. Ben telefonlarımın dinlendiğini bilen biriyim. O beyefendi bir şeyler uçurtmuşta yalan iftira atmışta bana Milliyet gazetesinde Ercan GÜVEN’i ben Ercan GÜVEN’in Aziz YILDIRIM’dan nasıl korktuğunu böyle durduğunu ben biliyorum o yayıncılar yaparken. Ben biliyorum böyle durduğunu. Aziz beyin ağzı çok bozuktur bilir avukatları. Çok bozuktur sinirlendiği zaman şekeri tansiyonu çıktığı zaman küfreder. Ben yönetim kuruluna o bilmem ne nasıl küfrettiğini ben biliyorum. Nasıl böyle durduklarını ben biliyorum, siz de hiç mi utanma yok ya cevap verin dedim zaman e napalım Aziz bey bilmem ne diyorlar, devam edeyim neyse. Dedi ki abi ben gidiyorum, dedim her 1 saatte 1 ara, beni şimdi dinliyorlardır sen dinlemeye düşmüşsündür hani sağ salım git gel her 1 saatte 1, 2 saatte 1 beni aradı, öyle hatırlıyorum. Yazı işlerine söyledim, biz hemen gazeteye yer ayırdık belge gelir ne gelir diye. Bilmiyoruz ama Erdal diyor ki tüm dosya bizde diyor. Abi diyor sen diyor hepsi bende diyor. Hepsi abi senin ulaşmadığın 1. ordu, Mit öteki her şey hepsi bende diyor. Tamam dedik biz ona yer ayırdık ama gelmeme ihtimaline karşı ya da gelip boş çıkma ihtimaline karşı da hani başka haberde çalıştık neyse elimde işte çuval diyor ya o bilmezde iki tane bir poşetle bir de çantayla valizle geldi, belgeleri gösterdi. Ondan sonra sayın başkan o Genelkurmayın dediği Mit yazıları bilmem ne hepsini bulduk. Sayı numaraları verilmiş hepsi var. biz bunların hepsini aldık Demirören’in yeğenini aradım hemen olanları anlattım o da şokta. Bu belgeleri benimle paylaşabilir misiniz dedi ben yayınladığım belgeyi paylaşırım dedim, neyi yayınlarsam paylaşırım seninle hiçbir sorun yok dedim. yazılara devam ettik ve twitter’dan

işte bizim bu şeyleri yapan sosyal medya yarın taraf maraf tweetler falan atmış şok mok diye. Sonra bunları bir daha yayınladık sayın başkan. Ve sonra şunu öğrendim. Milliyet'in o dönem yayın yönetmeni var Derya SAZAK hiçbir sorumuza cevap veremediler. Hiçbir şeye, milliyet bizi yayınladı, milliyet gazetesi yalanladı. Biz bekliyoruz ki Vatan, Demirören grubu yayınlasın Milliyet gazetesi bizi gazete olarak yalanladı. Bunlar doğru değil dediler herkeste eleştirdi o zaman. Derya SAZAK bir kitap çıkarttı. O zaman yayın yönetmeniydi Milliyet'te sonra atıldı. Önce Can DÜNDAR'ı attılar sonra Derya SAZAK'ı attılar. Kitabında bu haberimize de yer verdi Derya SAZAK. Kitapta diyor ki taraf haber yaptı belge koydu patronu cinayetle suçladı, suçlayan Mit ve devletin diğer kurumları ama belge yayınlayan taraf biz suçlanmıyoruz, Mit resmi yazı 1. ordu kendi şeyi de savcılarını suçluyorlar. 30 sene önce ve patrona dedi ki bunu yalanlamayacak mısınız dedi o da demiş ki yalanlamayacağız, biz şaşırдық kaldık dedi açıklama yapılmayacak dedi bize, biz de şoktayız dedi. Oturduk arkadaşlarla karar verdik haberi yalanladık 1 gün sonra Milliyet'te. Milliyet'te dalga geçti Derya SAZAK İle senin işin haberi mi yalanlamak dedi. Gazeteciysen bir iddia doğruysa yani patron ya da yalanlamıyorsa senin işi oda ya ben milletin namusunu kurtarmaya çalıştım falan