

30

TERÖRLE MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE
(RAPOR)

09.05.2012 Çarşamba günü Saat:17:45 sıralarında Emniyet Müdürlüğünün diyarbakirozk@egm.gov.tr adresine (Diyarbakır Özel Kalemi Br. A.) İP: 84.40.88.194. adresinden ve içeriğinde ise;

"Selamlarımla.. Ben bir Hizbullah sempatzanı ve onların içine girmiş biri olarak öğrendiklerimi gördüklerimi ve duyduklarımı sizlere bildirmeyi bir görev olarak kabul ediyorum. Çünkü bir şey öğrenipte devletine bildirmeyenin imanı da olmaz ve iflahda bulmaz. Ben hiçbir çıkar beklemeden ve asla kimseye karşı kin ve nefret beslemeden tamamen vatandaşlık görevimi ifa etmek üzere ve tamamen tarafsız olarak bu bilgileri aktardığımda namusum üzerine yemin ediyorum. Merkez D.bakır olmak üzere tüm g.doğuda, İstanbul da ve batıda örgütlenen Hizbullah örgütü tamamen İran tarafından organize ediliyor ve yönlendiriliyor. Hizbullah örgütünün tüm başat takımı İran da eğitim görmüş ve İran istihbaratı Savama (ittilaat) tarafından eğitiliyorlar. Zahiren bir suni örgüt olarak görünen Hizbullah aslında tamamen Şiiliği kabul etmiş. Bunlar imam ve rehber olarak Ayetullah Humeyniyi ve Hamaneyi kabul etmiş ve Şiilik doktrininde bulunan velayeti-i fakihe biat etmişlerdir. İran lübnanda Hizbullahı, Irakta Mehdi ordusunu ve El bedir Tugaylarını yaratıp nasıl bu ülkeleri edata eline geçirmiş ve istediği şeyi yaptırıyorsa, Türkiyede bu hizbullahı aynen o şekilde kullanmak için eğitiyor destekliyor ve kolluyor. İranın verdiği paralarla bunlar Hakkariden tutun Batıya kadar onlarca haber sitesi radyo-tv gazete, dergi sesli yayın dernek vesaire açmışlardır. Mesela: Hüseyini sevda, Mustazaf-der, İhya Der, Peygamber sevdalıları platformu, çağrı rd-tv, 412haber. Com.,Hani yeni haber, Van olay , Van basın, Batman basın, doğru haber gazetesi, kelha amede, Nisanur dergisi ve onlarcası daha ... Hizbullah yöneticileri Rehber Ayetullah Hamaneye bağlı olan İran istihbaratı ittilaatın Ortadoğu Türkiye Masası bölümünce organize ediliyor. Dikkat çekmemek için İran ittialaatıyla Hizbullahçılar Bakü, Tiflis. Dubai, Nahçıvan gibi yerlerde görüşüyorlar. Bazılarını burada gören ittilaat daha sona oradan sahte bir pasaportla tahrana götürüyorlar. Yani diyelim ki A kişiyi ittilaat Bakü de sahte bir pasaportla İran'a götürüyor, tekrar Bakü'ye döndüğünde ise yine asıl tr pasaportuyla tekrar yurda dönüyor. Yani bunu yaşayanlar bizzat anlatıyordu. Maksat Türkiye bunların İran'a gittiği bilmesin diye Hizbullahın planı şu: Diyorki Lübnan daki Hizbullah veya iraktaki Es-sadr grubu dağa çıkıp Pkk gibi değilde şehirlerde örgütlenip büyüdü. İran'ın talimatıyla şimdilik tebligatla ve özellikle basın aracılığıyla ve Müslüman halkın kulağına hoş gelen, onları cezpeden kavram ve cümleleri halka hitap ediyorlar. Yani İslamiyeti, Kuranı Hz resulullahı (sav) maske olara kullanıyorlar. Bu şekilde halkı yanlarına çekiyorlar. Mesela Kutlu Doğum münasebetiyle düzenlenen etkinlikleri en güzel bir şekilde kendi örgütsel propagandasına dönüştürüyorlar. Filistin meselesini dramatize ederek özellikle ABD ve İsrail karşısı yayın ve propaganda yaparak halkı yanına çekiyor. Yani İran konsepti ve eksenini doğrultusunda hareket ediyor. Bakın Suriye de binlerce masum insan katledilirken, Esed benim ilahım değil dediği için insanlar diri diri gömülürken Türkiye deki Hizbullah denen hainler daha bir cümleyle olsa dahi Esed'i eleştirmiyorlar ve tam tersine muhalefeti ABD-batı-Türkiye-Suud-Katar ajanları falan olarak nitelendiriyor.

Sadece bunlar değil. Hizbullah'ın müttefikleri olupta İran tarafından beslenen başkaları da var. Örneğin: Zeynebiye.com, Tevhid Haber, Velfecr, YDH, İsrâ haber, Tv on 4, rast haber...Bakın sitelerine İranın bir bakanlık resmi sitesinden farkı yok. İran Çeşitli yollarla Hizbullah ile öteki ajanlarına yüklü miktarda para aktarıyor. Benim öğrendiğim kadarıyla Mustazaf-der başkanı Av.Hüseyin Yılmaz, Doğru Haber Gazetesi sahibi Mehmet Göktaş ve Hüseyini Sevdadaki Editöre ve Sait Gabariye, Fikret Gültekin Şubat 2012 de tam 500 bin Dolar para geldi. Ayrıca rutin olarak Hizbullah'a İran dan her ay 100 bin dolar para geliyor. Yüksekovadaki Hizbullah yapılanmasına ise M.Reşit Özbeke de her ay rutin olarak 5 bin dolar para geliyor. Yüksekovada Öldürülen mustazaf-Der temsilcisi U.Dumayada irandan 10 bin dolar yardım geldiğininide biliyorum. Masraflar falan hariç. Hizbullah içinde bir birim ise Türkiye hakkında İrana casusluk yapanlar var. Bunlarda özellikle Hizbullahçı baz memurlar ve basın mensupları oluşturuyor. Türkiye'nin ve Natonun özellikle askeri gelişmeler başta olmak üzere İrana bilgi sızdırıyorlar. Mesela Hizbullahçılar Malatya'daki Nato radarını, D.bakır ve Malatya'daki askeri havaalanlarını fotoğraf ve video olarak çekip İran'a verdikleri konuşuluyordu. Kısaca: Türkiye acil önlem ve Hizbullahı mercek altına almazsa, bunlara dur diyemezse ve büyüüp gelişmesine göz yumarsa, Cumhuriyet tarihinin en büyük tehlikesiyle karşı karşıya gelecektir. Bunların tehlikesi PKK dan yüz kat daha şiddetli ve tehlikelidir. Terör örgütü PKK gerileme sürecine girdi. Üstelik PKK sadece Kürtlerin milliyetçilik tarafını kullandı. Hizbullah ise hem milliyetçilik etnik hem İslami olarak Kürtlerin varisi hamisi ve sahibi olma iddiasında. Birde eğer İrana bağlı olmasaydı valla tehlike saçmazdı. Hatta bu yazıyı göndermeye bile gerek yoktu. Ama direkt olarak İrana bağlı olmaları çok büyük tehlikedir. Lübnandaki Hizbullah ve Iraktaki Es-sadr (Mehdi ordusu)bir avuç insan iken İran sayesinde nasıl bir sele dönüştü? Tekrar ediyorum..Hz Resulullahın (sav) doğumunu bile bunlar örgütsel propagandaya dönüştüren kurnaz hainlerdir. Kazlıçeşme ve Diyarbakırdaki Hizbullah etkinliklerine bakılırsa Şiiliğin ve İran motiflerinin İran, Lübnan iraktaki öteki şii grupların aynısını andırıldığını hemen göreceksiniz. Renkler, flama ve bayraklar, bandajlar ve benzeri. Tamamen İran kokuyor. Türkiye cumhuriyet tarihindeki en büyük tehdit ve tehlikeyle yüz yüzedir. Bu şaka blöf de değildir. Her şey ortada. Ne PKK, ne başka şeyler ne başka gruplar. Hizbullah tehlikesi hepsini geçti. Bir not olarak bunu da yazıyımki İHH Başkanı B.Yıldırımında İranla bağlantısının bulunduğu konuşuluyordu. İran Hizbullah ve kısaca bahsettiğim Hizbullahın öteki müttefikleriyle birlikte adeta Türkiye'yi işgal etmiş durumda. Türkiye deki basın yayın ve düşünce özgürlüğünden yararlanan bu çevreler, sanki tahranda yayın yapıyorlarmış gibi. Bakın Humeyni, hamaney, resimleri posterleri sözleriyle vesaireyle dolu. İran Türkiye'nin altını ustalıkla, kurnazca, hissettirmeden ve dostça oyuyor. Türkiye daha düşmeden tedbir alsın. Yoksa Irak, Suriye ve Lübnandaki bir yapılanmayla karşı karşıya gelecek. Hizbullah önümüzdeki seçimlerde böyle giderse en az 15 mluk çıkartır. Birçok belediyeyide alır. Bunu çok iyi bilelim ki bunlar PKK ve BDP'den de çok daha tehlikelidirler." Şeklinde bilgilerin bulunduğu öneri ve şikâyet masajı bıraktığı görülmüş,

Emniyet Müdürlüğümüz Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü'ne 16.05.2012 günü saat: 02:35: 07 sıralarında www.diyarbakir.pol.tr. e-posta adresine 37045 ihbar kayıt numarası ile gönderilen ihbar ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü'ne 16.05.2012 günü saat:01:33: 14 sıralarında 195.62.49.82.85.113.174.13 İp numarasından 7423 ihbar kayıt no ile E-posta ile yapılan aynı ihbarlar içeriğinde:

"Diyarbakır'da Ensar Market sahibi Veysi GÜNEŞ'in evinde birkaç gün önce akşamleyin yemekli bir toplantı yapıldı. (Biz olduğunu anlayacakları için tarihi vermedik. Çünkü bir şekilde bu bilgiler onların eline geçerse anında bizleri infaz edecekler.) Söz konusu toplantıya adı Cudi Nuhoğlu ve Abdullah olan kişiler İstanbul'dan, Van Mustazaf-Der, Hizmet-Der ve Peygamber Sevdalıları Platformu Batman'da da aynı kategoridekiler katılmıştı. Kendi aralarında iştişare sohbeti yaparken Kürdistan'da İslami inkılap temellerinin atıldığını ve her yerde malum isim, dernek ve platformlar altında cihadi çalışmalarına hız vereceklerini dillendiriyorlardı. Lübnan'daki Hizbullah, Irak'taki Mehdi Ordusu, Yemen'deki El-Hosi ve Bahreyn'deki ayaklanmalardan bahsederken: "Artık dağ gerillası olmak yerine şehir gerillası olmanın ve şehir ayaklanmasının daha etkili olduğunu ve daha tez sonuç alındığını belirttiler. Tümü Hümeyni ve Hameneyi rehber tek fetva ve karar mercii olduğunu teyit ettiler. Hüseyini sevdada çalışan ve adı M.Ali olduğu söylenen kişinin burada söylediklerini aynen aktarıyoruz. Bizim Seyda (hoca.kürtçe'de dini literatürde daha çok lider, önder, bilgin anlamında kullanılan bir terimdir.) Edip Gümüş (yani fiili Hizbullah lideri) İslam inkılabı rehberi Hamenei ile görüşmüş. Türkiye'nin Siyonist emperyalistlere hizmet edip İslam düşmanlığını yaptığını belirterek, İran İslam Cumhuriyeti'nin Mazlum ve Müslüman Hizbullahi halkın ve Hizbullahi Kürtlerin yanında olacağını ve bu tür rejimlerin yıkılması için kendilerine vazife kılınmış ilahi görevi yerine getireceklerini vurguladığını duyurdu. Herkes "Allahu ekber. Allahümme Salli Ala Muhammed ve Ali Muhammed) diye tekbir ve selavat getirdiler. Şimdi İran tarafından beslenen Hizbullah ile öteki grup ve cemaatlere yönelik olarak kesin bir şekilde sizlere şu bilgiyi verebiliriz: Edip Gümüş İran Rehberi Ayetullah Hamenei ile görüşmüş. Edip önce İran gizli servisi Savama/ittilaat Türkiye masası şefi (Muhsin) le (bunların teleffuz ettiği isimdir) daha sonra Hamenei'nin siyasi başdanışmanı ve eski dışişleri bakanı Ali Ekber Velayeti ile bir araya gelmiş. Sonra birlikte Hamenei'ye çıkmışlar. Hamenei talimatı ile Hizbullah örgütünün masrafları ve çalışmaları için fondan bir milyon dolar para verilmesi talimatını veriyor. Daha önce de yine İran'ın benzer organları 500 bin dolar vermişti. Ancak bu 1 milyon paranın Hizbullah örgütünün tebligat, görsel ve yazılı medyası, dernek, kuruluş, kutlu doğum etkinlikleri, örgütsel çalışmalar ve eleman kazanmak için verdiği belirtiyor. Yıllardır TC PKK terör örgütü ile uğraşiyor. Ama devlet ve hükümetimizin aldığı etkin önlemler ve kahraman güvenlik güçlerimizin gösterdiği özveri ile PKK çöküşe doğru gidiyor. İran ve onun gibi öteki düşmanlar suretle planlı ve organizeli bir şekilde TC'nin başına çok daha tehlikeli ve korkunç bir belayı yani Hizbullah (Hizbuliran) ı musallat ediyor. Edindiğimiz bilgilerin devamında şu ayrıntılar var. İran başta Türkiye, Suudi, Ürdün ve Mısır olmak üzere tüm sunni ülkelerini kemirip yıkmak istiyor.

İki tane nedeni varmış. Siyasi olanı: İran bu ülkelerde bu tip örgütleri kurarak kendini sağlama almayı ve ihtiyaç duyduğunda bir işaretle bunları ayaklandırıp üstünlüğü ele geçirmeyi ve tüm bu strateji ve konseptle elinde güçlü kozlar bulundurmaya hedeflemektedir. Akaidi-Şiizm yanı sıra ise: İran resmi ideolojisini oluşturan ŞİİZM İslam coğrafyasına hakim olmadıkça, herkes Şİİ olmadıkça imam-i zaman (Mehdi) gelmeyecekmiş. Dolayısı ile bunlarda Allah ve Ali nezdinde görevlerini yapmamış sayılacaklar. Hizbullah ve İran ajanları neredeyse tüm Türkiye'de çeşitli isimler altında örgütlenmiş vaziyette. Halkımızın dini duygularını celp ve cezp eden, kulağa ve göze hoş gelen faaliyetlerle büyük beğeni ve taraftar topluyorlar. Tüm faaliyetleri İran SAVAMAsı tarafından koordine edilip ve şekillendiriliyor. Halkı kandırmak için en çok "Peygamber Sevdalıları Platformu, ehlibeyt platformu-derneği" vs adı altında kutlu doğum ve Filistin-Gazze bahanesiyle düzenlenen etkinlikleri organize ederek bununla örgütsel propaganda yapıyor ve halka "işte biz varız artık falan" diye gözdağı veriyorlar. Halkımız İran Şiiliğini hayatta kabul etmez. Oysa tüm Hizbullah yönetici kadrosu ve üst düzey elemanları ve dahası örgüt kuruluş felsefesi veleyat-i fakih ŞİİZM'dir. Dış görünüşü ile süüni ama inanç, felsefe, akaidi ve beyinsel olarak tümü Şiiliğe geçmişlerdir. Tıpkı İslami Cihad Örgütü ve HAMAS gibi. HAMAS'ın İzzettin El-kassam (askeri kolu şii, ötekileri bazıları ise Şiizmden kurtulmağa çalışıyor ama İ.cihad kuller Şii olmuşlardır. Yani Hizbullah gibi İran ajanı ve Hamenei'ye biat etmişlerdir.) Türkiye'deki Hizbullah ile müttefiklerinin hedefi TC. ni tamamen ortadan kaldırıp yerine Maliki gibi İran kontrolünde bir şii rejim kurmaktır. Bir de Hizbullah Kürdistan meselesini de PKK nin elinden çıkartmaya ve bu kozu da eline geçirmeye çalışıyor. Yani Kürt halkına özgür-bağımsız ve şeriatsel Kürdistan vaat ediyor. Hizbullahın yeni konsepti budur. Hizbullah örgütü mensubu birçok militanın sahte pasaportla Irak, Azerbeycan, Nahçıvan ve Rusya Federasyonu üzerinden İran'a gittiği konuşulurken tanık olduk. Bunlar İran'da teorik ve askeri eğitim alıyorlar. Bir kısmı da yine sahte evraklarla Lübnan'daki Hizbullah'a gönderildiğini biliyoruz. Öte yandan aynı amaç, hedef ve strateji çerçevesinde İran belki de daha güçlü bir şekilde Caferi lider Solahattin ÖZGÜNDÜZ'ü kollayıp eğittiğini öğrendik. Ona da 1 milyon dolar para verildiğini aynı kişilerden öğrendik. Ayrıca bunlarla Hizbullahın perde arkasında dost ve müttefik olduğu belirtildi. Ayrıca İran tüm Alevileri de bir platformda ve bir çatı altında toplamağa çalıştığı da vurgulandı. Edindiğimiz bilgiler doğrultusunda direkt Tahran/Hamenei/SAVAMA tarafından bazılarının örnek olarak aşağıya yazıyoruz. Hizbullah...(Buna bağlı olanlar ise) Mustazaaf-Der ihya-der umut-der, (Başta d. Bakır) olmak üzere hizmet-Der, Çınar şevkat-Der, Ağrı rahmet-Der, Van ikra-Der, Çağrı-Der, Peygamber Sevdalıları Platformu, Şura-Der, Mekteb-Der, İlim-Der, Çağrı Radyo-tv, ilk-ha, İnzar, Kelha Amed, Nisanur, Hürseda, Doğru Haber Gazetesi, Hüseyini Sevda. Ayrıca... Yüksekova (Yüksekova Ajans'tan) tutun Edirne'ye kadar hepsini yazıp saymak çok uzar.) onlarca haber sitesi, kitabevi vb....yani, Türkiye İran tarafından adeta işgal edilmiş durumda. İran'ın öteki ajanlarından bazı örnekler: Sahabe-Der, Ehli beyt Platformu, Ehlibeyt-Der, Ehlader, TAYDER, Selahattin Özgündüz (zeynebiye.com), Tevhid haber, Velfecr, YDH, İsrâ haber, Rast Haber tv, on 4. Fehim Taştekin, Nurettin Şirin, Alptekin Dursunoğlu, Kenan Çamurcu, Kemal

Kemahlı ve Hüsnü Mahalli gibi iran tarafından Türkiye yıkılıp ve parçalanmak İstenirken, içten kemirilip yontulmaya çalışılırken bir Müslüman vatandaş olarak bizim içimiz rahat değildi. Bunları sizlerin aracılığıyla devlet büyüklerimize iletmeyi ve iletilmesini de bir borç olarak gördük. İşte tüm bunları göz önündü bulundurarak bilgileri rapor haline getirip gönderdik. Yoksa bizim adı geçenlerle hiçbir şahsi kinimiz-garazımız ve alıp veremediğimiz bir şey yok. Allah'a emanet." şeklinde bilgilerin bulunduğu görülmüştür.