

T.C. ANKARA 23. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2017/30 Esas

ÇÖZÜM TUTANAĞI

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/30 Esas sayılı dosyası kapsamında MÜŞTEKİ EMRAH KARATAN, MÜŞTEKİ ERCAN ŞEN, MÜŞTEKİ MUSTAFA TÜRKER, MÜŞTEKİ MAHMUT ÇAKIR, MÜŞTEKİ HAKAN BAĞCI, MÜŞTEKİ HİKMET AKBAL, SEGBİS sistemi ile kayıt altına alınan beyanlarında

BAŞKAN: Ercan Şen 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen olaylar itibariyle jandarma genel komutanlığı önüne gelip gelmediği hangi saatte hangi bölgeye nereye geldiğin, nelere şahit olduğun, yaralanıp yaralanmadığın, yaralanmış isen hangi suretle nereden ne şekilde gelen atış ya da ateşle yaralandığın, buna ilişkin delillerin nelerden ibaret olduğu, başka yaralanan ölen yada şehit edilen kişi görüp görmediğin, görmüş isen nasıl gördüğün, başka şahit olduğun olayların nelerden ibaret olduğu şikayetçi olup olmadığın, davaya katılmak isteyip istemediğin hususlarda ayrıntılı beyanına adını soyadını söylemek suretiyle başlayabilirsin. Söz sende ERCAN ŞEN

MÜŞTEKİ ERCAN ŞEN: Ercan Şen davaya katılmak istiyorum öncelikle sayın başkanım. Bu benim 5nci kez bu duruşmalara geliyim. Bu günde müşteki olarak ifade vereceğim şöyle ben 15 Temmuz akşamı 3 bin kilometrelik yoldan gelmiştim sayın başkanım ben Bosna dayanışma grubunun Ankara daki kurucularındanım. Ve çocuk çocuğumla siraplanisa katliamının yıl dönümünde katliam terönlere ve şehitlerimizi anmak için saraybosnada idim. Çocuklarımın ve imanı da tazelensin diye orada 167 tane şehidimizin soy kırım şehidimizi tabutlarını omuzlarımızda taşıyarak toprağa verdik Boşnak kardeşlerimizle ve ben 3 bin kilometre direksiyon sallayarak Ankara'ya döndüm evim Emek'te idi. Evime girdiğimde saat 9:30 du külliye önünden geçtiğim her zamanki yolu kapatıldığını gördüm başka bir yoldan evime Emek 8nci caddedeki evime geldim. Evim yüksektir 8nci katta idi. Yüksekse bir yerde semaya hakim bir alandır. Ve ilk jetlerin saat 10:30 uçmaya başladığını gördüm ve twittimesajlarını almaya başladım ve bende ilk tweetemi attım. 3bin kilometre yol yaptım geldim herhangi bir aksilikle karşılaşmadım ne oluyor Ankarada bu gece diye saat 11 e doğru başbakanımızın bu bir küçük bir grubun kalkışmasıdır demecini gördüm tweeterde bazı mesajları gördüm ve Almanyadaki bir gazeteci arkadaşımı aradım 11'i 10 geçiyordu burada haber tam alamıyoruz nedir durum sen daha iyi bilirsin dedim, ben eski bir yayıncıyım bu arada bunu da belirteyim, o da bu F tipinin müdahalesi olsa gerek dedi, beklediğimiz darbe bu herhalde dedi ki biz bu darbeyi bekliyorduk sayın başkanım ama ne zaman yapacaklarını tahmin edemiyorduk askeri şuraadan önce mi sonra mı bunu da daha bir çok insan söylemiştir. Ben saat 11 i 20 geçe büyük oğlum küçük oğlum annesine ve kız kardeşine bakmak üzere eve bıraktım büyük oğlum yanıma alarak evden çıktım. Külliye de yakın olmam hasabiyle sayın Cumhurbaşkanımızı, temsilcisini korumak üzere külliye hareket ettik

BAŞKAN: Çocuğunun adı ne ?

MÜŞTEKİ ERCAN ŞEN: Büyük oğlumun adı İbrahim Kerem Şen. Şuanda üniversite talebi. Arabam Ctreön pikaso yedi kişilik aile arabası bej renginde. Külliye önüne doğru hareket ettiğimizde kimse yoktu. Sessizlik vardı ki aramızdaki mesafe 1,2 km dir. Külliye önüne doğru geldiğimde ortalıkta yine sessizlik vardı. Külliye ayrılan kavşağın sağında iki araba vardı kenarda park etmiş ve sinyalleri yanıyordu. Onların yanına arabamı park ettim. Aşağı indim selam verdim. Arkadaşlar nedir durum bilginiz var mı üç arkadaşları dediler ki ben o arkadaşların kim olduğunu hala bilmiyorum, dediler ki abi bizde bilmiyoruz ama bir darbe söylentisi var. Bir olaylar var bende arkadaşlar bu bir darbe dedim ne yapacağız dediler biz burada şuan da 5 kişiyiz yolu kapatalım buraya insanları çekelim dedim, yoksa dedim bu darbe hepimizi mahvedecek bu memleket elden gidecek dedim ve orada 5-10 arabayı daha kenara çekerek numayiş yapmaya başladık. O anda çektiğim bir 30 saniyelik görüntüde

tweeterdan yayınlamak amacıyla çektim ama yayınlamadım ertesi gün yayınlayabildim ama çekildiği saat belli. O esnada emniyet müdürlüğünün olduğu binadan silah sesleri olduğunu tahmin ettiğim silah sesleri gelmeye başladı ama çok uzak mesafeydi ama yinede geliyordu o aradan Beştepeden Alparslan Türkeşin mezarının olduğu bölgeden yüksek farlı araçların araçları göremiyorum ama farları görüyorum dedim bunlar tank veya ona benzer bir şey olacak yaklaştıkça gördük ki 3 tane zbt zırhlı personel taşıyıcı, bizde ora 20-25 işi çok fazla kalabalık değildik malesef, o zbtler önümüze kadar geldi ve Allah sizi inandırsın sayın başkanım benim Makedonya Üsküpte Sultan Murat Camiisinin yanındaki Arnavut esnaf arkadaşşıma dedim ki İrfan ben bu arada 5-6 kere Bosnayı Balkanları dolaşmış bir adamım, İrfan ben ..gideceğim ama Türk bayrağı almayı unutmuşum memleketten o Arnavut çocuk dedi ki olmaz mı be abi bende var deposuna indi bana 200-300 tane bayrak verdi orta büyüklükte bu bayrakların en az 3te2 sine Boşnak kardeşlerime dağıttım arabamı gelin gibi süsledim o bayraklardan arabamda kalan 30-40 tane bayrak vardı. Nasip oldu o bayrakları ben o gece arkadaşlarıma dağıttım. Seleplenisadan Ankaraya o bayrakları arkadaşlara dağıttık. O zbt ler önümüze geldi bayraklarla zbtlerin önüne çıktık yapmayın diye.

BAŞKAN: Tam neredesiniz?

MÜŞTEKİ ERCAN ŞEN: Tam, şöyle tarif edeyim Beştepeden Gazi hastanesinden Alparslan Türkeş'in mezarından külliye doğru giden ana yoldan tam kavşağa geliyorsunuz külliye ayrılan yolun başındayız. Jandarma genel komutanlığı solumuzda çaprazımızda. Anladınız mı ?

BAŞKAN: Devam et bakalım 3 tane zırhlı araç var.

MÜŞTEKİ ERCAN ŞEN: 3 tane zbt geldi biz önlerine çıktık zbtlerin bayraklarla yapmayın, etmeyin, demokrasiyi katletmeyin bu memleket hepimizin fakat o yalan olmasın bir tanesi elindeki G3 le ya bir arkadaşımıza vurdu ya da vurmak için hamle etti şuan hatırlamıyorum ama hamle ettiğini biliyorum. Bir diğeri ise başımızın üzerinden 3 ya da 4 el ateş etti. Başımızın üzerinden ama istese bizi vurur. Ve biz sayımızda azlığı ile kenara çekilmek zorunda kaldık. O üç zbt devam ederek gittiler. Bu esnada bir helikopter peydah oldu, tam bizim bulunduğumuz alanın tepesine takiben 500 metre kadar yukarıda yani helikopterin tekerleklerini yani neredeyse altını görüyorduk o kadar yokun mütemadiyen karşı alana doğru ateş etmeye başladı. Külliye olduğu binalara değilde sola açıklığına doğru ya aşağıdaki güvenlik noktasına ya da karşıdaki başka yerlere karşı ateş etmeye başladı. Daha sonra bu helikopter biz aşağıdan helikoptere bağırıyoruz küfür ediyoruz lanet okuyoruz, beddua ediyoruz, yapma, etme diye o helikopter arkaya doğru döndü yolun ortasından doğru 100 metre geriden ateş etmeye başladı. O mermiler üzerimize doğru geldiğini görünce biz kendimizi kenara attık. 15 Temmuz'un sıcağında ben kendimi attığım yerde bir ıslaklık peydah oldu ve garip bir şekilde yani olacak işte su buraya nereden geldi dedim yahu, her taraf enterasan su nereden geldi buraya ben suyu daha düşünürken millet oradan bağırıyordu abi vuruldu vuruldu diye, bir baktım ki sol ayak bileğimden kan resmen oluk gibi fırlıyor, oğlum koştı ben kendimden ziyade oğlum düşünerek sende bir şey var mı var mı yok baba dedi, panik yapma dedim bir şey yok, fakat ayağım koptu mu bilmiyorum o anda acı da hissetmiyorum ama kanın oluk gibi fırladığını biliyorum. Oğluma dedim ki tişörtünü çıkar ayağımı saralım o ara arkadaşlar koştı geldiler hatta arkadaşlarımdan birisi burada Arif abi vuruldun, vuruldun dedi bir baktım onunda omuzundan aşağı kan akıyor yahu sende vurulmuşsun dedim, sonra oğlum baba hastaneye götürmem lazım seni dedi, Gazi hastanesi yakındı biz Gazi hastanesine döndü hemen oğlum arabayı kullandı üstü çıplak bir vaziyette Gazi hastanesine geldiğimizde fark ettik ki içeriye giren ilk yaralılar biziz. O ara emniyet genel müdürlüğünden Gazi hastanesini yakın silah sesleri ve büyük bomba sesleri gelmeye başladı fakat daha vahimi gelen ilk sedyelerde postallı kamuflash kıyafetli pantolonlu yatan birisini gördüm sedyede bu kimdir darbeci midir polis midir nedir diye bakayım dedim polis dediler Gölbaşından geliyor şöyle bir örtüsünü kaldırdım bakayım dedim belden yukarısının daha fazlasına bakamadım

zaten simsiyah boşluk gibi bir şey gördüm ve ben orada kendimi tutamadım. O gece ilk defa ağlamaya başladım çok kötü olduk. Hastaneye sonra epey bir yaralı gelmeye başladı. Evden de devamlı arıyorlardı. Ben oğlumla beraber gidelim artık dedim dosyamı aldım pansiyonum falan yapılmıştı, şaramplen varmış ayağım da hala var. Çıktık hastaneden evime geldim. Evim yukarıda bir baktım benim binadan görünüyor genel kurmayı helikopter taşıyor ben o mermileri yaşadım 1 saat 2 saat önce gördüm, hanımla helalleştim gün bugündür dedim çocuklarımız için bizim vakit buysa dedim, ölürsün dedi, ölümden kaçınılmaz dedim ölüm ne zaman gelirse gelir biz vazifemizi yapalım dedim, helalleştim ve küçük oğlumu da alarak iki oğlumu yanıma alarak birisi 17 birisi 18 yaşında Genel Kurmay Başkanlığına çok uzatmayın aradaki teferrütları, gittim, Genel Kurmay Başkanlığına tabi arabayı sokamadım baya bir geride yürüdük helikopterler, tanklar, zırhla araçlar, saat 4, 4,5 civarı o ayağım bandajlı yaralı üstüm başım kan oradan da ayağım ağrıyaya başlayınca geri döndüm. Şimdi bir şey ilave etmek istiyorum sayın başkanım buradaki arkadaşlarda o darbe örgütünün fetö örgütünün içinde bilip bilmeden yara almış olabiliyorlar ama Allah bu dünyalarını kaybetmişlerse de öbür dünyalarını kaybetmesinler derim. Ben 2002 yılında bu ülkede bir kitap yayınladım. Kitabın adı Tanrı'yı kıyamete zorlamaktı. Türkçede bu tabir daha önce kullanılmamıştır. İngilizceden Türkçeye bu şekilde çevirebildik kitap Envanjelistlerin İsrail ve Amerika ile ilişkileri anlatıyordu. Allah bu arkadaşları da affetsin diyorum töbe etsinler bu arkadaşlar devşirilmişse de çocukları devşirilmesin onlara şerefli bir gelecek bahşetsinler tövbe etsinler diyorum söyleyeceklerim bu kadar.

BAŞKAN: Ercan .. Dayanışma grubunun görevin neydi oradaki \_

MÜŞTEKİ ERCAN ŞEN: Bosna savaşı başladığında iç savaşı biz Ankara'da BAŞKAN: Görevinden bahsettin görevini tam alamadım ben? M

ÜŞTEKİ ERCAN ŞEN: Anlatıyorum başkanım ben ozaman yayınevi sahibiyim dergi

çıkartıyoruz Bosna olayıyla ilgili olarak son derece değerli çalışmalarımız var yardımlar topluyoruz o yıllarda Bosna dayanışma grubu diye bir platforma olarak kuruldu sonra dernekleşti ozaman ki MemurSen genel başkanı Ahmet Aksu doktor Bahadır İslamrahmetli oldu, milli gazetenin karaketürüstü Nejdât Konak abimiz bizler vardık ve o konferanslar yardımlar Saraybosna Tiravniye gönderilen ilaçlar vs gibi şeylerle sivil toplum faaliyetleri yapıyorduk. BAŞKAN: Ben ne yapıyordunuz demedim faaliyetleriniz neler demedim buradaki görevin nedir onu sordum, rütbe başkanı mısın değil misin, yardımcısı mısın?

MÜŞTEKİ ERCAN ŞEN: Başkanım bu dernekte ben resmi görev almadım ama çıkardığımız dergide bu derneğin faaliyetlerini yayınladık, bildirimlerini yayınladık ve gayri resmi görevim olmadığı halde de bu dernek adına toplanan yardımlara iştirak ettim.

BAŞKAN: Az önceki görüntüleri izledin doğru mu ?

MÜŞTEKİ ERCAN ŞEN: Evet. BAŞKAN: Şimdi o bölgeden daha ön tarafta mısın sen?

MÜŞTEKİ ERCAN ŞEN: O görüntülerin olduğu bölge sayın başkanım camii ile jandarma genel komutanlığının olduğu aradaki bölgedir. Bakın biz anayoldayız sayın başkanım. Biz anayoldayız ve karşı taraftayız 1,1,5 saat önceki hadisedir bizim vurulmamız. Bir saat önceki hadisedir.

BAŞKAN: Görüntüde bir şey görebiliyor musun oradan ?

MÜŞTEKİ ERCAN ŞEN: Göremiyorum başkanım. Burası tam olarak hangi istikamet onu çıkartamadım. Ana yol ama. Fakat bizi tarama bu şekilde değil di böyle paralel yolun üzerinden doğru geldi. Biz sağda yolun kenarındaydık ortaya doğru kaymıştık.

BAŞKAN: Senin verdiğiin saate göre açtık.

MÜŞTEKİ ERCAN ŞEN: O saatler başkanım. 30-35 o civar. Tam olarak 31-32 diyemem ama saat 30 ile 40 arası olabilir. Yalnız şu solda yanıp sönen ışıklar var araçlar var onlar olabilir diye düşünüyorum. Evet obölge olabilir diye düşünüyorum bir ihtimal. Çünkü orada biz yalaşık 10-15 araç orada kenara çektik arabalarımızı.

BAŞKAN: Zırhlı araçlardan size ateş açıldı mı açılmadı mı ?

MÜŞTEKİ ERCAN ŞEN: Açıldı başkanım. BAŞKAN: Yaralanan oldu mu ?

MÜŞTEKİ ERCAN ŞEN: Başımızın üzerinden 3 ya da 4 el ama yakın mesafe biz zbtlerin önünde onları durdurmak maksadıyla, durdurmuştuk başımızın üzerinden 3-4 el ateş açıldı.

BAŞKAN: Zbtlerin üzerinde kimler var kimler yok. 5nci kez geldiğinden bahsettin duruşmaya hiç yüzlerini seçebildiğın kimse var mı

MÜŞTEKİ ERCAN ŞEN: Yok. Hatırlayamam başkanımher zbtnin içinde ayakta duran 3 er asker vardı diye hatırlıyorum. Ama saatler yani yarım olmamıştı 20 geçe falan civarında olsa gerek diye düşünüyorum. 00:20.

BAŞKAN: Bu helikopter faaliyetinden önce zbtler haricinde başka yerden gelen herhangi bir ateş oldu mu ?

MÜŞTEKİ ERCAN ŞEN: Yok sayın başkanım o ana kadar bize zbtnden yapılan uyarı atışı ve helikopterden yapılan atış dışında yakınımızda çevremizde sadece bizi vuran helikopter tepemizde külliyein arka taraflarına doğru mütemadiyen ateş ediyordu bizde zaten aşağıdan helikoptere bağıryorduk. Beddua ediyorduk.

BAŞKAN: Avukat hanım sizin beyanınıza da alalım.İsim soy isim alalım önce.

AVUKAT ZUHAL TAVUKÇU:Müvekkilimin beyanlarına katılıyorum. Ekleyecek bir hususum yoktur sayın başkanım.

SANIK MUHARREM DEMİRKALE: Sorum sadece Ercan beye çok büyük geçmiş olsun Ercan bey. Şimdi, bunların darbe yapacağını biliyorduk diyorsunuz bu şahısların bunların zaten daha önce mevcut hükümetle yakın ilişkilerini de biliyorsunuz, tabi bunların daha önce ben kendi ifademde de söyledim bir çok kendi aralarında anlaşmazlıklarından dolayı birbirlerini yemeğe başladılar. Ben şunu sormak istiyorum bunların darbe yapacağını biliyorduk şuuradan önce veya şuradan sonra diyorsunuz, nereden biliyorsunuz?

MÜŞTEKİ ERCAN: Ben başkanlık uzmanlığını kazandığımda sene 1990 dı. Hacettepe Sosyoloji yüksek lisans mezunuyum, bir entekletüelim kitaplarım, makalelerim var.Artı şunda da resmi üst bir görevdeyim.

SANIK MUHARREM DEMİRKALE: Bu bir değerlendirme?

MÜŞTEKİ ERCAN: Bir değerlendirme çünkü ben Milli Eğitim Bakanlığına bürokrat iken sizin onlardan olup olmadığını bilmem ama ozamanlar bizim f tipi dediğimizbir çok insanı Bakanlığın dışına çıkardık. Ve emniyetin içerisinde de bir çok F tipine mensup insan emniyet teşkilatının dışına çıkartıldı fakat sizcede garip olmazmıydı Türk Silahlı Kuvvetlerinin içerisinde bu yapıya mensup insanların bulunmaması ve hiçbir harekete geçirilmemesi.

SANIK MUHARREM DEMİRKALE: Sizin gibi düşünüyorum bende zaten.

MÜŞTEKİ ERCAN: Bende öyle düşündüm zaten. Çünkü mit krizi olsun olayın bir yere doğru gittiğini akli olan herkes görüyordu. İpin bir yerde kopacağını herkes biliyordu ve ben yıllara dayalı deneyimimden yola çıkarak bir darbe teşebbüsünün çünkü darbe ..aşına bir ordumuz var malesef malesef ve bizde bunu bekledik benim sülalemde bir sürü ordu mensubu bulunmasına rağmen ve bunu bekledik şuraadan önce mi sonra mı olacağını konye değerlendirmesi sadece bana ait değil gerek sosyal medyada gerek kamu oyununda gerek medya organlarında yazılıp çizilip bir husustur farkındasındır sizde.

SANIK MUHARREM DEMİRKALE: Buna karşı bir hazırlık yaptınız mı, entellektüelsiniz ya o yüzden soruyorum? Bir birey olarak ya da toplumsal

MÜŞTEKİ ERCAN: Ne gibi silahlanma gibi mi?

SANIK MUHARREM DEMİRKALE: Hayır örgütlenmeanlamında ya da bir bilinç oluşturmak için kitaplarınız var.

MÜŞTEKİ ERCAN: Tabi önüme gelen her arkadaşına bunu yazdım bir zamanlar yayınlanmak olan dergide de bununla ilgili yazılar yazdım. Gerek bürokrasideki arkadaşlarıma, gerek entellektüel camiadaki arkadaşlarıma bunu söyledim ama tabi sizlerin bilemeyeceği bir şey var evanjelist ivolojimin ne olduğunu bu Türkiye 2003 yılında ben öğrettim başkası değil benden sonra evanjelizm ne olduğunu bu memlekette insanlar öğrendi kitabın adını da söylüyorum okuyun Tanrı'yı kıyamete zorlamak kitabın yazarı Grace Halsell'dirozaman ki Amerika başkanı Ronald Reagan'ın danışmanı melez bir kadın tarafından yazılmıştır ve ben bunu Newyork'taki bir baptis kilisesinden 100 dolar karşılığında telifini ödeyerek satın aldım ve yayınladım. Rahmetli Tugran Yazgan hoca ozaman ki Türk dünyası vakfı başkanı 2003 yılında televizyonda elini sallayarak herşey bu kitapta yazıyor diye bağırmişti Allah gani gani rahmet eylesin. Yani daha fazla açıklama istiyorsanız size saatler boyu konuşabilirim burada anlatmak istemediğim okadar çok şeyi biliyorum ki.

SANIK MUHARREM DEMİRKALE: Dediniz ki orada sayımız çok azdı bunu Sümeyra hanımefendi de aynı şeyi söyledi AKP nin önüne geldiği zaman genel merkezinin önüne sayımız çok azdı dedi bu kadar olmamalıydık dedi.

MÜŞTEKİ ERCAN: Ben Ak partinin önünde değildim beyfendi ben tam ters tarafta Rahmetli Alparslan Türkeş'in mezarının olduğu yerden külliyeye doğru giden bir adamdım. Benimde partiyle falan alakam olmadı hiçbir zaman. Hiçbir zaman bir partiyle alakam olmadı. Türk müslümanıyım Türk milliyetçisiyim.

SANIK MUHARREM DEMİRKALE: Bizde öyleyiz çok şükür. Bir de askerler size ateş etmiş ya kafanızın üstünden bizi vurabilir diye dürüstçe bir şey söylediniz. Neden vurmadıklarını düşünüyorsunuz.

MÜŞTEKİ ERCAN: Uyardılar çünkü bizim orada sayımız az zaten. Adamın elinde G3 ben G3 kullandım. 3 tane zbt 9 tane asker ellerinde G 3 ne yapacağız 25 kişi bizim sadece elimizde şerefli Türk bayrağını sallıyorduk ne yapabilirdik asıl orada o askerler bizi vurma çok abes olmaz mıydı.

SANIK MUHARREM DEMİRKALE: Kesinlikle. Teşekkür ediyorum. Müsadenizle kısa bir değerlendirme yapmak istiyorum.

BAŞKAN: Gerek yok oturabilirsin.

MÜŞTEKİ ERCAN: Özür dilerim başkanım burada bana istedikleri soruyu sorabilirler.

BAŞKAN: Yok her soru sorulmaz.

SANIK ERDOĞAN ÇİÇEK: Anlaşıldı. Başkanım diğer müşteki Ercan beye soracağım. Bu ilk tweetimi attım dediniz 10 buçuktan önce MÜŞTEKİ ERCAN: 10 buçukta.

SANIK ERDOĞAN ÇİÇEK: 10 buçukta attım dediniz ne yazıyordu o tweette söylemenizde bir sakınca var mı ?

MÜŞTEKİ ERCAN: 6 Bin kilometre yol yaptım en ufak bir kazayla terslikle karşılaşmadım bu olanlar nedir?

SANIK ERDOĞAN ÇİÇEK:Peki bu bulunduğunuz yerde Bosna da 15 gün bulunduğunuzda bu bir görev miydi, görevle mi bulundunuz?

MÜŞTEKİ ERCAN: Hayır beni iyi dinlememişsiniz, ben Bosna dayanışma grubunun..

SANIK ERDOĞAN ÇİÇEK: Bi görevle mi kendiniz mi gittiniz?

MÜŞTEKİ ERCAN: Beni dinlememişsiniz, çocuklarımın imanı tazelenin diye .. Katliamının yıl dönümünde şehitlerimizi anmak mezarlarına vermek ve cenaze namazlarında bulunmak üzere gittim.

SANIK ERDOĞAN ÇİÇEK: 15 gün mü sürdü bu faaliyet?

MÜŞTEKİ ERCAN: Evet 15 gün sürdü tüm Balkanları dolaşarak kendi arabamla bizati direksiyon sallayarak geldim.

SANIK ERDOĞAN ÇİÇEK: 15 Günün 15 Temmuz' a gelmesi bir tesadüfmü?

MÜŞTEKİ ERCAN: Ben planladım 15 Temmuz'u çünkü. Ne biçim soru bu ya. Sayın başkanım 15 Temmuz'a denk geldim ben devlet memuruyum. Kaç gün izin aldığımda yazılı.

BAŞKAN: Ercan sinirlenme.

MÜŞTEKİ ERCAN: Başkanım soruya bakar mısınız. Ben tesadüfü değil bilerek geldim senin gibi.

BAŞKAN: Ercan burası mahkeme salonu.

MÜŞTEKİ ERCAN: Ama müdahale edin başkanım soruya bakar mısınız?

BAŞKAN: Şimdi her türlü soru sorulabilir. Bu soru gerekli bir soru değil zaten. Öncelikle sinirlenme burada. Buranın belirli kaideleri var. Herkes kaidelere uysun. Sorulara devam edebilirsiniz.

SANIK ERDOĞAN ÇİÇEK:Jandarma genel komutanlığı Beştepe ve külliye bölgesinde iki helikopter atışı gözüküyor. Biri 12 buçuk gibi birisi de 1:02 gibi siz sanırım 12:30-12:31 civarında olanda aracınızda herhangi bir hasar var mı helikopter atışından oldu mu?

MÜŞTEKİ ERCAN:Hayır yok.

SANIK ERDOĞAN ÇİÇEK: Bu yeri tam tarif edebilir misiniz biraz önce görüntüler vardı o sizin tarif ettiğiniz yerin daha ilerisinde ama siz sanki bu kavşağa girdikten sonra durduğunuzu söylediniz.

MÜŞTEKİ ERCAN: Şuanda o bizim bulunduğumuz yerin yanında kaldırımda millet camiisine gider diye bir tabela var tam orada. Yani külliyeye dönen yolun kavşağın 50 metre kadar berisindeyiz. Yani şöyle Türkeşin mezarından külliyeye giderken sağ kol üzerindeyiz.

SANIK ERDOĞAN ÇİÇEK: Karşınızda jandarma genel komutanlığı.

MÜŞTEKİ ERCAN: Çaprazımızda jandarma genel komutanlığı var sonradan düşündük ki bu jandarma genel komutanlığının ışıkları hiç yanmıyordu sonradan fark ettik.

SANIK ERDOĞAN ÇİÇEK: Jandarma genel komutanlığına baktığınız zaman karşınızda mıydı sol çaprazınızda mı sağ çaprazınızda mı ?

MÜŞTEKİ ERCAN: Bizden sol çaprazımızda.

SANIK ERDOĞAN ÇİÇEK: Başkanım o görüntüdeki araçlar daha ileride daha bu Beşevler istikametine doğru beyfendi sanıyorum bu cebi girdikten sonra yani külliye dönen kavşağa girdikten sonra

MÜŞTEKİ ERCAN: Kavşağa girmeden efendim. Girmeden. 50 metre berisi. Millet camisi ve havası var şuan orada.

SANIK ERDOĞAN ÇİÇEK: Biraz önce helikopter atışı yapıldı bu görüntüleri izlediniz mi orada görmüşmüydünüz şahit oldunuz mu ?

MÜŞTEKİ ERCAN:Başkana da söyledim önce anlayamadım ama o anda o andaki atış başka yoktu zaten. Çünkü 1 saat tahmin ediyorum 11.20 geçe civarlarından beri oradaydık benim ayrıldığım saatte yarım civardır. Vurulduktan sonra hastaneye gitmek üzere ayrıldım. Yani 1 saate yakın bir süre orada ve sadece ve sadece başkan beye de söyledim üzerimize helikopter geldi ve o helikopter külliye bize göre sol tarafına arkaya doğru devamlı ateş altına aldı.

SANIK ERDOĞAN ÇİÇEK: Daha iyi canlandırmanız için o jandarmadaki görüntüler jandarma genel komutanlığı Alparslan Türkeş bulvarında ve bu Beşevler istikametine bakan görüntüler.

MÜŞTEKİ ERCAN: Jandarma genel komutanlığının olduğu paralel bölüm ise biz değiliz onlar ama karşı alını söylüyorsan biziz.

SANIK ERDOĞAN ÇİÇEK: Oradan Beşevler istikametine bakan bölüm bu atışlar vardı o an şahit oldunuz değil mi bu atışlara.

MÜŞTEKİ ERCAN: Evet.

SANIK ERDOĞAN ÇİÇEK: Bu görüntülere baktığınız zaman jandarma genel komutanlığı atışların geldiği bu A nizamiye bölgesi jandarma genel komutanlığı içerisi, yekünü genelde jandarma genel komutanlığının içerisinde bunu gördünüz mü bir değerlendirmeniz oldu mu jandarma genel komutanlığına niçin atış yapılıyor diye bir değerlendirmeniz oldu mu ?

MÜŞTEKİ ERCAN: Hayır ne alaka jandarma genel komutanlığına ateş edilmiyor saptırmaya çalışıyorsunuz.

SANIK ERDOĞAN ÇİÇEK: Ben saptırmıyorum. Başkanım sadece benim soruma cevap verirse.

MÜŞTEKİ ERCAN: Başkanım izah ediyorum.

BAŞKAN: Görüntüler konusunda soru sormana gerek yok zaten. Görüntülerde herşey var. Geçelim bu soruyu.

SANIK ERDOĞAN ÇİÇEK:Yaralanmışsınız geçmiş olsun, yaranızın tam olarak nerede?

MÜŞTEKİ ERCAN ŞEN: Sol ayakbileğimde şanamplen var halen içeride kemiğe saplanmış vaziyette duruyor alınmadı. Raporlar istenirse mahkeme heyetine arz ederiz.

BAŞKAN: Raporları ibraz edelim.

SANIK ERDOĞAN ÇİÇEK: Şimdi bu 3 tane zbt geldi dediniz bu zbtler bu köprü altından devam mı etti Eskişehir istikametine yoksa külliye mi döndü?

MÜŞTEKİ ERCAN: Devam etti, külliyeye dönmedi. Battı çıktıya girdi halkımızın güzel tabiriyle battı çıktıdan devam etti.

SANIK ERDOĞAN ÇİÇEK:Ondan sonra geri geldi mi o zırhlı araçlar?

MÜŞTEKİ ERCAN: Onu bilmiyorum çünkü biz o zaman vurulmuştuk.

SANIK ERDOĞAN ÇİÇEK:Kamu kurumunda üst görevdeyim dediniz ya herhangi bir mit te milli istihbarat teşkilatında, emniyette

MÜŞTEKİ ERCAN: Mitte olsa devletimizin legal kurumudur ben milli eğitim bakanlığında üst düzey görevliyim.

SANIK ERDOĞAN ÇİÇEK: G3 falan da kullandım dediniz de o yüzden. Anlaşıldı teşekkürler

SANIK ERKAN DEMİR:Başkanım öncelikle Ercan beye sorum var. Geçmiş olsun. Biz bu darbeyi bekliyorduk dediniz yani devlet yetkilileri olarak değerlendiriyorum ben bunu.

MÜŞTEKİ ERCAN ŞEN:Hayır bir entellektüel olarak ben bekliyordum.

SANIK ERKAN DEMİR: Peki, devlette bunu bekliyormuydu veya bunların bilgileri var diyorsunuz buna karşılık bir tedbir alındığını biliyor musunuz böyle bir görüşme yaptınız mı hiç.

MÜŞTEKİ ERCAN ŞEN: Akli olan herkesin değerlendirme yapabileceği ve bilebileceği bir husustu bu sizce darbe gereneği olan orduda o ana kadar bu cemaate bu yapıya mensup insanların darbe yapmadan durması akıllıca bir iş mi olacaktı yani.

SANIK ERKAN DEMİR: Yok siz bunu tahmin ettiniz bunu devlet yetkilisiyle paylaştınız mı bunlara karşı bir tedbir alındığını biliyor musunuz?

MÜŞTEKİ ERCAN ŞEN: Özellikle bir devlet yetkilisiyle paylaşmadım yazdım. Okuyan devlet yetkilisi varsa ne ala.

SANIK BÜLENT AK: Teşekkürler. Ercan bey Almanya'daki arkadaşınızı aramışsınız burada arayacak kimseye güvenmediğiniz için mi o arkadaşınızı aradınız.

MÜŞTEKİ ERCAN ŞEN: Gazeteci arkadaşım ve bu konuları çok yakinen takip eden bir arkadaşım. Sizde vardır değil mi öyle arkadaşlarınız Amerikada mesela.

SANIK BÜLENT AK: Ben sizi itham etmiyorum isterseniz sizde beni itham etmeyim. Sizin gibi entellektüel bir insan açısından bu hoş değil ben sadece size bunu sormak istiyorum siz Almanya'daki arkadaşınızı buradaki konuları bildiğini nasıl düşündünüz siz sonuçta olayın içerisinde siz anlamaya çalışıyorsunuz o çok uzakta birisi.

BAŞKAN: Bu soruyu geçelim..

MÜŞTEKİ ERCAN: Yani özür dilerim başkanım ama benimle bilgi yarıştıramaz.

BAŞKAN: Burası bilgi yarıştırmaya yeri değil. Soru sorma izni verilmediği üzere sorulmaz sizde cevaplamayın.

MÜŞTEKİ ERCAN: Kusuru bakmayın başkanım.

İş bu çözüm tutanağı Ankara 23.Ağır Ceza Mahkemesi Zabıt Katibi 181508 tarafından düzenlenmiştir.28/02/2019

Katip 181508 e-imza / Başkan 41150 e-imza