

IV- Yakalandığınız yakınınıza veya istediğinizi bir kişiye C.Savcısının emri ile bildirilecektir.

V- Yakalama, gözaltını alma ve gözaltı süresinin uzatılmasına ilişkin C.Savcısının yazılı emrine karşı, siz, müdafiniz veya 1. veya 2. derece kan hısıminız hemen serbest bırakılmanızı sağlamak için, **Sulh Ceza Hâkimine** başvurabilir. İsterseniz dilekçeniz tarafımızdan yetkili Hâkime en seri şekilde ulaştırılacaktır.

VI- Şüpheden kurtulmak için somut delillerin toplanmasını isteyebilir ve lehinize olan hususları ileri sürebilirsiniz.

Ayrıca, müdafii **38740** Sicil sayılı İstanbul Barosu Avukatı **Polat KÜÇÜK'e** ifade Alma Yönetmeliğinin 23. Maddesinin (d) bendinde belirtilen;

"Müdafii sadece hukuki yardımda bulunabilir, şüphelilerin ifadesi alınırken şüpheliye sorulan soruya doğrudan cevap veremez, onun yerini aldığı izlenimini veren herhangi bir müdahalede bulunamaz, hukuki yardım maddi olayı karartabilecek müdahalelerin yapılması anlamına gelmez. Müdafii şüpheliye bütün kanuni haklarını hatırlatabilir ve müdafinin her türlü müdahalesi tutanağa geçirilir" metni yüzüne karşı okunarak kendisine hatırlatıldı.

TCK Madde 221'de belirtilen Etkin Pişmanlık Yasasından faydalanabileceği ve 221. maddenin 4. bendinde belirtilen:

"Suç işlemek amacıyla örgüt kuran, yöneten veya örgüte üye olan ya da üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen veya örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişinin, gönüllü olarak teslim olup, örgütün yapısı ve faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili bilgi vermesi halinde, hakkında örgüt kurmak yönetmek veya örgüte üye olmak suçundan dolayı cezaya hükmolunamayacağı, ayrıca kişinin bu bilgileri yakalandıktan sonra vermesi halinde hakkında bu suçtan dolayı verilecek cezada üçte birden dörtte üçe kadar indirim yapılacağı hususları şüpheli **Murat ŞAHİN'e** hatırlatıldı.

Yakalanan şahsa, yukarıda belirtilen hakları tam olarak **AÇIKÇA** anlatılması üzerine adı geçen: **"YUKARIDAKİ BİLGİLER BANA AİTTİR VE DOĞRUDUR. HAKLARIM OKUNDU. ANLADIM."** demesinin üzerine, İstanbul Barosu Avukatlarından **38740** sicil sayılı **Polat KÜÇÜK** isimli Avukatın Müdürlüğümüze intikal etmesi ile adı geçeninin 06.12.2011 günü saat: 14.15 sıralarında ifadesine geçildi.

S O R U L D U / Öz geçmişinizi kısaca anlatınız?

C E V A P / Ben 1980 yılında İstanbul Şişli' de dünyaya geldim. İlkokulu beşinci sınıfa kadar İstanbul Levent' te bulunan Sanayi Mahallesi'nde okudum. Daha sonra maddi imkansızlıklardan dolayı okulu bırakarak çeşitli işlerde çalışmaya başladım. Babam **Yasin ŞAHİN** 12 Eylül 1980 döneminde THKP/C ÜÇÜNCÜ YOL örgütünde sonra TKP/ML TIKKO örgütü içerisinde faaliyet yürüttü. 1980 öncesi faaliyetlerinden dolayı 12 Eylül'de tutuksuz yargılandı. Askerliğini sakıncalı piyade olarak yaptı. Türkiye'de bulunduğumuz dönemde MİT içerisinde görevli bir arkadaşının olduğunu ve görüştüğünü biliyorum. Babamdan bahsederken bazı konuları da açmak isterim. Teğmen Hamza Yalçın'ın örgütü THKP/C ÜÇÜNCÜ YOL içerisindeyken yapılan operasyonda yanındaki arkadaşı olan Halil ATEŞ girdikleri çatışmada yaralanıyor, kendisi olay yerinden kaçıyor, buldukları yerde örgüte ait dökümanları operasyona giren babamın arkadaşı dediğim MİT mensubu dereye atarak yok ediyor. Babam bana bunu anlattı. Terör örgütünü deşifre edecek dökümanları polisin elinden kaçıran MİT görevlisinin adı Yunus AKTER'dir. O olaydan dolayı babamın adı deşifre olmadı. Zürih'deki

Ş

h

A. C. S.

DHKP/C terör örgütüne ait dernekte "Şehitlerimiz Köşesinde" Halil ATEŞ'in resmi aslıydı, babam derneklere "THKP/C Üçüncü Yol'da beraber faaliyet yürütüyorduk" dediği için bu kişiyi hatırladım. Askerliğinden sonra TKP/ML içinde faaliyetlere başlıyor. TKP/ML içerisinde babamı yetiştiren kişi Refik AVŞARLI'dır. Bu dönemde yine MİT görevlisi Yunus AKTER'le irtibatlı. 1985-86 yıllarında kaçak yollardan yurtdışına çıkıyor. 02 Temmuz 1993 yılında babam İsviçre'den havayoluyla İstanbul'a geldiğinde havaalanına babamı karşılamaya gitmiştik ancak arandığı için polis kelepçekleyerek nezarete attı. MİT mensubu olan Yunus AKTER gelerek kimliğini gösterdi ve babamı nezaretten çıkardı. İfadesi alındıktan sonra MİT görevlileri babamı ayrı bir yerden çıkardılar, biz ise havaalanınının normal çıkışından çıkarak evimize gittik. Buradan da anlaşılıyor ki babam terör örgütü içerisinde faaliyet yürütürken devletle berabermiş. Bu ilişkileri sayesinde babam **Yasin ŞAHİN** Sabancı Center'da 1993 yılında işe girdi ve 1995 yılına kadar çalıştı. Orada temizlik müdürü olarak çalışıyordu.

Dikkatinizi çekmek istediğim önemli bir konu, Dev-Sol terör örgütü mensubu Hüseyin ARSLAN isimli kişi de 1993 yılında Sabancı Center'de temizlik işçisi olarak çalışıyor. Hüseyin ARSLAN'ın center içinde girip çıkacağı yerler sınırlı ancak babam bütün katlara çıkmaya yetkili. Hüseyin Arslan babamla yaptığı bir görüşmede Sabancı'ya saldırı yapma konusunu gündeme getiriyor. Kendisinden sınırlı olan odaların giriş kartını istiyor. Babam bu teklifi kabul etmiyor. Hüseyin ARSLAN konusunu MİT mensubu Yunus AKTER'le paylaşıyor. Hüseyin ARSLAN işten çıkıyor yada çıkarılıyor ama nasıl çıkarıldığı konusunda bir bilgim yok. O tarihlerde 18-19 yaşlarında genç birisi. Herhangi bir terör örgütünde silahlı eylemler yapacak düzeye gelmesi için gerekli olan eğitim ve olgunluğa sahip değil. Tetikçi olmak için yaşı ve geçmişi buna uygun değil. Terör örgütü içerisinde örgütsel geçmişi olmayan Hüseyin ARSLAN'ı 1993 yılında silahlı eylemlerde görüyoruz. 1994 yılında da Bağcılarda meydana gelen çatışmada ölüyor. Babamın MİT görevlisine Dev-Sol terör örgütü mensubu olduğunu söylediği Hüseyin ARSLAN'ı 1993 yılında emekli bir paşa, Mit mensubu ve polis eylemlerinde görüyoruz. 1990-1994 arasında Dev-Sol militanlarının Jandarma görevlileri tarafından eğitildiği, yine Jandarma görevlileri tarafından eylem istihbaratlarının verildiği, hatta gerekli olan silah ve patlayıcıların yine Jandarma görevlilerince karşılandığı göz önüne alındığında, Dev-Sol militanı gözükken Hüseyin ARSLAN'ın derin bağlantılarının olduğunu düşünüyorum. Aynen Mustafa DUYAR gibi eylemlere sokulmuş ve öldürülerek susturulmuş diye düşünüyorum.

12.03.1995 tarihinde ailecek Atatürk havalimanından İtalya'ya oradan da İsviçre'ye gittik. Biz uçaktan indikten sonra İstanbul'da Gazi olaylarının meydana geldiğini öğrendik. Babamın ilk yorumu derin devletin ülkeyi yeniden karıştırmak istediği oldu. Nitekim sonrasında meydana gelen olaylarla birçok insan hayatını kaybetti. Gazi mahallesinde kahvehaneleri tarayanlar kesinlikle terör örgütlerinin büyüüp gelişmesini isteyenlerdir.

Annem ev hanımıdır. İsviçre' de büfede çalışmaktayım, yılda iki üç kez Türkiye' ye gelirim. Aynı anne ve babadan olma dört kardeşiz. Abim **Cengiz ŞAHİN** 2000 veya 2001 yıllarında bir dönem İsviçre'de DHKP/C örgütünün illegal kanat sorumlusuydu. Savaş kod adını kullanıyordu. Babamın etkisiyle olacak ki abimin de MİT'e çalışmak için müracaat ettiğini biliyorum.

J

J

M. Şahin

J

SORULDU / Ehliyet ve pasaportunuz var mı, legal ve illegal yollardan yurt dışına çıkış yaptınız mı? Açıklayınız?

CEVAP / Ehliyetim yoktur, pasaportum bulunmaktadır. Legal yollardan yurt dışına çıkış yaptım ancak illegal yolları hiç kullanmadım.

SORULDU / Gerek sizin ve gerekse aile fertleriniz hakkında bugüne kadar güvenlik kuvvetlerince herhangi bir işlem yapıldı mı? Cezaevinde yattınız mı? Yakın akrabalarınızdan cezaevinde yatan var mı? Şu ana kadar cezaevi ziyaretine gittiniz mi? Açıklayınız.

CEVAP / Siyasi bir suçtan dolayı bugüne kadar hiç gözaltına alınmadım. Ailemden de cezaevinde yatan herhangi bir kimse yoktur.

SORULDU / Siyasi parti, sendika, dernek ve benzeri bir kuruluşa üyeliğiniz var mı? Açıklayınız.

CEVAP / Herhangi bir yere üyeliğim yoktur.

SORULDU / Takip ettiğiniz herhangi bir yayın organı var mıdır? Açıklayınız.

CEVAP / Yoktur.

SORULDU / Bugüne kadar izinli veya izinsiz olarak yapılan siyasi amaçlı toplantı ve gösteri yürüyüşü, cenaze merasimi, açlık grevi, seminer çalışmaları gibi eylemlere katıldınız mı? Açıklayınız.

CEVAP / Bugüne kadar sadece Taksim' de düzenlenen 1 Mayıs İşçi Bayramına katıldım, bunun dışında herhangi bir şeye katılmadım.

SORULDU / Devrimci Karargah terör örgütüne girişinizin kimin aracılığı ile ve nasıl olduğunu, halen örgüt içinde hangi konumda faaliyet gösterdiğinizi açıklayınız.

CEVAP / Ben az önce belirttiğim gibi İsviçre' de yaşamaktayım. Uzun yıllar boyunca **İsviçre' de MKP terör örgütü** içerisinde faaliyet yürüttüm. MKP içerisinde dış ilişkilere bakıyordum. O yıllarda yine benim gibi İsviçre' de yaşayan ve bir zamanlar **MKP terör örgütünün** dağ kadrosunda da faaliyet yürüten ismini **Nahit** olarak bildiğim şahsa bağlı olarak çalışıyordum. MKP' nin legal alanda sorumlusunun **Düğün** isimli şahıs olduğunu biliyorum. 2005 yılında orada faaliyet yürüten örgüt mensupları ile fikir ayrılığına düştüm, intikam almak amacıyla İsviçre' de Türk elçiliğine giderek MKP terör örgütünün faaliyetlerini keşif etmek istedim, elçilikte ismini **Mutlu** olarak bildiğim bir şahıs gelerek benimle konuştu, ben de bildiklerimi ona anlattım. Daha sonra **Mutlu** kendileri ile çalışmanı istedi. O şahsa kim olduğunu sorduğumda istihbarat görevlisi olduğunu söyledi. Bunun üzerine hiçbir şey talep etmeden orada faaliyet yürüten örgütler hakkında orada bilgi vermeye başladım. Yani **2005** yılından beri MİT elemanıyım. MİT ile tanıştıktan 1- 2 ay sonra bana aylık 300-500 Frank vermeye başladılar. 2005 yılından günümüze yani 2011 yılına kadar bana verdikleri aylık miktar her ay için maksimum 650 frank olmak üzere genelde 300-500 frank arasındaydı. Şu an aylık 600 frank veriyorlar ancak bunu net olarak almıyorum çünkü sigara ve telefon konturlarını bu miktardan düşüyorlar. MİT' le görüşmek

J

1

M. Dur

için aldığım iki telefon ve benim adıma kayıtlı iki hattın parasını onlar verdi ancak yaptığımız görüşmelerde harcanan konturun ücretini benim 600 frankımdan düşüyorlar. Bazen sigara getirip kartonun parasını düşerek veriyordu. Aylık dört karton sigara alıyordum. Karton başına 20 frank düşüyordu. Bazen ayda 200 frank veriyordu ben ses etmiyordum. Ben MİT'le görüşmeye başladıktan sonra mutlaka iki haftada bir buluşuyorduk. Karşılıklı telefonlaşmalarımızda fazla bir şey konuşmayız, sadece görüşme ayarlarımız genelde de görüştüğümüz yer aynı olur, %10 ihtimalle görüştüğümüz yeri değiştiriyoruz. Konuşmalarımızı yüzyüze yaparız. Mutlu döneminde görüştüğümüz telefonları hatırlamıyorum. Ali Doğan'la görüşmeye başladığımda aldığım numaralardan kendi numaramı hatırlamıyorum ancak onu aradığım numara 076 757 30 41 dir. Türkiye'den aradığımda 0041767573041 olarak arıyorum. 2009 yılında Mutlu ayrıldı yerine Ali Doğan isimli bir görevli geldi ve kendisiyle çalışmaya başladım. 2005 yılından 2010 yılına kadar sol terör örgütlerinin yurtdışı faaliyetleri, sanatçıların konuşmaları, örgütlerin maddi durumu, dernek adresleri, örgüt içerisinde faaliyet gösteren şahıslar gibi konularda bilgi verdim. Hatta babamın cep telefonundan yurtdışında faaliyet yürüten üst düzey MLKP, MKP, Partizan terör örgütü mensuplarına ait numaraları alarak Ali DOĞAN'a veriyordum.

Genelde resimler üzerinden teşhisler yapıyordum, İsviçre'de faaliyet yürüten terör örgütü mensuplarının fotoğraflarını gösterseniz bir çoğunun ne iş yaptığını, sorumlu olup olmadığını, özelliklerini söyleyebilirim ancak isim özellikle soyisimlerini hatırlamakta zorlanıyorum. **MLKP** terör örgütünün **İGİF** (İsviçre Göçmen İşçiler Federasyonu) ve buna bağlı Bildung und Kultur Zentrum Zürich (Zürich Eğitim ve Kültür Merkezi) **Partizan** örgütünün **İTİF** (İsviçre Türkiyeli İşçiler Federasyonu) ve buna bağlı Zürich Gençlik ve Kültürevi, **MKP** terör örgütünün **IDHF** (İsviçre Demokratik Haklar Federasyonu) **PKK** terör örgütünün **FEKAR** (Kürt Kültür Dernekleri Federasyonu) **Dev-Yol** terör örgütünün **Devrimci Hareket**, **Devrimci Karargah** terör örgütünün **Zürich Halkı** vardır. MLKP terör örgütünün yönetici kadrosunda yer alan Kasım BORAN, İbrahim BOZAY (Malatyalıdır), MKP terör örgütünden Düzgün, Nahit, Ahmet, PKK terör örgütünden Ali ÖZŞERİK (Özgür Politika gazetesinin Zürich sorumlusudur, abim Siirt'de asker olduğu için babamdan PKK'ya yönelik yapılan son hava hareketiyle ilgili bilgi istedi. Gerçekten operasyonun yapılıp yapılmadığı, bombaların boş arazilere mi yoksa isabetli mi atıldığını, askerlerin psikolojik durumunu öğrenmesini istedi) gibi birçok kişi hakkında Ali Doğan'ı bilgilendirdim.

2010 yılına doğru Ali DOĞAN bana Devrimci Karargah örgütünden bahsetti ve o örgütün içine girerek faaliyet yürütmemi istedi. Daha sonra Devrimci Karargah örgütü içerisinde sorumlu olan şahsın, Faruk olarak tanıdığım Şemdin ŞİMŞİR olduğunu öğrendim. Ben Şemdin ŞİMŞİR'i Faruk olarak 1996 yılından beri tanıyordum. Ancak Devrimci Karargah örgütünün yöneticisi olduğunu o zamanlar öğrendim. Bunun üzerine devrimcicephe@info isimli mail adresine mail göndererek, İsviçre' de yaşadığımı ve kendileriyle irtibata geçmek istediğimi belirterek telefon numaramı bıraktım.

2010 yılı Nisan ayı içerisinde Zürich'te bulunan MLKP örgütünün derneğinde oturduğum sırada Faruk kod Şemdin Şimsir ile karşılaştım. Karşılaştığımızda Orhan YILMAZKAYA'nın anmasının yapılacağı gece ile ilgili

F

i

M. Doğan

elinde biletler vardı. Biletleri görünce kendisinin yanına gittim ve kendilerine mail yollayanın ben olduğumu söyledim. Ben kendisinden Orhan YILMAZKAYA ile ilgili Nisan ayının 27'sinde yapılacak olan geceyle ilgili bileti aldım. Kendisiyle bu tanışmamız yapılacak olan anma gecesinden iki üç gün kadar önceydi. Daha sonra Devrimci Karargah örgütü adına girdiği çatışmada öldüğünü basından duyduğum Orhan YILMAZKAYA'nın Zürih'te yapılan anma gecesine gittim. Bilette anma gecesinde Devrimci Karargah sözcüsünün konuşma yapacağı yazıyordu ancak güvenlik gerekçesiyle kimse konuşma yapmadı. Sadece **Orhan YILMAZKAYA** ile ilgili sinevizyon gösterisi ve telsiz konuşmaları yansıtıldı. Orhan YILMAZKAYA ile ilgili **Gülfer AKKKAYA** isimli bayan sahneye çıkararak bir metin okudu. Bu bayanı ilk defa orada gördüm bir daha da kendisini göremedim. Gecede konukları karşılayan isim yine İsviçre'de yaşayan **Terzi Rauf** olarak tanıdığım kişiydi. Ayrıca gecede **Şemdin ŞİMŞİR** de bulunuyordu. Gecede Devrimci Karargah örgütünün lideri olarak basından tanıdığım **Serdar KAYA**'nın da orda olduğunu duydum ancak kendisini görmedim. Ancak bu şahsın eşi olduğunu sonradan duyduğum bayan şahıs gecede açılan Devrimci Karargah standının başında duruyordu. Standda Devrimci Karargah örgütünün sitesinde bulunan bildiriler broşür haline getirilmiş olarak satılıyordu. Bunların dışında yine kendisini uzun yıllardan beri Devrimci Sol örgütü içerisinde tanıdığım **Eyüp ÇELİK**, örgüt içerisinde **Devrimci Cephe** dergi çalışmalarını yapan 35-38 yaşlarında ismini **Tuncay** olarak bildiğim şahıs ile 40-45 yaşlarında herkesin **Şişman** olarak tanıdığı bir isim daha bulunuyordu. Şişman olarak tanınan bu kişinin Almanya - Stuttgart'da genelevi vardır. Genelevde kazandığı paraları Devrimci Karargah örgütüne aktarmaktadır. Devrimci Karargah'ın gecesinde üzerinde parlak ve pembe elbiseler vardı. Geceye katılan diğer şahısları ise tanımıyorum. Gecede şarkıcı **Suavi** de şarkı söyledi ve katılımın azlığından şikayet etti.

2005 yılından beri MİT'te çalışıyor olmamdan kaynaklı etrafta olup bitenleri bilgi edinme mantığıyla araştırıyorum. İsviçre'de Devrimci Karargah örgütüne mensup sadece beş kişinin bulunduğunu biliyorum. Örgütün zaten tabanı yok. Orhan YILMAZKAYA anmasından sonra Eyüp ÇELİK ile görüşmeye başladım. Kendisine boşta olduğumu ve örgüt içerisinde faaliyet yürütmek istediğimi belirttim. Kendisi bana bir müddet beklememi, bu konuyu arkadaşlarıyla görüşeceğini söyledi. Yaklaşık üç ay kadar geçtikten sonra Eyüp ÇELİK bilet acentalığı yapmış olduğu dükkanına beni çağırdı, yanında **Faruk (K) Şemdin ŞİMŞİR** de bulunuyordu. Eyüp ÇELİK bana Devrimci Karargah örgütü içerisinde nasıl bir sorumluluk alabileceğimi sordu, ben de kendisine dergi sıkıntılarının olduğunu ve **Devrimci Cephe** dergisi dağıtımı ile ilgilenebileceğimi söyledim. Aradan bir ay kadar geçtikten sonra Devrimci Cephe dergilerini getirdi. Bana (20) adet dergi bıraktı, bu dergilerden (10) tancsini 'Tuncay' a vermemi istedi, ben de bu dergileri 'Tuncay' a verdim. Devrimci Karargah terör örgütünün dergilerini İsviçre'de MİT'in bilgisi dahilinde ben dağıttım.

Facebookta bulunan Devrimci@hotmail.ch facebook adresini açtım. Kullanıcı adım Zürih Beşiktaş. Bu adreste örgütsel yazışmalar yaparım. Yine bu adreste **Deniz** diye biriyle tanıştım. Bu şahsın isminin **Bayram AKDOĞDU** olduğunu daha sonra öğrendim. Yine bu arada **Deniz** isimli şahsın facebook sayfasından **Okau** isimli bir şahıs Faruk'a ulaşamadığını ve kendisini aramasını

5

4

M. B.

Sayfa 6 / 27

istediğini söyledi. Bu şahısların Devrimci Karargah örgütü adına Türkiye'de faaliyet yürüttüğünü anladım. Facebooktaki sayfadan görüştüğümüzde **Deniz (K) Bayram AKDOĞDU** bana telefon numarasını verdi ve Türkiye'de Devrimci Cephe dergisi ile ilgilendiğini ve çıkacak dergileri Zürih'te bulunan Zürih Halk Evi'ne göndereceğini ve Okan'ın yardımcısı olduğunu söyledi. Devrimci Cephe dergisinin İsviçre'ye gönderilmesi ile ilgili bu şahısla 2011 yılının Şubat ayında bir defa telefonda görüşme yaptım. Daha sonra dergileri Zürih Halkevine gönderdi.

Faruk kod Şemdin ŞİMŞİR bana yapmış olduğumuz bir görüşmede örgütün sorumluluğunu Eyüp ÇELİK'e bırakarak Kuzey Irak'ta bulunan Zap kampında temelli kalmak istediğini belirtti. Ancak Eyüp ÇELİK bu sorumluluğu kabul etmedi. Şemdin ŞİMŞİR sürekli Kuzey Irak'ta bulunan Zap kampına gidip gelmektedir. Devrimci Karargah örgütünün sorumluluğunu Faruk (K) Şemdin ŞİMŞİR yapmaktadır. Şemdin ŞİMŞİR ile yapmış olduğum görüşmelerde Devrimci Karargah örgütünün Zap kampında grubunun olduğunu ilk grubun döndüğünü şuan orada ikinci grubun olduğunu söyledi, ben de bu söylemlerinden Zap kampında eğitim gören Devrimci Karargah mensuplarının 5-6 kişi olabileceğini tahmin ediyorum. Çünkü daha önce eğitim alan Orhan Yılmazkaya grubu 5 kişiydi. Yeni grup içerisinde **Okan DUMAN** ve **Bayram AKDOĞDU** dışında 2-3 kişi daha olabilir.

Şemdin ŞİMŞİR bir ara bana da Kuzey Irak'ta bulunan örgüt kampına gitmek isteyip istemediğimi sordu. Ben bu konuyu MİT'le paylaştım önce sıcak baktılar daha sonra göndermek istemediler, ben de ailevi sorunlarımı bahane ederek bu teklifi kabul etmedim. Devrimci Karargah örgütünün liderinin **Serdar KAYA** olduğu söylene de kamuoyunda JİTEM bağlantısı çıktıktan sonra geri çekildi, Şemdin ŞİMŞİR öne çıktı, şimdi Şemdin ŞİMŞİR daha aktif durumda. Serdar KAYA ile görüşmüyorum, belirttiğim gibi eşini Orhan YILMAZKAYA'nın gecesinde tanıdım. Bir de İsviçre'de Devrimci Karargah örgütü içerisinde etkinliklere ve çalışmalara katılan şahıslar arasında **Suphi AĞAÇKESEN** bulunmaktadır.

Devrimci Karargah örgütü içerisindeki faaliyetler ile ilgili ilk olarak 2010 yılının Nisan ayının sonlarına doğru Türkiye'ye geleceğimi ve 1 Mayıs İşçi Bayramına katılacağımı Türkiye'deki arkadaşların da katılıp katılmayacağını Şemdin ŞİMŞİR'e sordum. Kendisi bana Türkiye'ye gittiğimde Devrimci Cephe dergi bürosunun telefon numarasını vererek ordaki arkadaşlar ile birlikte hareket etmemi söyledi. Ben de Türkiye'ye geldikten sonra Şemdin ŞİMŞİR'in bana vermiş olduğu Taksim'de bulunan Devrimci Cephe dergi bürosunun numarasını Taksim'deki telefon kulübesinden aradım ancak kimse cevap vermedi. Bunun üzerine ben de Taksim'de bulunan Devrimci Cephe dergi bürosuna gittim ancak kapalı olduğunu gördüm. Oradaki kahveye girdim ve kahveciye Devrimci Cephe bürosunu sordum. Kahveci bana "bunları zaten polis de arıyor, dikkat et" dedi, ben de çekip gittim. Taksim'de 1 Mayıs'a katıldım. Partizan'ın içinde yürüdüm. Akşam teyzemlerin evine gittim.

Yurtdışından **Ali Doğan** beni cep telefonundan aradı. Onun kullandığı cep telefonu da benim kullandığım cep telefonu da yani her iki sim kart da benim adıma kayıtlıdır. Onun telefonu 076 757 30 41 ancak Ali DOĞAN'a birebir

S

d

M. An

J

görüştüğüm kendi cep numaramı hatırlamıyorum. Lebara firmasına ait sim kartlar olup İsviçre kartlarıdır. Bana görşmede bana "Seni Ankaradan çağırıyorlar" dedi. Kullanmış olduğum numarayı Ankara'daki MİT görevlilerine vermiş ki beni Ankara'dan aradılar, arayan numara ceptelefonu numarasıydı ancak hatırlamıyorum. "Yarın gelebilirmisin" dediler. Ben de bilet bulursam gelebilirim dedim. Terminale giderek aynı günün gecesinde saat 01.00' de bilet buldum. Metro turizme ait otobüsle Ankara'ya gittim. Beni aradıkları telefonda kendilerini arayarak Ankara'ya geldiğimi söyledim. Bana, şuradan çıkacaksın, şuraya gideceksin, şu parkta bekleyeceksin diye yer tarifi yaptı. Tarif edilen parkta beklemeye başladım, elinde benim fotoğrafım olan kişi gelerek beni aldı. Beni karşılayan kişi arabasıyla Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı ve Genelkurmay binalarının olduğu yerlere götürerek önlerinde durup biraz bakmamı sağladı. Bir yerde oturarak kahvaltı yaptık ardından "Bir ablamız var, bizim patronumuz oluyor, seni onunla görüştüreceğim" diyerek beni bir eve götürdü, bu ev devlete aitmiş. Neden devlete ait bir kuruma değil de eve gittiğimizi ben bilmiyorum. Eve 50-60 yaşlarında, onların "efendim" diye hitap ettikleri, Türkiye'deki sol örgütlere bakan istihbarat sorumlusu bayan geldi. Buraya kolay kolay herkes gelemez sen üçüncü kişisin benimle görüşen, ben herkesle görüşmem, bu konu özel dedi. Hiç korkmana gerek yok, arkanda devlet var, biz varız dedi. Polis yakalarsa ifade verme dedi. Resimler getirdiler, Devrimci Karargah içinde bulunan **Eda Sezer, Şemdin Şimsir, Eyüp Çelik, Serdar Kaya ve eşi, Terzi Rayif Demi**, iki kişi daha vardı onlar Hollanda'da faaliyet yürütüyordu, birinin adını **Emir Yusuf Emirmahmutoğlu** diye öğrendim. **Teyze** bana **Şişman** diye birini gördün mü dedi. Ben de tanıyorum, geceye gelmişti, parlak elbiseler ve pembe gömlek giymişti dedim. O da aynı kişiden bahsediyoruz, ne iş yaptığını biliyor musun dedi. Ben de eskiden beri yürüyüşlerde gördüğümü söyledim. Kendisi **şişmanın Almanya-Stuttgart'da genelev işlettiğini, terzi Rayif'in de silah kaçakçılığı yaptığını** söyledi. Konuşmamızın bitiminde çıkışta bana hediye olarak 500 euro verdi. Daha sonra aynı gün akşam İstanbul'a geri döndüm. İki hafta sonra ise İsviçre'ye döndüm.

2011 yılının 1 Mayıs İşçi Bayramına katılmak amacıyla Nisan ayının sonlarında İstanbul'a geldim. Geldiğimde facebooktaki sayfadan bana Devrimci Cephe dergisi ile ilgili olarak telefon numarasını veren Deniz kod adını kullanan Bayram AKDOĞDU'yu aradım. Kendisi bana Gaziosmanpaşa'da olduğunu söyleyerek bineceğim otobüsü ve geleceğim yolu tarif etti. Kendisiyle 27 Nisan 2011 günü Gaziosmanpaşa'da bulunan bir hastanenin karşısındaki kahvehanede buluştuk. Kendisine Devrimci Cephe dergisi sorumluluğunu İsviçre'de benim yürüttüğümü söyledim, kendisi beni tebrik etti, daha sonra sohbet ettikten sonra kalktık. Kendisi Şemdin ŞİMŞİR'in kullanmış olduğu Kuzey Irak'taki numarasını bir kulübeden aradı, ulaşamayınca Şemdin ŞİMŞİR'in İsviçre'de kullanmış olduğu numaraları aradı ancak yine ulaşamadı. Bayram AKDOĞDU'yla Kuzey Irak'taki numaraya ulaşamayınca bir internet kafeye girdik ve Irak'ın uluslararası numarasının doğru olup olmadığını kontrol ettikten sonra internet kafeden çıktık ve Bayram AKDOĞDU tekrar Şemdin ŞİMŞİR'i aradı ve kendisine ulaştı. Konuşma yapıldığı sırada ben de Bayram AKDOĞDU ile beraberdim. Kendisi Faruk (K) Şemdin ŞİMŞİR'e o gün yani 27 Nisan'da yola çıkacağını ve Kuzey Irak'a geçeceğini söyledi. Orada kendisini Şemdin ŞİMŞİR karşılayacaktı. Erbil'de buluşup birlikte PKK terör örgütü kampına geçeceklerini Bayram AKDOĞDU

J

d

M. An

M

bana söyledi. Telefon konuşması bittikten sonra Bayram AKDOĞDU kendisine Şemdin ŞİMŞİR tarafından bir aracı vasıtasıyla Kuzey Irak' a geçmek için para gönderildiğini söyledi. Birlikte Gaziosmanpaşa'da Ziraat Bankasına gittik ve Bayram AKDOĞDU kendisine gönderilen parayı çekti. Ancak gelen paranın az olduğunu görünce benden de yardım istedi, ben de kendisine çıkarıp 50 TL verdim. Daha sonra kendisiyle seyahat acentasına gittik ve Diyarbakır otobüsüne bilet aldık. Bayram AKDOĞDU gitmeden önce bana ismini **Vural** olarak söylediği bir kişinin telefon numarasını verdi, kendisinden sonra bu şahsın sorumlu olduğunu, Vural' ın benle görüşmek istediğini söyledi. Ben de numarayı telefonuma kaydettim. Bu sırada cep telefonumdan birisi aradı ancak cevap veremedim daha sonra beni arayan numarayı aradığımda kendisinin **Avukat Özcan KILIÇ** olduğunu, Türkiye' ye niye geldiğimi sordu ve benle görüşmek istediğini söyledi, ancak ben başka bir işim olduğunu söyledim ve kendisiyle görüşemedik. Daha sonra Bayram AKDOĞDU ile ayrıldık.

Bayram Akdoğdu'dan ayrıldıktan sonra bana vermiş olduğu Vural isimli şahsın numarasını aradım ve bu şahısla Kartal' da buluşmak üzere sözleştik. O akşam Vural ile Kartal' da bir barda buluştuk. Kendisiyle tanıştık, bana maddi durumlarının iyi olmadığını, Devrimci Cephe dergisi ile ilgili yer bulduklarını ancak yeni yazı işleri müdürü sıkıntısı olduğunu söyledi. Ben kendisine maddi durumumun iyi olmadığını söyleyince bunun üzerine İsviçre' de bulunan Faruk (K) Şemdin ŞİMŞİR' e bu taleplerini iletmemi ve para göndermesini söylememi istedi. Kendisi bana Devrimci Karargah davasından cezaevinde yattığını ve cezaevinde Murad AKINCILAR ile birlikte kaldıklarını, Murad AKINCILAR' ın İsviçre' de yaşadığını ve tanıyıp tanımadığımı sordu, ben de kendisine bu şahsı tanımadığımı söyledim. Kendisiyle bir bira içtikten sonra ayrıldık.

1 Mayıs'a katılarak varsa Devrimci Karargah mensubu kişileri tanıyım diye beklerken yurtdışından Ali DOĞAN aradı ve bana 1 Mayıs'a katılmamam gerektiğini şifreli bir şekilde söyledi, nedenini sorunca gelince görüşürüz dedi. Hatırladığım kadarıyla "yarın pikniğe gitme" demişti. Ben bu konuşmadan bir sıkıntı olduğunu anladım. Yaklaşık bir hafta on gün Türkiye'de kaldıktan sonra ben tekrar İsviçre' ye döndüm. Ali Doğan'la görüştüğümde "**Deşifre olmaman için 1 Mayıs'a katılmamanı Ankara istedi. Örgüte operasyon olacak deşifre olursan seni de alırlar, biz de yanarız sen de yanarsın**" dedi.

İsviçre'ye gittiğimde Şemdin ŞİMŞİR ve Eyüp ÇELİK ile görüştüm, kendilerine Vural' ın bana ilettiklerini ve maddi yardım istediğini, Bayram AKDOĞDU ile görüştüğümü söyledim. Aradan birkaç ay geçtikten sonra Faruk (K) Şemdin ŞİMŞİR ile görüştüğümüzde bana Elazığ' da bulunan grupta bağlantının koptuğunu, ayrıca Türkiye' de **Benay CAN** diye bir bayanın bulunduğunu, bu bayanla da irtibatın kesildiğini, Facebooktaki sayfadan bu şahısları bulmamı istedi. Ben de facebooka girerek "Elazığ grubu buradaysanız cevap yazın" şeklinde bir yazı yazdım. Ancak hiçbir karşılık gelmedi. Daha sonra Benay CAN' ın facebooktaki sayfasına "T arkadaş acilen senin telefon numaranı istiyor" şeklinde mesaj yolladım. Kendisi birkaç gün sonra cevap yollayarak telefon numarasını yazdı, ben de Benay CAN' ın telefon numarasını Faruk (K) Şemdin ŞİMŞİR' e ilettim. Faruk' un bu telefon numarasını kime verdiğini bilmiyorum.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Bu arada ben merak ettiğimden dolayı Faruk (K) Şemdin ŞİMŞİR' e kırsal alandaki çalışmaların ne durumda olduğunu sorduğumda kendisi bana şu an sıkıntılarının olduğunu ancak ileriki süreçte Devrimci Karargah örgüt elemanlarının hedefinin Karadeniz' e açılmak olduğunu söyledi. Karadeniz' de PKK' nın 5-6 kişilik bir grubunun olduğunu, bu grubun hareket etme' için Devrimci Karargah grubunu beklediklerini bana söyledi. Karadenizde PKK ya da sol herhangi bir terör örgütünün tutunamayacağı açık. Belli ki ülkeyi karıştırmak için Karadenizi bilinçli bir şekilde seçmişler. Ya da derin bağlantıları Karadenizi işaretlemiş. Karadeniz halkının PKK' ya yaklaşımının biraz farklı olduğunu ve bölgeyi tanımadığından dolayı PKK' ya ait bu grubun Devrimci Karargah grubu ile beraber hareket edeceğini söyledi.

Şemdin ŞİMŞİR ile yaptığım görüşmelerin birinde kendisi bana Kandil' de Cemil BAYIK ile görüştüğünü ve Cemil BAYIK'ın "**siz varsanız bizde varız siz yoksanız biz de yokuz, size kimse bir şey yapamaz**" dediğini söyledi.

İsviçre' de 02.12.2011 günü Eyüp ÇELİK, Şemdin ŞİMŞİR ve ben buluştuk. Buluşmada Faruk (K) Şemdin ŞİMŞİR bana bir not vereceğini bu notu Türkiye' de Vural' a teslim etmem gerektiğini, Kartal' da kardeşinin kitapçılık yaptığını Vural' ın oraya geleceğini ve orda buluşacağımı söyledi, ayrıca sözlü olarak

Üniversitelerden bir şey çıkmıyor, Vural sokaklar ve liselere yönelik faaliyetlerde bulunsun,

Aşağıya adam yollayabilirlerse adam bulsun,

Hastanedekiler şimdi kullandıkları değil ilk kullandıkları kanalı kullansınlar,

Okan ile birlikte yakılan çocuğa Avukat Özcan bakmasın,

Ayın yirmisine kadar dergi için net cevap versinler,

Yapabileceklerini yapsınlar gerisini biz hallederiz" şeklinde talimatı Vural' a iletmemi söyledi. Burada aşağıya adam bulsun derken örgüt kampına eğitim amaçlı adamlar bulmasını istediğini söylemek istedi. Hastanedekilerden kastettiği cezaevinde bulunanlardır. MİT'in bilgisi dahilinde, Devrimci Karargah terör örgütü sorumlusunun Türkiye' de faaliyet yürüten kadrosuna iletmek üzere hazırladığı notu iletmek üzere yani terör örgütünün yurtdışındaki yapısı ile Türkiye arasında kuryelik yapmak üzere 03.12.2011 günü İsviçre' den havayoluyla Türkiye' ye Sabiha Gökçen Havalimanına geldim. Ankara' dakiler kendirlinin havaalanına gelmeyeceğini, İstanbul' daki Mit mensuplarının beni karşılayacağını söylediler. Havaalanında MİT' den gelen kişiler beni tanıyın diye mavi renk bir el çantası aldım, bu şekilde beni kolayca buldular. Benim yanıma gelen kişi isminin Bekir olduğunu söyledi, notun fotokopisini alarak aynen kapatıp notu iletmemi söylediler. Bana bir telefon verdiler ve kendilerini sadece bu telefondan aramamı söylediler. Bana verdikleri telefonun markası Samsung (kameranız) kapaksız, düz, eski model, numarasını bilmediğim bir telefondur. İçine bir numara kaydedildi, numaranın karşısına beni karşılayanlardan isim olarak İlker, Kerim, Bekir olarak bildiğim kişilerin isimlerini yazdım. Şu an yanında bulunan 076 536 83 36 numaralı telefonumdan Ali DOĞAN' a mesaj çekerek "Arkadaşlarla görüştüm. Bana 10 franklık kontür yollarmısın" dedim. O gün İstanbul' da bulunan akrabalarımın yanına gittim ve orada kaldım.

J

1

M. Ş.

M.

04.12.2011 günü öğlen saatlerinde Kartal' da bulunan Şemdin ŞİMŞİR'in kardeşinin kitapçılık yapmış olduğu işyerini buldum. Kitapçada bir erkek bulunuyordu, ilk önce müşteri gibi kitaplara baktım o sırada hemen **Vural** geldi. Kendisiyle selamlaştık ve beraber kahve içmeye gittik. Kendisine Şemdin ŞİMŞİR'in yollamış olduğu notu teslim ettim ve sözlü olarak iletmemi istediği talimatları kendisine söyledim.

Vural da bana;

Aşağı için bir öğrenci çocuk buldum, bahar ve yaz aylarına doğru bu şahsı illegal yollardan yollayacağız, bir aylık hızlı bir şekilde eğitimden geçtikten sonra tekrar buraya dönecek, bu kişi kendi ekibini kuracak kapasitede, yurt dışında bulunan şahıs bu çocuğu da illegal yollardan çıkarırsın.

Dergi için maddi yardım istedi.

Bayram buradadır, deşifre olmuş, söyleyin Bayramı Gaziosmanpaşadan çıkarırsınlar başka yere gitsin

Gidecek kişi resmi yollardan değil kaçak yollardan, daha önceki grubun gittiği şekilde kaçak yollardan gitsin şeklinde bilgiyi iletmemi istedi.

Burada aşağı olarak kast ettiği yer Zap bölgesinde bulunan örgüt kampıdır. Daha sonra tekrar muhabbet etmeye başladık, kendisi bana Bayram AKDOĞDU'nun kırsaldan dönerek İstanbul'a geldiğini duyduğunu, onun o bölgeden gönderilmesi gerektiğini, lojistik olarak kendilerine destek sağlanması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine biraz konuştuktan sonra kendisiyle ayrıldık. Daha sonra geceyi tekrar akrabalarımın evinde geçirdim. 05.12.2011 günü İsviçre' ye dönmek için Sabiha Gökçen Havaalanına gittiğim, MİT görevlisiyle görüşerek tuvalette telefonu kendisine verdim, bilet almaya gittiğimde de yakalandım.

Şemdin ŞİMŞİR ile yapmış olduğum görüşmelerin birinde kendisi bana "SDP' lilerin ve Hanefi AVCI'nın yargılanacağı Devrimci Karargah davasında Devrimci Karargah örgüt mensuplarının olay çıkartacağını ve Hanefi AVCI'yi döveceklerini" söyledi. Bu mizansenin yapmaları Hanefi Avcı'yi kamuoyunda mağdur gösterecekti. Yine terör örgütünü temize çıkarmak istiyorlardı. Ben bu bilgiyi yani Devrimci Karargah terör örgütü mensuplarının mahkemede olay çıkartacaklarını MİT görevlisi Ali Doğan ile paylaştım. Sonra medyadan takip ettiğimde gerçekten de duruşma salonunda olay çıktığını gördüm. Söylememe rağmen bu konuda tedbir alınmamıştı, burada bir sorun var. Aynı şeyleri terör örgütlerinin üst düzey sorumlularına ait verdiğim telefon numaraları sonrasında bu kişilerle ilgili hiçbir adli yaptırım olmadığını gördüğümde de hissetmiştim. Hanefi AVCI'nın Devrimci Karargah davasında yargılanması ile ilgili "Hanefi AVCI'nın işkenceci olduğunu, Bedri YAĞAN'ın katili olduğunu ve her şeyin komplo olduğunu" söylediler. Halbuki Hanefi AVCI'nın Nejdet'le olan ilişkisi çok net. Babam bana neden bu karanlık örgütün içindesin diye kızarken "Hanefi AVCI'nın yazılarına bak, Devrimci Karargah'ın yazılarına bak bire bir aynı. Bu örgüt yüzde yüz ERGENEKON'cu" diyordu. 3-5 kişiden oluşan bu kişilerin devrim peşinde olmadıklarını ben de net olarak biliyorum. Az olmalarına rağmen çok görünmeye çalışıyorlar. Çok güçlü bir yerden destek aldıkları belli. Uluslararası bir tezgah var diye düşünüyorum.

J

d

A. Dur

İsviçre Basel'de Partizan'ın düzenlediği gecede Av.Ercan KANAR'la görüştim. Bana söylediklerini birbir aktarıyorum. Devrimci Karargah komutanı olarak İstanbul Bostancı'da çatışmada ölen Orhan Yılmazkaya ile Nejdet KILIÇ, daha Devrimci Karargah örgütü adını duyurmadan önce görüşüyorlarmış. Üçlü bileşenler olarak 16 Haziran örgütü, Bedrettini Hareket ve Dev-Sol darbeci kanat birleştiklerini açıklamadan önce, Bedrettini Hareket içindeki Orhan Yılmazkaya'nın SDP ile ilişkisinin olduğunu, SDP'yle bütünleştiklerini, SDP çevresinin Orhan Yılmazkaya ile çay-kahve içerken birçok kez bir araya geldiklerini söyledi. Orhan Yılmazkaya'nın ilişkide olduğu Nejdet KILIÇ, emniyet mensubu Hanefi Avcı ile ilişkili. Örgütsel olarak düşünmeseniz dahi normal şartlarda Devrimci Karargah terör örgütünün üst düzey sorumlusuyla, üst düzey bir emniyet mensubunun aynı kişiyle dost olmaları bana saçma geliyor?

Türkiye'de Ergenekon soruşturmaları başlayınca, derin güçler Devrimci Karargahı piyasaya sürdüler. İçlerinde olan birisi olarak söylüyorum, Şemdin Şimşir'de ben teorik bir yan göremedim. Etkileme yok, kapasite yok. Kafaları sanki başka bir yöne çalışıyor. Uyuşturucu, kadın ticareti, silah kaçakçılığı yani paranın çabuk ulaşılabileceği araçları kovalayan tipler. Ben Şemdin Şimşir'le konuşurken teorik bir birikim göremedim. Şahsen beni hiçbir zaman örgütleyemedi. Yurtdışında bulunan sol örgütlerin tamamını, Devrimci Karargahla yan yana gelmekten kaçınırlar. Hepsinin genel kanaati, bu örgütün Ergenekon'un taşeronu olduğu yönündedir.

2011 yılı Şubat yada Mart ayında Zürih'de Orlikon bölgesinde bulunan İdil Cafe'de internete girdiğim esnada aynı cafede daha önceden tanıdığım ve Dev-Sol darbeci kanat içerisinde olduğunu bildiğim Nevzat COŞKUN da bulunmaktaydı. Nevzat COŞKUN bir dönem Devrimci Karargah terör örgütü içerisinde bulunan ve örgütün derneğine gelip giden birisidir. Her sabah takım elbise ile dolaşan, İdil Cafe'de kendisiyle konuştuğum ve Restorant iç dekorasyon işi yaptığını öğrendiğim kişi yanında birisiyle İdil Cafeye geldi. Nevzat COŞKUN'un bulunduğu masaya gittiler. Oturdıkları masayla benim internete girdiğim bilgisayar arasında bir metre mesafe vardı. Takımı elbiseli adam yanında getirdiği kişiyi Nevzat Coşkun'la tanıştırdı. Yanındaki kişinin Türkiye'den gelen emekli bir albay olduğunu Nevzat Coşkun'a söyledi. Üçü aynı masada kağıt oynamaya başladılar. İç dekorasyonu yapan kişi, Nevzat COŞKUN'un Devrimci Karargah terör örgütüyle ilişkisinin olduğunu ve terör örgütü mensubu olduğunu bilmesine rağmen emekli albayı onunla tanıştırması şüphe çekicidir.

Faruk (K) Şemdin ŞİMŞİR' in bu ayın on beşinde ZAP kampına gideceğini biliyorum. Bunun dışında İsviçre' de bulunan **Mehmet AKYÖ** ile birlikte bir kitapta yazı yazdıklarını biliyorum.

Devrimci Karargah örgütü içerisindeki şahıslar İsviçre'de gelirini bahis üzerinden kazanmaktadır. Kumar ve iddia işi yapıyorlar. Ancak bir gün Eyüp ÇELİK' in yanına gittiğimde bir telefon konuşmasına şahit oldum, yapmış olduğu konuşmadan uyuşturucu ticareti yaptığını anladım. Ayrıca Orhan YILMAZKAYA'nın anmasının yapıldığı gecede görmüş olduğum Şişman lakaplı kişinin Almanya' da genelev işletiyor olması örgütün devrimle ilgisinin olmadığını

Ş

İ

M. Ak

İ

gösteriyor. Stuttgart'da olduğunu duyduğum bu genelevin tam adresini bilmiyorum. Örgütün gelir kaynakları kumar, fuhuş ve uyuşturucu.

Devrimci Karargah örgütünün organizesinde 2011 yılının Temmuz ya da Ağustos aylarında Zürih'te bir tiyatro yapılmıştı. Tiyatronun adı "Carmela" idi ve İspanyol devrimini anlatıyordu. Bu tiyatronun biletlerini yine Faruk (K) Şemdin ŞİMŞİR ve Eyüp ÇELİK dağıttı. Bu tiyatroya diğer Avurapa ülkelerinden de birçok şahıs geldi. Tiyatro sonrası Faruk (K) Şemdin ŞİMŞİR' in bu geceden elde edilen geliri 50-55 yaşlarında, uzun boylu beyaz saçlı ve bıyıklı bir şahsa teslim etti. Şemdin ŞİMŞİR bu şahısla çok çekingen bir şekilde konuşuyordu, bu kişi asker tipliydi. Bu şahsın Şemdin ŞİMŞİR'in üstü olabileceğini düşünmekteyim.

Faruk (K) Şemdin ŞİMŞİR'in ailevi sorunları olduğunu biliyorum ve kendisi bu durumdan kurtulmak için aşırı derecede alkol kullanıyor. Bir defasında intihar teşebbüsünde bulundu ve silahla kendi kafasına sıktı. Ayrıca psikiyatri servisinde tedavi oldu ve psikiyatrik ilaçlar da alıyor. Psikomanyaklıktan dolayı erken emekli edildi.

Ayrıca bunların dışında 2011 yılının Mayıs ayının sonlarında İsviçre Zürih'te Partizancıların düzenlemiş olduğu geceye avukat Ercan KANAR katıldı. Yanına giderek tanıştım, kendisiyle NTV'de katılmış olduğu bir programda söylemiş olduğu konularla ilgili konuştuk, kendisine benim de Devrimci Karargahçılardan olduğumu ve duruşma ile ilgili sorular sordum, kendisi de bana Ağustos'ta duruşma olacağını ve yargılama sürecini bekleyip göreceklerini söyledi.

S O R U L D U / Yasadışı Devrimci Karargah (DK) terör örgütüne kimin vasıtasıyla ne zaman kazandırıldınız? Örgüt içerisinde hangi kod ismini kullanıyorsunuz. Birlikte faaliyet yürüttüğünüz diğer örgüt mensuplarının kod isimleri nelerdir. Açıklayınız.

C E V A P / Devrimci Karargah örgütüne ne zaman ve nasıl girmiş olduğumu az önce ayrıntılı bir şekilde anlattım. Erkan (K) ismini kullanırım. Şemdin ŞİMŞİR' in kod ismi Faruk' tur. Bayram AKDOĞDU, Deniz ve Ali Haydar kod isimlerini kullanmaktadır. Volkan KARAKUŞ ise Vur.1 ismini kullanır.

S O R U L D U / Yasadışı Devrimci Karargah (DK) terör örgütü içerisinde hangi bölgede, kimlerle birlikte faaliyet gösteriyorsunuz. Almış olduğunuz örgütsel eğitimler nelerdir? Örgüt adına bu güne kadar gerçekleştirdiğiniz ve yapmayı planladığınız eylemler nelerdir. Açıklayınız?

C E V A P / Devrimci Karargah adına Devrimci Cephe dergi faaliyetleri ile ilgili İsviçre' de faaliyet yürütmekteyim. Almış olduğum herhangi örgütsel bir eğitim yoktur. Devrimci Karargah örgütü adına kesinlikle herhangi bir eylem yapmayı düşünmedim böyle bir şeyi kesinlikle yapmam. MİT'in bilgisiyle Devrimci Karargah üst düzey sorumlusu Faruk kod Şemdin ŞİMŞİR'in kuryeliğini yaptım.

S O R U L D U / Devrimci Karargah terör örgütü adına sizinle birlikte faaliyet yürüten şahıslar ve faaliyetleri hakkında ifadenizi veriniz.

S

1

MA

1

CEVAP / Devrimci Karargah örgütü içerisinde faaliyet yürüten şahıslar;

1-) **Şemdin ŞİMŞİR** : Bu şahsı Faruk (K) ismini kullanan Şemdin ŞİMŞİR olarak tanırım, açık kimliğinin İstanbul ili Ümraniye ilçesi Site nüfusuna kayıtlı İbrahim-Güllü oğlu Refahiye 1965 doğumlu **Şemdin ŞİMŞİR** () olduğunu burada sizlerden öğrendim, Devrimci Karargah örgütünün liderliğini yapmaktadır, Devrimci Karargah örgütünün 27 Nisan 2010 tarihinde düzenlenen Orhan YILMAZKAYA' yı anma gecesinin tertipçilerindedir, kendisi sık sık örgütün Irak' ta bulunan Zap kampına gidip gelmektedir, kendisi Türkiye' de bulunan Okan DUMAN, Vural, Bayram AKDOĞDU ve Benay CAN ile irtibatlıdır, 02.12.2011 tarihinde Türkiye' ye gitmemi ve Vural ile görüşerek vermiş olduğu yazılı ve sözlü talimatı iletmemi istemiştir, bu ayın 15' inde tekrar Zap kampına gideceğini biliyorum.



2-) **Bayram AKDOĞDU**: Bu şahsı Deniz ve Ali Haydar (K) Bayram AKDOĞDU olarak tanırım, açık kimliğinin Tokat ili zile ilçesi Sofular nüfusuna kayıtlı Ali-Hüsne oğlu Zile 1983 doğumlu **Bayram AKDOĞDU** () olduğunu burada sizlerden öğrendim. Bu şahıs 2011 yılının Şubat ayında örgütün yayını olan Devrimci Cephe dergisini İsviçre' ye göndermiştir, Türkiye' de örgüt adına faaliyetlerde bulunduktan sonra Şemdin Şimşir' in talimatıyla Kuzey Irak' ta bulunan örgüt kampına katıldığını biliyorum, bu şahısla 2011 yılının Nisan ayı sonlarında İstanbul' da görüştüm, kendisi benim yanımda Faruk (K) Şemdin ŞİMŞİR ile telefonda görüştü ve bu buluşmamızdan sonra Irak' a geçti kendisini orada Şemdin ŞİMŞİR' in karşıladığını biliyorum.



3-) **Volkan KARAKUŞ**: Bu şahsın Vural kod olarak tanırım, açık kimliğinin Malatya ili Darende ilçesi Balabandavutlu nüfusuna kayıtlı Mehmet-Mukadder oğlu Kartal 1983 doğumlu **Volkan KARAKUŞ** () olduğunu burada sizlerden öğrendim. Bayram AKDOĞDU Irak' a gitmeden önce bu şahısla görüşmem için bana telefon numarasını bırakmıştı, o gün bu şahısla Kartal' da buluştum kendisi bana Şemdin ŞİMŞİR' e iletmem gereken şeyleri anlattı, yine Şemdin ŞİMŞİR beni Türkiye' ye göndererek Vural isimli şahısla Kartal' da bulunan kitapçada buluşacağımı söyledi, bu şahsa Devrimci Karargah terör örgütü üst düzey sorumlusu Şemdin ŞİMŞİR' in yazılı ve sözlü talimatlarını ilettim, kendisi de bana Şemdin ŞİMŞİR' e iletmem üzere bilgiler verdi.



4-) **Eyüp ÇELİK**: Kendisini Eyüp ÇELİK olarak tanırım, açık kimliğinin Sivas ili İmranlı ilçesi Karacahisar nüfusuna kayıtlı Hüseyin-Küçük sırma oğlu İstanbul 1972 doğumlu **Eyüp ÇELİK** () olduğunu burada sizlerden öğrendim. İsviçre' de Devrimci Karargah terör örgütü adına



J

11

M. A.

11

Faruk (K) Şemdin ŞİMŞİR ile birlikte faaliyet yürütmektedirler, Şemdin ŞİMŞİR örgütün sorumluluğunu bu şahsa vermek istemektedir.

5-) **Terzi Rauf:** Kendisini Terzi Rauf olarak tanıdım, açık kimliğinin Adıyaman ili Tut ilçesi Kaşlıca nüfusuna kayıtlı Ahmet-Saniye oğlu Besni 1971 doğumlu, **Rayif DEMİR** () olduğunu burada sizlerden öğrendim, İsviçre' de Devrimci Karargah içerisinde faaliyet yürüten şahıslarla birlikte, ayrıca 27 Nisan 2010 tarihinde Zürih' te yapılan Orhan Yılmazkaya' yı anma gecesinde konukları bu şahıs karşılamıştır, ayrıca bu şahsın uyuşturucu ticareti ve silah kaçakçılığı yaptığını yukarıda anlatmış olduğum Teyze isimli şahıs söylemişti.



6-) **Rabia Şen KAYA:** Bu şahsı Serdar KAYA' nın eşi olarak tanıdım, açık kimliğinin Ankara ili Polatlı ilçesi Cumhuriyet nüfusuna kayıtlı Selahattin-Elif Müşerref kızı Üsküdar 1961 doğumlu **Rabia Şen KAYA(SÜER)** () olduğunu burada sizlerden öğrendim. 27 Nisan 2010 tarihinde Zürih' te yapılan Orhan Yılmazkaya' yı anma gecesinde Devrimci Karargah standının başında bulunan ve Devrimci Karargah terör örgütünün bildirilerinin yer aldığı broşürleri, örgüte gelir temin etmek için satan şahıstır.



7-) **Gülfer AKKAYA:** Bu şahsı 27 Nisan 2010 tarihinde Zürih'te Orhan YILMAZKAYA'nın anmasının yapıldığı gecede gördüm. Açık kimliğinin Süleyman-Elif kızı, 10.03.1972 Sivas/Kangal Kürkçü doğumlu **Gülfer AKKAYA** () olduğunu burada sizlerden öğrendim. Bu kişi Devrimci Karargah sözcüsünün metin haline getirilmiş sözlerini yazılı şekilde okuyan kişidir.



8-) **MEHMET AKYOL (T:C)** Hatay-Merkez-Sunalar Nüfusuna kayıtlı, Hüseyin -Nadire oğlu 1954 Antakya doğumlu şahsı göstererek; Ben bu şahıs Mehmet AKYOL olarak tanıyorum. Açık kimliğini burada sizden öğrendiğim. Eski Hikmet Kıvılcım TKP-Kıvılcım kadrolarındandır. Şu anda Halk evinin başkanıdır. Bu halk evinin adresi Devrimci Karargah terör örgütünün yayın organı olan Devrimci Cephenin adresidir. İnternette bakıldığında rahatlıkla bu adresi görebilirsiniz. Sendikacılarla arası iyidir. Tekel direnişinde Partizancılarla beraber gelerek Ankarada'ki eyleme katıldılar. Terör örgütlerinin destekleyerek büyüttükleri Tekel direnişi hükümeti zorladı. Türkisch-Kürdisch-Schweizerisch (Zürih Halk Evi) derneğinin yöneticisi olan bu kişi aynı zamanda İsviçre'de UNIA isimli sendika üyesidir. Devrimci Karargah terör örgütü operasyonunda yakalanarak tutuklanan Murat AKINCILAR'a destek vermek amacıyla UNIA sendikası yargılamaları takip etti. Bu ilişkileri sağlayan Mehmet AKYOL'dur.



J

1

M. Ak

9-) **Şişman**: 27 Nisan 2010 tarihinde Zürih' te yapılan Orhan Yılmazkaya' yı anma gecesinde gördüm, ayrıca bu şahsın Almanya' da genelev işleterek bu parayı örgüte aktardığını biliyorum.

10-) **Suphi AĞAÇKESEN**: Devrimci Karargâh örgütü içerisinde etkinliklere ve çalışmalara katılan şahıslar arasında yer alır.

11-) **Tuncay**: İsviçre' de örgüt içerisinde faaliyet yürütüp, Devrimci Cephe dergisi ile ilgili çalışmaları yapmaktadır.

12-) **Eda SEZER**: Faruk (K) Şemdin ŞİMŞİR bu bayanın evinde kalmaktadır. Devrimci Karargah terör örgütü adına kuryelik yapmaktadır. Eyüp ÇELİK'in bana "biz bu Eda'ya güvenmiyoruz, yakalanırsa çabuk öter" dedi. Ben de bu bilgiyi Ali DOĞAN'a ilettim. O da bana "demekki kurye olarak seni kullanacaklar" dedi. Ali DOĞAN bu kişinin fotoğrafını bana göstermiş ve kurye olduğunu söylemişti. Eda SEZER'le irtibata geçmemi istemişti ancak bir irtibata geçemedim.

13-) **Okan DUMAN**: Bu şahsı görmedim, ancak Şemdin ŞİMŞİR' in anlattığı kadarıyla bu şahsın örgüt adına Irak' ta bulunan kampta eğitim aldığını biliyorum.

14-) **Benay CAN**: Bu şahsı hiç görmedim, Şemdin ŞİMŞİR' in talimatıyla facebookta bu bayanla iletişime geçtim ve numarasını alarak Şemdin ŞİMŞİR' e ilettim.

İFADEYE İHTİYAÇ İÇİN ARA VERİLDİ. 06.12.2011 SAAT: 18.00

İFADEYİ ALAN

Ter. Müc. Şb. Müd. Gör.

182076

İFADEYİ YAZAN

Ter. Müc. Şb. Müd. Gör.

308472

İFADE SAHİBİ

Murat ŞAHİN

M. Ş.

MÜDAFİİ

M. Polat KÜÇÜK

38740 Sicil Sayılı

İstanbul Barosu Avukatı

07.12.2011 SAAT: 16.15 İFADEYE TEKRAR BAŞLANILDI.

SORULDU / Mensubu olduğunuz yasadışı Devrimci Karargah (DK) adlı terör örgütünün amacı, stratejisi ve faaliyetleri hakkında ifadenizi veriniz?

CEVAP / Devrimci Karargah'ı TAK gibi PKK'ya bağlı ama ayrı gösterilen sol tandanslı bir örgüt gibi görüyorum. Bu yüzden amacı ve stratejisi hakkında herhangi bir bilgi sahibi değilim. Zaten bir amacı ve stratejisi olamaz çünkü 5-10 kişilik bir örgüttür. Aslında örgüt demek bile zor çünkü fuhuş-kumar-uyuşturucu şebekesi en doğru tanım olur. Eylemlerine bakınca da 3-5 kişiyle yapılan bu eylemlerin derin bir amacının olduğu anlaşılıyor. PKK sonrası Devrimci Karargah'ın tezgahlandığını düşünüyorum. Zaten PKK'nın kuyruğunda

dolaşiyor. Devrimci Karargah'ı ayrı bir örgüt gibi görmemek gerekiyor diye düşünüyorum. PKK/Devrimci Karargah tanımlaması en doğrusu. Genel bir bakışla ifade etmek gerekirse ERGENEKON/PKK/DEVİRİMCİ KARARGAH net izah olur.

Yasadışı DEVİRİMCİ KARARGAH terör örgütü içerisindeki konumunuz, faaliyetleriniz ve ilişki kurduğunuz örgüt mensuplarının deşifre edilmesi amacıyla İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 29.04.2011 tarih ve Sor. No: 2009/1868, Tek. Tak. No: 2011/1494 sayılı iletişim dinlenmesi kararı ile kullanmış olduğunuz 41767949043 ve 0535 429 16 44 numaralı telefon hatları teknik takibe alınmıştır. Buna istinaden;

S O R U L D U / 980376694 tape numaralı 25.02.2011 günü kullanmış olduğunuz 41767949048 nolu telefondan 0531 948 92 37 nolu telefonu kullanan Ali Haydar (K) Bayram AKDOĞDU isimli şahıs ile yaptığınız 11.04.2011 tarihli iletişim tespit tutanağı ile kayıt altına alınan görüşme içeriğinde;

BAYRAM AKDOĞDU(ALİ HAYDAR KOD) : Efendim
 ERKAN KOD MURAT ŞAHİN : Alo ALİ HAYDAR benim ERKAN
 BAYRAM : ERKAN
 ERKAN : İsviçreden
 BAYRAM : Hı buyrun
 ERKAN : İsviçreden
 BAYRAM : Hı merhaba
 ERKAN : Merhaba nasılsın?
 BAYRAM : İyidir
 ERKAN : İyidir iyidir erken mi aradım
 BAYRAM : Yok ayaktayım ya bu saate kadar yatmak yok
 ERKAN : Öyle mi diyorsunuz
 BAYRAM : ...(Anlaşılmadı)
 ERKAN : İyi nasıl gidiyor
 BAYRAM : İyi yaramaz bir durum yok
 ERKAN : Hı iyi bizde de sessizlik işte öyle ne yapalım
 BAYRAM : ...(Anlaşılmadı)
 ERKAN : **Hı bu şeyler daha gelmedi yani bir hafta odlu artık**
 BAYRAM : Geldi ya şey arkadaş biliyor dergiye gelmesi gerekiyor şeye adını sen söyle
 ERKAN : Derneğin adına?
 BAYRAM : Hı hı derneğin adına gelecek
 ERKAN : Yani işte gelmedi yani çünkü dün söylediler
 BAYRAM : Allah Allah nasıl gelmedi ya şeyden gönderdik biz
 ERKAN : Kargo mu?
 BAYRAM : Hı kargodan
 ERKAN : Hı
 BAYRAM : Kargo ee kargonun adı
 ERKAN : Buks mu?
 BAYRAM : Yok yok yurtiçi yurtiçi kargodan gönderdik
 ERKAN : Hı yurtiçi kargo
 BAYRAM : Yurtiçi

MURAT ŞAHİN'İN İFADESİNİN DEVAMIDIR

- ERKAN : Yurtiçi mi?
BAYRAM : Evet yurtiçi kargo
ERKAN : Yurtiçi kargo mu?
BAYRAM : Evet
ERKAN : O dışarıya yolluyor mu ki
BAYRAM : Tabi tabi elden uçaklan değil de elden yani şeyle arabayla karayolundan gidiyor yani
ERKAN : Ama ne yurtiçi ya biz yurtdışındayız
BAYRAM : Nasıl?
ERKAN : Biz yurtdışındayız yurtiçinde değil ki
BAYRAM : Kargonun adı öyle
ERKAN : Yurtdışınada mı yolluyor onlar diyorum
BAYRAM : Tabi tabi her tarafa ya yurtiçi
ERKAN : Hı
BAYRAM : Yurtiçi dediğimiz zaman karayoluyla anladın mı?
ERKAN : Hı
BAYRAM : Karayoluyla geliyor
ERKAN : Ama yurtdışı diyorum yurtdışı
BAYRAM : Tamam tamam anladık yurtdışı diyince ...(Anlaşılmadı) şeyle uçak kargo ile geliyor tamam mı burda öyle
ERKAN : İşte onu diyorum yani yurtdışı nasıl kargoyla şey arabayla gelsin ...(Anlaşılmadı) karayolu ile gelmez ki
BAYRAM : ...(Anlaşılmadı) geliyor geliyor
ERKAN : Hı
BAYRAM : Artık böyle şeyle ...(Anlaşılmadı) her ne şekilde götürüyorlar
ERKAN : Hı biliyorsun ...(Anlaşılmadı) haftaya kadar gelmesi lazım
BAYRAM : Gelir gelir olmazsa ben tekrar uğrarım bakarım
ERKAN : Hı
BAYRAM : Zaten
ERKAN : **O değil zaten millet diyor millet zaten diyor ki yani gerek kalmadı artık diyor yani çevreye söylüyor yani diyor internetten alırdık diyorlar yani**
BAYRAM : Ne yapalım ...(Anlaşılmadı)
ERKAN : ...(Anlaşılmadı)
BAYRAM : Şimdi şeyden gönderdiğimiz zaman çok para alıyorlar biliyormusun bir tane gönderdik 270 milyon para aldılar 1 taneye
ERKAN : İyi kaç tane yolladınız 100 mü?
BAYRAM : 100 tane gönderdik 270 milyon para verdik
ERKAN : Vallahi
BAYRAM : Hı bunlar kilo hesabı yapıyor ya
ERKAN : Hı kilo hesabı tamam tamam ya
BAYRAM : Bizde
ERKAN : Evet uzun sürer o zaman tamam o zaman sürer doğru
BAYRAM : Biz hesabı yaptığımız için ...(Anlaşılmadı)
ERKAN : Hı
BAYRAM : Siz ne yapıyorsunuz ne var ne yok
ERKAN : Vallahi ne olsun işte öyle çalışıyoruz ya iş güç ne yapalım
BAYRAM : Havalar nasıl?
ERKAN : Havalar soğuk ya yağmur yağıyor burda da

528

- BAYRAM : Burda çok kötü rüzgar, yağmur, kar
ERKAN : Hı
BAYRAM : Vallahi dışarı çıkamıyoruz kafamıza birşey düşecek diye ya
ERKAN : Hı
BAYRAM : Bir rüzgar var
ERKAN : Kötü ya ya sen aslında burda 21 in Nisanın 21 den 25 ine kadar burda bayram var kapalı heryer ben aslında o zaman gelecektim o zaman da işte bayramdan dolayı biletler pahalı hani dedim 1 Mayıs oraya geleyim diye
BAYRAM : Olur
ERKAN : Hı ama o yüzden işte ee 1 Mayıs gelemiyorum yani 2 Mayıs ta ancak gelebiliyorum
BAYRAM : Sorun değil ya
ERKAN : Hı
BAYRAM : İyi yani
ERKAN : Şimdi hı
BAYRAM : Adam gelmiyor mu?
ERKAN : **Birde birde biz yani buluşmada da öyle ulu orta da buluşmayı istemiyorum**
BAYRAM : Anladım anladım
ERKAN : Hı
BAYRAM : Anladım anladım hı hı tamam
ERKAN : Yani
BAYRAM : **Tamam onu o şekil şey yaparız hallederiz onu yazarız**
ERKAN : **Yani herhangi bir dernek mernek olsa olur yani**
BAYRAM : Hı
ERKAN : Anladın yoksa ben gözükmeyeyim hesabı
BAYRAM : Nasıl?
ERKAN : Yani ben gözükmeyeyim diyorum yani
BAYRAM : Anladım anladım yok yok
ERKAN : Hı
BAYRAM : ...(Anlaşılmadı)
ERKAN : O açıdan diyorum
BAYRAM : Kafan onu kafana takma sen
ERKAN : Tamam iyi
BAYRAM : ...(Anlaşılmadı)
ERKAN : İyi nasıl ...(Anlaşılmadı) buldunuz mu düşündünüz mü dernek çalışması falan
BAYRAM : Yav dernek gidiyorda derneğin yeri kötü dirniğin yeri kötü yukarlarda da dernek 800 milyondan başlıyor
ERKAN : 800 milyon?
BAYRAM : Evet
ERKAN : Hı hı
BAYRAM : İşte öyle
ERKAN : Daha ucuz yok mu böyle pasajların içinde falan
BAYRAM : Bir merkezi yer olması gerekiyor ...(Anlaşılmadı) Taksim bölgesi merkezi yer olması gerekiyor orda en 1 odalı ya da 1 buçuk odalı yer 800 milyondan başlıyor 600 milyondan başlıyor
ERKAN : **Ya ben adresteki önceki adrese ben geldim hı ben geldim**

S

H

M. Ş.

Sayfa 19 / 27

kimse yoktu

- BAYRAM : Evet ...(Anlaşılmadı)
- ERKAN : Zili çaldım zillerde çalışmıyor herhalde
- BAYRAM : Giriş kat
- ERKAN : Hiç bir binanın hiç bir binan ki çalışmıyor kapıyı kimse açmadı yani
- BAYRAM : Evet evet
- ERKAN : Hı bende hemen o köşede bir şey hemen orda bir kahve var
- BAYRAM : Hı hı
- ERKAN : Kahveye girdim kahveciyi dışarı çıkardım sahibini ona sordum O da dedi işte amcalar dedi onları arıyor dedi öyle diyince bende çektim gittim yani
- BAYRAM : Doğru
- ERKAN : Fazla uğraşmadım ama telefon çok açtım kimse kaldırmadı telefonu
- BAYRAM : Ya hat var ama telefon yok
- ERKAN : Hı ama çalıyor işte o numarayı aradığın zaman çalıyor yani
- BAYRAM : Hı hı doğrudur hat var ama telefon yok öyle şey
- ERKAN : Hı
- BAYRAM : Ya şimdi oralar şey olduğu için birde hani anladın ya o bakımdan fazla şey yapamıyorum
- ERKAN : Biliyorum biliyorum
- BAYRAM : ...(Anlaşılmadı)
- ERKAN : Ya ...(Anlaşılmadı) biliyorum zaten yunuslar çevirdi beni orda
- BAYRAM : Öyle mi?
- ERKAN : Tabi yav bir adresi ararken birtene kadın orda oturuyordu kadın beni çağırdı biliyor musun
- BAYRAM : Hı
- ERKAN : Beni çağırdı bende gittim dedim hayırdın beni niye çağırıyor sokakda kimes yok bir tek ben varım işte ne diyor onlar o işleri yapıyormuş ya dedi ben dedim ben adres arıyorum dedim ondan sonra zaten yunuslar geldi çevirdi beni ne arıyorsun burda diye dedim ben yabancıyım tatile geldim yolumu kaybettim dedim öyle şey yaptım yani
- BAYRAM : Kim diyemedin mi lan namusuz herif burası benim memleketim değil ki istediğim yerde istediğim zaman olurum sana mı soracağım ne aradığımı ne aradığımı buralarda
- ERKAN : Ya işte o sokaklar tehlikeli sokaklarmış ben ne bileyim
- BAYRAM : Aşşğılık herifler ya
- ERKAN : Hı zaten amcamın oğluna söyledim amcamın oğlu dedi ki ordan çık dedi seni hemen şey yaparlar dedi alırlar dedi öyle diyince bende çıktım gittim ondan sonra çevirdiler yani arama marama yapmadılar sadece kimliğe baktılar o kadar hı
- BAYRAM : Ya işte
- ERKAN : Ama gördüm ya orda çocukları soyuyorlardı gördüm yani üstünü müstünü çıkartıyorlardı rezalet yani
- BAYRAM : ...(Anlaşılmadı) Rezalet yav demokrasi biliyorum demokrasinin adı yok
- ERKAN : Yani orası öyle

S

M

M. Ö.

MURAT ŞAHİN'İN İFADESİNİN DEVAMIDIR

- BAYRAM : Ya
ERKAN : Hı
BAYRAM : Ee
ERKAN : Birde
BAYRAM : Bu BİJİ de senindi değil mi
ERKAN : Bir dakika hı söyle
BAYRAM : Bu BİJİ sensin değil mi?
ERKAN : Hı
BAYRAM : BİJİ benim facebook da
ERKAN : Hı
BAYRAM : Sendin dünkü görüştüğüm
ERKAN : **BJK benim hı**
BAYRAM : Hı tamam
ERKAN : Hı o benim hı
BAYRAM : **Şey bahsetmiştir sana değil mi OKAN yoldaş arkadaş**
ERKAN : **DENİZ anlattı DENİZ**
BAYRAM : Hı tamam
ERKAN : Hı o anlattı da OKAN arkadaşla da görüştüm de yani orda facede fazla görüşmedik şimdi yani onunla hani senle olsun diğer arkadaşla olsun da ama onla orda görüşmüyorum yani
BAYRAM : Hı tamam anladım anladım
ERKAN : Yani ben hı kabul etmedim yani
BAYRAM : Hı hı iyi yapmışsın
ERKAN : Yani sonuçta orası takip ediliyor yani teknoloji diyor onun ismi geçtiği an yetiyor yani onun isminin geçmesi şey yani
BAYRAM : Anladım anladım evet doğru söylüyorsun öyle ...(Anlaşılmadı)
ERKAN : Teknoloji gelişmiş
BAYRAM : O şekilde ...(Anlaşılmadı)
ERKAN : Yani hı iyi durumlar bir sorun yok orda
BAYRAM : Burda sorun yok da ufak çaplı sorun varya yani
ERKAN : Hı
BAYRAM : Halledecek sorun yaşıyoruz o şekilde ...(Anlaşılmadı)
ERKAN : **İyi dikkatli olun da**
BAYRAM : ...(Anlaşılmadı)
ERKAN : Hı öyle diyor
BAYRAM : Hı
ERKAN : **Yani çok dikkatli olun orası kötü yani teşhir olmak varya çok kötü biliyormusun**
BAYRAM : Evet evet dün bir yere gittim şey aidatla şey vermeye aidat vermeye
ERKAN : Hı
BAYRAM : Namusuzlar peşimdeydi yani bir tane değil iki tane birden
ERKAN : Ee siviller?
BAYRAM : He ya
ERKAN : Çevirdiler mi seni hiç
BAYRAM : Yok ya canım çevirmiyor yaklaşamıyorlar da karşıdan takip ediyorlar sadece görüyorum takip ettiklerini ...(Anlaşılmadı) var yani
ERKAN : Hı
BAYRAM : Uzaktan sanki ben salağım aptalım da onları görmüyorum

S


h

M. h

Sayfa 21 / 27

- ERKAN : Yani yani ordakileri bilmiyorum orda nasıl da ee burdaki mesela burdakilerini çabuk tanıyabiliyorsun ordakilerde biraz zor yani
- BAYRAM : ...(Anlaşılmadı) burda ee
- ERKAN : Yani orda ben olsam yani ben ordakilerini tanıyamam
- BAYRAM : Şey doğru ...(Anlaşılmadı)
- ERKAN : Burdaki siviller belli ediyor kendisini çünkü hepsi genelde aynı aya
- BAYRAM : Burda da belli ediyor
- ERKAN : Burdakiler aynı ayakkabıyı giyer çünkü genelde
- BAYRAM : Burdakilerde öyle bakarsın ...(Anlaşılmadı) top sakallıdır uzun saçlıdır
- ERKAN : Hı
- BAYRAM : Askeri mont giymiştir
- ERKAN : İhı
- BAYRAM : ...(Anlaşılmadı) tipik tipik insanlar gözlerinden okunuyor kısacası o şekil
- ERKAN : Öyle diyorsun iyi diğer
- BAYRAM : ...(Anlaşılmadı)
- ERKAN : **Diğerleri ne yapıyor diğer yapıların durumu nasıl ?**
- BAYRAM : Bom bok
- ERKAN : Değil mi?
- BAYRAM : Hı
- ERKAN : Ya ben gittim de yav partizana gittim rezil yani zaten onlar bitmiş yoklar
- BAYRAM : Yav ...(Anlaşılmadı)
- ERKAN : Yav gittik ya içeri girdim
- BAYRAM : ...(Anlaşılmadı)
- ERKAN : İçeri girdim beni tanıyorlardı yani beni tanıyorlardı hı bende onlardan gelmeyim beni tanıyorlardı ya kimse selam vermedi ya kimse bir merhabanın m sini bile demedi içeri girdim çayımı içtim çıktım
- BAYRAM : Ya onlar ...(Anlaşılmadı)
- ERKAN : Yav dedim bu kadar mı şey olur ya insan bir sorar nasılsın ne yapıyorsunuz yok
- BAYRAM : Onlar çürümüş çürümüş hiç yok hepsi çürümüş onlar zaten pisliğe batmışlar
- ERKAN : En iyisi bak en iyi en iyi misafirperverliği ben ESP de gördüm Maltepedeki varya
- BAYRAM : Hı
- ERKAN : Oraya gittim yani gerçekten çok sıcık davrandılar
- BAYRAM : Ya onlarda şey ya içinde tabi iyi insanlar var temiz insanlar var ama geneline demiyoruz
- ERKAN : Hı yani vardır tabi ki canım o ama diğerlerine göre iyiler yani
- BAYRAM : Ya bize bize karşı iyiler doğru ...(Anlaşılmadı)
- ERKAN : Yani misafirperver olarak iyiler
- BAYRAM : Evet evet
- ERKAN : Hı
- BAYRAM : Misafirperver olarak iyiler
- ERKAN : Yani iyi ya neyse ben geldiğimde görüşürüz orda ya ben ararım seni ordayken öyle yaparız


 Sayfa 22 / 27

- BAYRAM : Hı ben sana yeni bir numara veririm ordan görüşürüz okey
ERKAN : Tamam dedim ya akşam ben zaten hep facedeyim sen ordan şey yap
- BAYRAM : ...(Anlaşılmadı) bu sıralar benim maddi sıkıntım var bu sıralar
ERKAN : Yok o sodrun değil sorun birşey olmaz ya
- BAYRAM : Benim var yani benim sıkıntılar ...(Anlaşılmadı)
ERKAN : Ha senin var
- BAYRAM : Hı hı
ERKAN : İhı ya kötü
- BAYRAM : ...(Anlaşılmadı)
ERKAN : Evet ya ben geldiğim zaman maddi sorun yok yani ondan birşey olmaz ben yardımcı olurum şimdi onu ben
- BAYRAM : Yok yok sen gelmeden halletmem lazım sen gelmeden olması lazım
ERKAN : İyi sen çalışmıyormusun?
- BAYRAM : Hı?
ERKAN : Çalışmıyormusun?
- BAYRAM : Kim ben mi?
ERKAN : Hı
- BAYRAM : Çalışıyorum
ERKAN : Ne iş yapıyorsun?
- BAYRAM : Hı?
ERKAN : Ne işi yapıyorsun?
- BAYRAM : Metafizik işleri yapıyorum
ERKAN : Metafizik?
- BAYRAM : Evet
ERKAN : Hı
- BAYRAM : Anladın
ERKAN : İyi ya anladım yani devamlı bir işmi yoksa
- BAYRAM : Ya sürekli bir iş metafizik yani metoya karşıym yani
ERKAN : İhıı
- BAYRAM : Aynen öyle
ERKAN : Tamam tamam
- BAYRAM : O ne oluyor ahaa
ERKAN : Anlaşıldı tamam iyi oldu o zaman ben isteyim çünkü işe devam edeceğim ben seni ararım gelmeden önce ben kesin ararım seni
- BAYRAM : Olur
ERKAN : Bu numarayı değiştiriyorsun değil mi yoksa
- BAYRAM : Öyle yapacağım ben sana döneceğim eski numarayı döneceğim ben sana tamam mı yeni alacağım numarayı
- ERKAN : Tamam okey öyle yaparız
- BAYRAM : Oldu görüşürüz
ERKAN : Tamam selam söyle ...(Anlaşılmadı) kendinize iyi bakın oldu hadi görüşürüz hoşçakal
- BAYRAM : İsim neydi senin?
ERKAN : Hadi bay bay. Hıı?
- BAYRAM : İsim?
ERKAN : ERKAN ERKAN
- BAYRAM : Hı tamam hı hı tamam
ERKAN : Hı

BAYRAM : Oldu canım kendine iyi bak
 ERKAN : Tamam oldu sende hadi görüşürüz
 BAYRAM : Selam söyle herkese
 ERKAN : Söylerim oldu hadi görüşürüz

522

Şeklinde görüşme yaptığınız tespit edilmiştir. Görüşme yaptığınız Devrimci Karargah terör örgütü adına Kuzey Irak' ta bulunan örgüt kampında eğitim aldığı değerlendirilen Ali Haydar (K) Bayram AKDOĞDU ile yine görüşmede ismi geçen 30.07.2011 tarihinde Devrimci Karargah terör örgütü adına ilimiz MÜSİAD binasına yönelik bombalı saldırı eylemini gerçekleştiren Okan DUMAN isimli şahıslarla olan örgütsel irtibatınızı açıklayınız. Görüşmede Bayram AKDOĞDU'nun göndermesini beklediğiniz şeyler Devrimci Karargah terör örgütünün yayın organı olan Devrimci Cephe dergileri midir? Türkiye' ye geleceğiniz zaman Bayram AKDOĞDU ile buluşmaktan çekinmenizin sebebi nedir? Yurt dışından Bayram AKDOĞDU' ya hangi örgütsel faaliyetler ile ilgili olarak talimatlar getirdiniz. Bu talimatları sizinde yaşadığınız İsviçre' de ikamet eden Devrimci Karargah terör örgütünün yöneticilerinden olan Faruk (K) Şemdin ŞİMŞİR' den mi almaktasınız? Devrimci Karargah terör örgütü içerisinde Erkan kod ismini mi kullanmaktasınız? Açıklayınız.

C E V A P / Yapmış olduğum görüşmeyi hatırlıyorum. Bayram AKDOĞDU Devrimci Cephe dergilerini İsviçre' ye yollayacaktı dergiler gecikince kendisiyle bu şekilde görüştük. Bayram AKDOĞDU ile olan ilişkiye yukarıda ayrıntılı olarak anlattım. Okan DUMAN ile hiç yüzyüze görüşmedim. PKK kampına gittiğini biliyorum.

S O R U L D U / 1043591073 tape numaralı 27.04.2011 günü kullanmış olduğunuz 41767949048 nolu telefondan 0531 948 92 37 nolu telefonu kullanan Ali Haydar (K) Bayram AKDOĞDU isimli şahıs ile yaptığınız 04.05.2011 tarihli iletişim tespit tutanağı ile kayıt altına alınan görüşme içeriğince;

BAYRAM AKDOĞDU : Aloo
 ERKAN : Alo meraba
 BAYRAM : Meraba
 ERKAN : Nasılsın
 BAYRAM : İyidir kimle görüşüyorum
 ERKAN : Ben Erkan
 BAYRAM : Ha naber
 ERKAN : Vallaha iyidir seni sormalı
 BAYRAM : İyim geldin mi sen
 ERKAN : Geldim geldim dün geldim
 BAYRAM : Nerdesin
 ERKAN : Suan Sultanbeyli
 BAYRAM : Haa
 ERKAN : Maltepe
 BAYRAM : Haa o taraftasın
 ERKAN : he he
 BAYRAM : Bu numara sana ait bunu mu kullanıyon
 ERKAN : Abi başka numara varda onu kullanamayız ya
 BAYRAM : Haa

MURAT ŞAHİN'İN İFADESİNİN DEVAMIDIR

521

- ERKAN : Onu sadece burdakiler aile şeyi arıyor yani
BAYRAM : Onu mu bunu mu
ERKAN : Yok bu benimki öbür numarayı sadece bizim aile kullanıyor yani beni aramaları için
BAYRAM : Ha bunu bundan ulaşa bilir miyiz sana
ERKAN : Ha ha bu benim işte bu numara benim mesaj çekersin o kadar yeter
BAYRAM : Tamam o zaman yok mesajla şeyim yokta ben fazla telefon kullanmıyorum
ERKAN : Heee
BAYRAM : Müsait olunca ararım ben seni bu numaradan
ERKAN : Tamam ne zaman görüşelim
BAYRAM : Yarın falan görüşürüz olur mu
ERKAN : Tamam bu tarafta
BAYRAM : Bakarız
ERKAN : Tamam oldu
BAYRAM : Hallederiz
ERKAN : Oldu o zaman hadi görüşürüz
BAYRAM : Kendine iyi bak

Şeklinde görüşme yaptığınız tespit edilmiştir. Görüşme yaptığınız Ali Hayd. r (K) Bayram AKDOĞDU ile örgütsel konuları görüşmek üzere Şemdin Şimşir'in talimatıyla mı Türkiye'ye geldiniz? Şemdin ŞİMŞİR Bayram AKDOĞDU'ya iletmek üzere size herhangi bir şey verdi mi? Şemdin ŞİMŞİR'in bu şahsa Devrimci Karargah terör örgütüyle ilgili ilettiği talimatlar nelerdir? Açıklayınız.

C E V A P / Yapmış olduğum bu görüşmeyi hatırlıyorum. Burada görüştüğümüz konu yukarıda anlattığım gibi Bayram AKDOĞDU PKK'nın kampına gitmeden önce kendisiyle buluşmam ile alakalıdır.

S O R U L D U / 1043591073 tape numaralı 28.04.2011 günü kullanmış olduğunuz 41767949048 nolu telefondan 0530 614 13 71 nolu telefonu kullanan Volkan KARAKUŞ isimli şahıs ile yaptığımız 05.05.2011 tarihli iletişim tespit tutanağı ile kayıt altına alınan görüşme içeriğinde;

VOLKAN KARAKUŞ: Alo

ERKAN : Alo ha

VOLKAN : Eee Maltepe yakın bana yaa uzak değil

ERKAN : Ya aslında şimdide görüşebiliriz de

VOLKAN : Ha olur bana uyar

ERKAN : Şimdi ya şimdi Lojmanda kaldığım için münibüs 9 dan sonra yok çünkü

VOLKAN : **Eee şey yaparız yaa fazla sürmez herhalde**

ERKAN : Birşey olmaz yetişiriz yaa

VOLKAN : Yetişirsin yaa problem olmaz

ERKAN : Pen şimde zaten otobüsteyim

VOLKAN : Haa haa

ERKAN : Kartal köprüsünde inecem

VOLKAN : Haa Kartal köprüsünde inecen

ERKAN : Evet

VOLKAN : **Eee o zaman merkeze insene Kartal merkeze alım seni Kartal**

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MURAT ŞAHİN'İN İFADESİNİN DEVAMIDIR

merkezden

ERKAN : Tamam ben aşağı inince seni ararım
VOLKAN : Tamam aşağı inince beni ara ben alım seni tamam
ERKAN : Tamam oldu
VOLKAN : Hadi hadi görüşürüz
ERKAN : Hadi görüşürüz

Bu görüşmenin ardından, 1045416685 tape numaralı 28.04.2011 günü kullanmış olduğunuz 41767949048 nolu telefondan 0530 614 13 71 nolu telefonu kullanan Volkan KARAKUŞ isimli şahıs ile yaptığınız 05.05.2011 tarihli iletişim tespit tutanağı ile kayıt altına alınan görüşme içeriğinde;

VOLKAN KARAKUŞ : Alo
ERKAN KOD MURAT ŞAHİN : Alo heh ben şimdi minübüsteyim aşağı geliyorum
VOLKAN : Tamam o şeyde ışıklarda bir market var bir marketin önünde bekleyecem
MURAT : Bim marketin
VOLKAN : Hıhı hemen ışıklarda zaten merkeze in
MURAT : Tamam
VOLKAN : Hemen stadi geçtikten sonra sol tarafta göreceksin
MURAT : **Tamam benim elimde poşet var görürsün**
VOLKAN : Tamam tamam hadi görüşürüz
MURAT : Hadi bay

Şeklinde görüşme yaptığınız tespit edilmiştir. Görüşme yaptığınız ve Devrimci Karargah terör örgütüne yönelik 29.09.2009 tarihinde başlatılan operasyonlarda tutuklandıktan sonra tahliye edilen ve halen örgütsel faaliyetlerini devam ettiren Volkan KARAKUŞ isimli şahıs ile olan örgütsel irtibatınızı açıklayınız. Görüşme yaptığınız Volkan KARAKUŞ ile örgütsel konuları görüşmek üzere Şemdin ŞİMŞİR' in talimatıyla mı Türkiye' ye geldiniz? Şemdin ŞİMŞİR Volkan KARAKUŞ' a iletmek üzere size herhangi bir şey verdi mi? Şemdin ŞİMŞİR' in bu şahsa Devrimci Karargah terör örgütüyle ilgili ilettiği talimatlar nelerdir? Açıklayınız.

CEVAP / Yapmış olduğum bu görüşmeyi hatırlıyorum. Bana bahsettiğiniz Volkan KARAKUŞ isimli şahsı ben Vural olarak tanıyorum. Kendisinin numarasını bana Bayram AKDOĞDU vermişti. Volkan KARAKUŞ ile yapmış olduğumuz buluşma az önce anlattığım gibidir.

SORULDU / Bugüne kadar sizin veya Devrimci Karargah terör örgütü mensuplarının kullanmış olduğu, msn, hotmail ve facebook adresleri nelerdir?

CEVAP /Kullanmış olduğum mail adreslerim, Turkey.80@windowlive.com, devrimci@hotmail.ch ve iktidara@hotmail.com adresleridir. Bunların dışında herhangi bir mail adresim olmadı. Diğer şahısların kullandıkları mail adreslerini ise bilmiyorum.

J

1

M. An

M

SORULDU /İfadenize eklemek istediğiniz başkaca bir husus var mı?

Açıklayınız.

CEVAP / Ben 1996 yılından beri örgütsel faaliyetlerin içindeyim. Bu babamdan gelen bir şey. Babam 1980'de Teğmen Hamza Yalçın'ın THKP/C Üçüncü Yol (Direniş Hareketi) içerisinde faaliyet yürütmüş, sonrasında TKP/ML TIKKO içinde bulunmuş, 1995 yılında yurtdışına çıktığımızda ise Partizan içinde bulunmuş hatta Partizan İsviçre sorumluluğu yapmıştır. Yurtdışı Bürosunda görevlendirildiğinde yani en tepeye çıktığında Merkez komite üyeliği teklif ediliyor. En tepede olunca Partizan örgütünün uyuşturucu trafiğini görüyor. Uyuşturucu işini fark edince de örgütten ayrılıyor. Yurtdışında hemen bütün terör örgütleri silah-uyuşturucu işi yaparlar. MKP içerisinde faaliyet yürütürken 2005 yılında MİT'le ilişki kurdum. O tarihten beri ilişkim devam ediyor halen de öyledir. Örgütsel faaliyetleri bırakarak normal hayata dönmüşken MİT mensubu Ali DOĞAN'ın telkinleriyle yani kendi isteğimle değil devlet olarak gördüğüm kişilerin isteğiyle Devrimci Karargah terör örgütü içerisine girdim. Devrimci Karargah terör örgütü içerisine girmemi MİT istedi. Ben örgütlerden uzaklaşmış kendi halimde yaşarken doğru düzgün bir tabanı bile olmayan bir örgüte, yani var mı yok mu belli olmayan bir örgüte beni soktular.

Bütün faaliyetlerimi de MİT'e söyleyerek ve bilgi vererek yaptım. Ancak hukuken gerekli olması halinde TCK 221. madde hükümlerinden yararlanmak ve faydalı bir vatandaş olmak için üzerime düşeni yapmaya hazırım. Benim bu konular hakkında anlatacaklarım bunlardan ibarettir. İfademe ekleyecek başka bir husus yoktur, ifademi hiçbir baskı ve tesir altında kalmadan İstanbul Barosu avukatlarından **38740 sicil sayılı avukatım Polat KÜÇÜK** huzurunda kendi hür iradem ile verdim dedi ve alınan ifadesi birlikte okundu ve okudu, doğrudur ve bana aittir" demesi üzerine altı taraflarca birlikte imzalandı. 07/12/2011 saat:18.00

İFADEYİ ALAN

Ter. Müc. Şb. Müd. gör.

182076

İFADEYİ YAZAN

Ter. Müc. Şb. Müd. gör.

305477

İFADE SAHİBİ

Murat ŞAHİN

M. Şahin

MÜDAFİ

Polat KÜÇÜK

Polat Küçük

38740 Sicil Sayılı

İstanbul Barosu Avukatı

* İfade veren kimliği hakkındaki soruları doğru cevaplandırmakla yükümlüdür.

Not: İfade verenin tutanağı imzalamaması durumunda bunun sebepleri kendisinden sorulup varsa tutanağa geçirilir. İfadenin aynı zamanda hangi teknik araçlarla kaydedildiği hususu tutanağın altına not olarak yazılır.