

ÇÖZÜM TUTANAĞI

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/109 Esas sayılı dosyası kapsamında 14/11/2017 tarihli duruşmasında sanık **METE KILIÇARSLAN**'ın SEGBİS sistemi ile kayıt altına alınan savunması:

SANIK METE KILIÇARSLAN SAVUNMASINDA: Sayın Başkan müsaadenizle başlıyorum. Savunmamı 16 Temmuz sabahı ve sonrasında yaşadıklarım ve 15 Temmuz günü ve gecesi olmak üzere iki kısımda anlatacağım. Öncelikle 16 Temmuz sabahı teslim olmamla birlikte başlayan küfür, hakaret ve işkence içeren kısımları anlatarak başlamak istiyorum. 16 Temmuz sabahı Akıncı Üssü'nü terk ederek yol üzerinden geçen bir kamyonu binmiştik ve niyetimiz en kısa sürede Ankara Merkezine ulaşip birliğimize giderek başımızdan geçenleri anlatmaktı. Fakat çok kısa bir mesafe ilerledikten sonra polislerin yol üzerinde olduğunu gördük ve kamyonu durdurup inmeye çalıştık. Fakat polislerin panik halinde üzerimize silah doğrultarak asker misiniz, yatın, yere yatın şeklinde bağırmaları üzerine mukavemet göstermek istemedik ve söyleneni yaptık. Derdimizi anlatmaya çalıştık ama dinleyen olmadı ve polisler aralarında kıpırdayan olursa öldürün, dikkat edin şeklinde konuşmaya başladılar ve hareketlerindeki panik hali dikkat çekiyordu. Bu noktada yaklaşık 1 saat boyunca 16 Temmuz günü öğle sıcağında sıcak asfalta yüz üstü yatar vaziyette kaldık ve sürekli hakaret ve küfür, ara sıra da darp olaylarına maruz kaldık. Polisler kelepçe olmadığı için ellerimi arkadan bir iple bağlamışlardı. Daha sonra jandarma aracı geldi ve bizi teslim aldı. Bölgede araziden asker kişiler ve pilot kıyafetli olanları toplamaya devam ettiler. Daha sonra pilot kıyafetli olanların öncelikle araçtan ayırıp darp ettiler. Daha sonra da orada bulunan öfkeli halkın gözünün önünde onlara hakaret ve küfürler saydırarak ve darp etmeye devam ederek tekmelerle tokatlarla onları bizden başka bir araca alıp başka bir yere götüreceklerini beyan edip onları bizden ayırdılar. O esnada da orada bulunan halk toplanmış, üzerimize küfürler hakaretler yağıyordu. Aracın içerisine gelip bizi kontrol altında tutan polisler de sizi bu halka teslim edip parçalattırırım mı şeklinde tehditler savurmaya devam ediyorlardı. Buradan jandarma karakoluna, Kazan Jandarma Karakoluna götürüldük. Bu karakolda güneşin altında saatlerce ellerim bağlı olarak diğer sivil kıyafetli kişilerle birlikte ayakta bekletildik ve aynı küfür ve hakaret olayları sürekli devam ediyordu. Orada bulunan polisler bizi sırayla yan tarafa alarak görünmeyen bir noktaya götürüp sorular sorarak darp ediyor, küfür ve hakaretlere maruz kalıyorduk. Bu darp tekme ve tokatlar şeklindeydi. Üst rütbeli subaylar ve pilot olanları bu pilotlar az öncekilerden farklı olarak sivil kıyafetli olan pilotlar. Üzerlerindeki kıyafetleri de çıkararak çıplak vücutlarına copla vurmak suretiyle darp ediyorlardı. Bu esnada cop darbelerinden dolayı sırtları kanamaya başlamış olanları dahi gördüm. Bu esnada ilginç bir şey oldu. Bu haberlere de daha önceden yansımıştı. Orada bulunan bir jandarma personeli hatırladığım kadarıyla da uzman çavuştu. İçeriye girerek karakol binasının içerisine girdi. Daha sonra bir hışımla dışarıya çıkarak. Bu GPS kimin, kim girdi en son tuvalete en son giren kimdi diye, bağırarak dışarı çıktı, o esnada orada bulunan şahıslardan bir tanesi de GPS benim dedi. En son tuvalete giren bendim, GPS de benim dedi. Bunun daha sonra haberlerden, medyadan takip ettiğim kadarıyla Adil Öksüz olduğunu gördüm ama yüzüne bakamadım. Çünkü kafamızı kaldırmamıza müsaade edilmiyordu. Ama burada haberlerde yansıtıldığı gibi öyle bu cihaz nedir, işte anlamaya çalışalım, aramızda mütalaa edelim falan gibisinden bir şeyler olmadı. Direk dışarı çıkar çıkmaz onun GPS olduğunu anlamış ve bu GPS kime ait diye sorarak çıktı. Ve yine ilginç olan başka bir durum da yani orada ben mesela kendi adıma söylüyorum. Zurnanın son deliği olduğum halde, hakkımda hiçbir bilgileri olmadığı halde o kadar darp gördüm, cebir şiddete ve küfür hakarete maruz kaldım, işkenceye maruz kaldım. Orada durumu çok kötü olan insanları da gördüm. Ama buna rağmen Adil Öksüz isimli şahısa hiçbir şey yapılmadı ki; üzerinden GPS çıkmıştı yani. Daha sonra bu karakolda üzerimde bulunan cüzdan ve telefon alındıktan sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü Nezarethanesine götürüldük. Nezarethanelerin olduğu binaya

NordicMonitor.com