

olduğunu bilen bir şahıs, hemde araba ile öncelikle evine gitme cesaretini nereden ve nasıl buluyor? Bu kişinin sadece kendisine olan güveni ile izah edilebilir mi? Bu adamın yakalanamaması, yurdu terk edebilmesi nasıl mümkün olabilir? Türk Silahlı Kuvvetlerinin kaçma, kurtulma eğitimi görmüş, profesyonel savaşçıları, MAK'çıları, SAT'çıları, özel kuvvetçilerini kaçırmayın, yakalayın ama hiç eğitim görmemiş bir sivil vatandaşı, yakalayamayın ve yurt dışına çıksın. Onun yakalanması belirli bir senaryoyu mu bozuyor? Adil Öksüz'ün kaçmasını sağlayanlar, aranması ve yakalanması zahmetine girmeyenler ile, bugün stratejik politik seviyenin sorgulanmasını engelleyenler, aynı mihrak veya kişiler midir, acaba? Bu konuda elbette, birçok şeyin cevabını size veremem. Ama size bir değerlendirme ifade edeyim. Adil Öksüz tutuklu olsaydı, düzmece kurgu konsey, iddianamedeki gibi olmayacaktı ve pazılın parçaları önemli ölçüde yerine oturacak, kumpasçılara ulaşılacak ve koruma duvarları örülemeyecekti. Bu meyanda, Adil Öksüz'ün bu davanın sanıkları arasında olmayışına ne denilebilir? Bu konu ile ilgili bir de 4 Temmuz 2018 tarihli Yeniçağ gazetesi yazarı yorumu sunayım; "Adil Öksüz yakalansa ve konuşturulsaydı, 15 Temmuz kalkışmasının gerçek boyutları ortaya çıkacaktı. Belkide bu bilgiler ışığında, kimse 15 Temmuzdan yararlanarak, anayasayla birlikte rejimi değiştirme girişiminde bulunamayacaktı. Üstelik sadece bugün darbeciler değil, FETÖ darbesine göz göre yol verenlerde yargılanıyor olacaktı. Adil Öksüz'ün yakalandığı halde hakim kararıyla kaçırılmasının ve bir daha yakalanamamasının başka ne sebebi olabilir? Yok Almanya'daymış , yok Amerika'ya geçmiş, kamuoyunu oyalıyorlar bu haberlerle. Adil Öksüz üzerinden oynanan oyun, Türkiye'nin ve Türk milletinin kaderi üzerinde etkili olmuştur." demektedir. Ve bugünkü sanıklarında burada bulunmasının gerekçesidir bence. Genelkurmay Başkanının görevlendirme hanesinin, boş bırakılması hususu da, dikkate alınması gereken bir diğer şüpheli alan. Fahri Kasırga dışında hiçbir sivil şahsın derdest edilmemesi veya en azından teşebbüsün bile olmaması, direk kumpası işaret eden, çok önemli bir husustur. Asker kendi kendine mi darbe yapmayı, yani kendi içinde mi değişimi planlamıştır? Görevlendirme listelerinde, kurgu konsey üyesi olduğu iddia edilenlerin isimlerinin çarşaf çarşaf zaten açıklanmış olması, konsey üyesi olarak da açıklanmalarında bir mahsur bırakmayacağına göre, hala korumaya alınmış gerçek konsey üyeleri yok mu diyeceğiz? İddia makamı diyor ki: sanki askerlerin, örgüt tarafından verilen emirleri, harfiyen yerine getirme yükümlülüklerinin bulunması ve görev yaptıkları birimlerin stratejik önemleri dikkate alınarak tıpkı atama listelerinin hazırlanmasında olduğu gibi, tekrar okuyalım, diyor ki; tıpkı atama listelerinin hazırlanmasında olduğu gibi, konsey üyelerinin üst düzey sivil örgüt yöneticileri tarafından darbe eylemlerini, organize, sevk ve idare etmek için belirlendikleri anlaşılmıştır. Sonuç olarak; bende diyorum ki; tam da iddia makamının belirttiği gibi, "tıpkı atama listesini yayımlayanlar, tıpkı konsey listesini yayınlamamışlar." Yayınlamamışlar konsey listesi ortada yok. Yani iddia edildiğinin aksine, tıpkı durum söz konusu değil, ayrıca halihazırda görevlendirme listelerini de kimin hazırladığı ve nereden gönderildiği belirlenebilmiş değildir. İddia makamı, olmayanı var göstermek için zorladıkça, kendi anlatımının tuzağına düşmüş. Ayrıca, kurgu konsey üyelerinin "görev yaptıkları birimlerin stratejik önemi dikkate alınarak" ibaresi için ise, görev yerleri dikkatle incelenirse, örneğin; planlama sürecine dahil olması maddeten imkansız olan ve bir uçuş eğitim üssünün komutanı olan, benim durumumu değerlendirecek olursak görev yaptığım kadronun, hiçbir stratejik öneminden bahsedilemez. Son derece anlamsız ve mesnetsiz bir değerlendirme olur. Yargılama sürecinde, konsey üyelerinin yaşamlarını ilişkilendirmeye ve birleştirmeye katkı sağlayacak bir tek veri elde edilememiştir. Bu insanların üst seviye birlikteliğini, beraber çalıştıklarını, tasarım, koordine, plan yaptıklarını, yönetim icra ettiklerini söylemek mümkün değildir. Bunu iddia edebilmek için insanların yaşam profillerinin uyumlu olduğunu gösteren bir tek emare, delil, kanıt ortada yoktur. Seçilmiş kurgu konsey üyelerinin dava dosyasında bulunan, görüşme ve diğer iletişim grafikleri dahi, bu yapıyı desteklememektedir. Parantez açayım, dosyaya benim iletişim grafiğimi bile koyamamışsınız çünkü; 1-2 adet görüşme dışında hiçbir kimse ile görüşmem mevcut değildir. Neden iddia makamı, bu kadar aşikâr bir