

ettiriyordu. Bu işkenceyi yaptıran şahıs yani orada olanlara işkence ederek iftiralar atarak kendisini etrafındakilerin nazarında temize çıkarmaya çalışıyordu. Bu işkenceyi benden daha zayıf birine yapsalar orada ölüp gideceğine sizi temin ederim. Yani orada bir öldürme kastı vardı. Şahsıma yapılan bu işkencenin şiddeti emniyet, savcılık ve ceza evi kayıtlarında eğer karartılmadıysa jandarma karakolunun kamera kayıtlarıyla da sabittir. Bana bu işkenceyi yapanların tamamı Adil Öksüz ün serbest bırakılma davasında yargılanan polisler ve bir tanede trafikçi uzman jandarmadır. Bunların hepsinden şikayetçiyim bu şikayetimi de ilk ifademde belirttim. Burada yine benimle alakası yok ama dip not bir parantez içinde bilgi olarak söylüyorum **biz orada dövülürken bir kişide sivil çok sonra** bunu net söylüyorum çok sonradan gazeteden onun Adil Öksüz olduğunu öğrendim. İmam imam deyip dövüyorlar, imam imam diye bağıyorlar pardon **ben ona vurulduğunu görmedim imam imam diye öyle** mi yapıldı, böyle mi yapıldı derken polis ona sürekli saldırı ama bir dövme ben görmedim. Orada herkesi elekten geçiriyorlar **ama o adama kimse dokunmuyor** ben o anda hani bir cami imamı bir isteneni yapmayan yani bir cami imamı zannettim bir şey yok tipte yok zaten adamda. Bir şey oldu zaten bir ara benim yanımda kaldı bir kişi keldi polis mi değil mi bilmiyorum Arapça bir şeyler konuştular. O ona bir şey söyledi o ona bir şey söyledi konuştular yanında daha sonra o Arapça konuşan tekrar kalktı bir şeyler söyledi falan ondan sonra bu kadar yani o kısımları gördüğüm kadarıyla biz zaten eline copu alan bizim üstümüze



UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana <http://vatandas.uyap.gov.tr> adresinden 7GECLZB - tKpFD30 - abmMkMK - x125Xw= ile erişebilirsiniz

geliyor o sıra içeriye almıyoruz üzerimizdeki malzemeler tutanak altına alınıyor falan öyle bir durum o zaten resimde var. O karakolun önüne aldılar bizi o tayfanın üzerinden geçip geçip duruyorlar. O günün devamındaki gece yarısında önce hastaneye rapor aldirmaya sonrada adliyeye götürüldük. Bu ana kadar ülke çapında yaşanan olayların hiç birinden haberim yoktu sizler de takdir edersiniz ki tarihte emsaline rastlanılmamış böyle bir günde olayları daha öncesinde ve içinde bulunduğum şartlarda nizamiye köşesinde kulede anlayabilmek öğrenebilmek imkansızdı gece boyunca yapılan bombalamaları yaşanan olayları ve bu olayların bir darbe kalkışması kapsamında yaşandığını göz altında CMK avukatı ile konuştuktan sonra öğrendim hatta sorduğum sorular neticesinde bana abi ülkede darbe oldu biliyorsun demi gibi bir soru sormuştu. Kalkışma gecesinde bulunduğum yerden sadece uçak iniş kalkışlarını duyabiliyordum. Takdir edersiniz ki bir hava üssünden uçak kalkması kadar normal bir şey olamaz. Bu yüzden bulunduğum yer ve imkanlarım itibariyle ne maksatla yapıldığını anlayabilmem imkansızdı. Şimdi olayı askeri işleyiş ve teamüller çerçevesinde olaya şahsım açısından bakarsak bünyesinde operasyon yapılan bir üssün saldırıya, sabotaja kalma ihtimali çok yüksektir. Böyle bir üs düşman için bir hedefdir. Bu yüzden güvenlik tedbirleri arttırılır. Şimdi SAT lar niye orada sorusunun cevabını söyleyeceğim hava kuvvetleri için en önemli tatbikat olan Anadolu Kartalında bu durumun eğitimi tatbikatı her yıl yapılmaktadır. Hava kuvvetleri tatbikatının SAT ların katıldığı bölümünde bir hava üssünün düşman tarafından ele geçirilme yada saldırılma senaryosunun eğitimi yapılır. Biz SAT larda ya üssü ele geçirmeye çalışan saldıran tarafta yada karşı koyan savunan tarafta oluruz. Yani bünyesinde operasyon düzenlenen bir hava üssünün SAT lar tarafından emniyetinin sağlanması planlarda, doktrinlerde, yönergelerde olan sat görevlerinden bir tanesidir ki her yıl tatbikatı yapılır. Bir hava üssünün emniyeti için getirilen herhangi bir SAT personeli timcinin düz timcinin ilk anda düşünebileceği tek şey şu olur yıllarca tatbikatı yapılan durum bu gün gerçek oldu. Bu noktada belirtmek isterim ki SAT komutanlığı az sayıda personeli ile yoğun bir görev ve eğitim çevrimi ile çalışan bir birliktir bu yüzden senenin tamamında SAT personelinin ekseriyeti yurt dışında veya İstanbul dışında görevlerde eğitimlerde yada izindedir. Yurt dışından kastım yani görev olan bölgeler İsveçler Amerika değil yani sınır dışında. Böyle bir birlikte acil plansız bir göreve o an İstanbul da olan ve başkaca bir görevi olmayan her personelin birliğe çağrılması gayet olağan ve

yapılagelen bir uygulamadır. Bu durum 15 Temmuzdan önce defalarca yaşandı ve eminim ki o tarihten sonrada defalarca yaşanmıştır. Yani o tarihte İstanbul da olmam ve başka bir görevde olmadığımdan benim acil çıkan bir görev ile görevlendirilmem şahsım ve görevim açısından zavet olağan ve sıradandı. Bundan önceki tarihlerde de bir çok defa aynı şekilde

NordicMonitor.com